



FLITSEN UIT HET FNIDSEN

VAN DE
REMONSTRANTSE KERK
IN ALKMAAR



Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Kerkdiensten

Datum	Tijd	Voorganger	Overige informatie
27 aug	10.15	Yvonne Hiemstra	Collecte: ISBA Organist: Jan Visser
3 sept	-	-	Geen dienst Buitendag
10 sept	10.15	Willem van Reijendam	Startzondag Preek van de week Collecte: PAX Organist: David Kienzle
17 sept	11.00	Niek de Wilde	Op Adem komen dienst Collecte: Tent of Nations Pianist: Leontine Kaptein Koor olv Conny Kriek
24 sept	10.15	Florus Kruyne	Collecte: Vluchtelingenwerk Nederland; organist: Jan Zwart
1 okt	11.00	Yvonne Bos	Laatdienst in de Lutherse kerk
8 okt	11.00	Yvonne Bos en Louise Pondman	Oogstdienst DoReLu in de Lutherse Kerk; collecte: Voedselbank Alkmaar. Organist: Jan Visser
15 okt	11.00	Aly Vader	Op Adem komen dienst; collecte: Stichting Bootvluchteling; pianist: Leontine Kaptein; Koor olv Conny Kriek
22 okt	10.15	Edith Plantier	Collecte: Stichting Epafra Organist: David Kienzle
29 okt	10.15	Sandra van Zeeland- van Cassel	Bevestiging Kees van der Pijl Collecte: Alkmaar Taal Thuis Organist: Marion Kroon

Het wonder van vertrouwen

Voor mijn zevende verjaardag - ik had net geleerd om te lezen - kreeg ik een klein bijbeltje. Daarin had mijn vader bij wijze van opdracht een bijbeltekst geschreven: Psalm 37,5. Ik ging meteen zoeken in mijn nieuwe bijbeltje wat daar stond en ik las: “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op hem, en Hij zal het maken”. Ik begreep toen geen snars van wat deze tekst te betekenen had, was eigenlijk een beetje teleurgesteld. Juist daarom is de tekst altijd met me meegegaan. Telkens las ik het weer, omdat het me intrigeerde waarom mijn vader dit waardevol voor mij vond.

Met de komst van nieuwere bijbelvertalingen werd de bedoeling van de tekst me duidelijker. Nu staat er bijvoorbeeld in de Bijbel in Gewone Taal: “Laat je leiden door de Heer. Vertrouw op hem, hij zal je helpen.” Ik vond de tekst eigenlijk een uiting van een naïef geloof. Zoals je in de kunst een stroming van naïeve schilders hebt. Naïeve kunst was een romantische reactie op schilderkunst als verheven, academische activiteit. Er werd neerbuigend over gesproken. Bewust werd door naïeve kunst het perspectief van een kind gekozen om al schilderend in contact te komen met de ervaring. Ondertussen keek ik een beetje neer op mensen die simpelweg op God vertrouwen. Ik dacht veel na over het geloof met mijn neus in de boeken.

Op 23 juni las ik in Trouw een interview met Christa Anbeek. Zij zegt daar in verband met haar vertrek als hoogleraar binnen de Remonstrantse kerk: “De vrijzinnigheid zwenkt tussen twee polen, een ervaringsgerichte en een rationalistische stroming. Het accent lag voor mijn komst op het laatste. Dat is prima, maar ik denk eerlijk gezegd dat als mensen zoeken, ze dat doen vanuit ontregeling. Wat doe je met een covidcrisis, een oorlog, een klimaatcrisis?” Christa Anbeek suggereert hiermee dat niet de rationalistische stroming, maar wel de theologie van de kwetsbaarheid die zij voorstaat de zoekers in onze samenleving kan helpen op de weg van het leven. De theologie van de kwetsbaarheid vertrekt vanuit de ervaring, de ervaring van ontregeling, de ervaring van grenssituaties.

Meteen heb ik haar boek gekocht: Kwetsbaarheid omhelzen. Alleen al de titel vind ik prachtig, hoewel een beetje afgeleid van titels van zelfhulpboeken. In mijn eigen woorden zegt ze daarin dat het leven inherent kwetsbaar is, dat je die kwetsbaarheid vooral ervaart bij ontregeling, en

proberen dat beheersbaar te maken. Omdat het intellect geen oplossing is, maar dat het beter is je toe te vertrouwen aan de Eeuwige. Het boek is doordrenkt van situaties waar zij zich als vrouw en hoogleraar kwetsbaar voelde en theologische reflecties daarop. Ze is als het ware zelf haar eigen onderzoeksobject. Daarmee staat ze een beetje naïef, als een kind, in het leven. Dat roept soms bij anderen irritatie op en dat vraagt van haarzelf moed en vertrouwen, want het is een waagstuk om te erkennen dat je kwetsbaar bent en om die kwetsbaarheid te onderzoeken en te leven. Zoals Mattëus besloot om met Jezus op weg te gaan, toen Jezus hem gebod: “Kom, ga met mij mee”. Mattëus had een rugzak aan problemen, maar hij werd niet geholpen door de Farizeeën - die dachten te weten hoe je moest geloven, en die hem, Mattëus, stigmatiseerden als slecht, zondaar en tollenaar. Jezus ontkent niet dat Matteus problemen had; hij vergelijkt zichzelf met een dokter die er is voor de zieken. Hij noemt de weg die hij met Mattëus wil gaan de weg van de liefde: “Ik wil dat jullie elkaar liefhebben” (Mattëus 9,9-13).

Voor Mattëus is zijn beslissing om die weg met Jezus te gaan een wonder van vertrouwen. Hij is de schrijver van het gelijknamige evangelie en tussen allerlei wonderverhalen plaatst hij het verhaal van zijn eigen coming-out als volgeling van Jezus, ook een wonder dus. Hij liet zijn zogenaamde zekerheden die hij als tollenaar had los voor een leven in liefde voor de mensen. Dat kon hij alleen door zijn kwetsbaarheid te omhelzen. Daar is moed en vertrouwen voor nodig.

Nu lees ik de tekst die mijn vader me meegaf toch weer anders. God gaan vertrouwen is geen naïef soort geloof, maar is je kwetsbaarheid omhelzen en leven in liefde met jezelf en met andere mensen.

Kees van der Pijl

Informatie over gastpredikanten

27 augustus – Yvonne Hiemstra, remonstrants predikant en geestelijk verzorger bij Sichtpunt in Friesland, promoveerde in 2022 op de geschiedenis van de vrijzinnigheid in relatie tot de kerkelijke maaltijd. Ze is afgestudeerd in de medische ethiek en heeft een achtergrond als docent.

10 september – Willem van Reijendam heeft een paar jaar theologie en econometrie gestudeerd, maar is daarna journalist geworden: bij het Financieel Dagblad en als zelfstandig journalist voor de NOS en het Dagblad van het Noorden. Hij staat met diepe vrijzinnige wortels in het remonstrants gedachtengoed. Hij heeft belijdenis gedaan in Vrijburg te Amsterdam en wil zich inzetten om op zo kort mogelijke termijn predikant te worden. Zie verder: ‘Preek van de leek’.

17 september – Niek de Wilde is theoloog en judaïcus en woont in Bergen. Hij is mede-oprichter van Stichting LeV (<https://www.stichtinglev.nl>) en als medewerker verbonden aan Stichting Pardes.

24 september – Florus Kruyne was predikant in de Geertekerk Utrecht en geestelijk verzorger in het Diaconessenhuis Utrecht. Daarnaast is hij geregistreerd supervisor en geeft hij bij voorkeur individuele supervisie aan predikanten en geestelijk verzorgers. Bovendien is hij nu Praktijkondersteuner huisartsen GGZ.

8 oktober – Yvonne Bos is luthers predikant en biologisch tuinder. Louise Pondman predikant Doopsgezinde Gemeente Alkmaar.

15 oktober – Aly Vader was werkzaam als geestelijk verzorger bij Horizon zorgcentrum en Trefpuntkerk Broek op Langedijk. Ze is nu met pensioen, maar nog wel werkzaam bij het Centrum voor Levensvragen Noord Holland.

22 oktober – Edith Plantier is onze predikant geweest van 1990-2003. Ze heeft verschillende titels geschreven over rouwverwerking.

Toelichting op de collectes

Als u wilt kunt u uw bijdragen voor de komende collectedoelen ook overmaken op bankrekening NL30 INGB 0000 2336 38 t.n.v. de Penningmeester van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar. Met vermelding van het betreffende doel. De tweede collecte is steeds bestemd voor de eigen gemeente. Bestemmingen van de eerste collecte in de komende tijd:

27 augustus – ISBA is het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar, waarin kerken en belangenorganisaties samenwerken om de materiële positie van mensen te verbeteren van mensen die niets meer hebben. Denk aan mensen die lang op een uitkering moeten wachten, vluchtelingen, uitgeprocedeerde asielzoekers, dak- en thuislozen, mensen die in zorg zijn of horen te zijn bij de psychiatrie.

10 september – PAX (voorheen IKV en Pax Christi) is de grootste vredesorganisatie van Nederland en werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen PAX in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving. Deze collecte loopt via Geloof & Samenleving.

17 september – Tent of Nations. Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. Samen met zijn familie en buitenlandse vrienden runt hij een boerenbedrijf met daarop het project ‘Tent of Nations’ (sinds 2000), een ecologische boerderij waar educatie centraal staat. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in, onder het motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’.

24 september – Vluchtelingenwerk Nederland Vluchtelingenwerk Nederland. De vele vrijwilligers van Vluchtelingenwerk zetten zich met hart en ziel in voor de belangen van vluchtelingen, helpen bij de asielprocedure, met belangenbehartiging, bij gezinshereniging, bij de inburgering en het opbouwen van een nieuw bestaan.

8 oktober – De Voedselbank Alkmaar heeft als hoofddoelstelling het bieden van directe voedselhulp aan mensen die het financieel tijdelijk niet redden. Daarnaast wil de stichting verspilling van goed voedsel voorkomen. Voedselbank Alkmaar draait volledig op vrijwilligers en levert wekelijks voedselpakketten aan zo’n 200 gezinnen (ca. 750 personen) via een 3-tal uitgiftepunten. De levensmiddelen die zij leveren worden beschikbaar gesteld door producenten, de groot- en detailhandel, alsmede door particuliere initiatieven.

15 oktober – Stichting Bootvluchteling verleent hulp aan de duizenden mensen die noodgedwongen gevlucht zijn en vastzitten aan de randen van

Europa. In Griekenland geven ze hen toegang tot medische en psychosociale zorg. Ook komen ze in actie voor een eerlijker asielbeleid.

22 oktober – Stichting Epafra zet zich in voor Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten. Zij bieden hen geestelijke steun en praktische hulp. Menselijk contact is waardevol; niet alleen voor de gedetineerden maar ook voor familie en vrienden. Ook aan hen bieden zij steun.

29 oktober – Alkmaar Taal Thuis geeft ondersteunende taallessen en ontmoeting aan asielzoekers, nader het Freedom House werd gesloten. In het wijkgebouw De Rekere in Huiswaard hebben de vrijwilligers en de taalzoekers op de dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur een nieuwe plek gevonden.

Preek van de leek

Op zondag 10 september a.s. verwachten we in onze kerk een bijzondere dienst mee te maken, met een ‘preek van de leek’. Voor zover we weten hebben we zo’n dienst niet eerder gehad in onze gemeente. In deze dienst gaat dan voor Willem van Reijendam, voorganger en predikant in opleiding. In zijn werkzame leven tot nu toe is hij dus vooral journalist geweest. In die hoedanigheid heeft hij leren luisteren naar anderen, hun verhaal leren zien en de juiste vragen durven stellen. Zelf zegt hij dat het hem mild heeft gemaakt en voorzichtig om over anderen te oordelen. De laatste jaren kwam hij steeds meer tot de overtuiging dat zijn verdere loopbaan een andere kant op moest gaan. Hij verdiepte zich in filosofie en theologie. De laatste bron vindt hij zo rijk en inspirerend dat hij zich opnieuw heeft ingeschreven bij de theologieopleiding aan de VU. Inmiddels is hij ook aangemeld om de twee modules geschiedenis en liturgie aan het Remonstrants Seminarie te volgen.

Van de voorzitter

Wat is de zomer voorbij gevlogen. Soms heerlijk zonnige dagen, soms veel, heel veel regen. In de Flitsen van juni/juli/augustus 2023 vertelde ik u dat we met een afvaardiging naar Haarlem zouden gaan om te praten over regionalisering. Onder leiding van regiomanager Marieke Vonk hebben we

de mogelijkheden besproken om samen te werken. Iets echt concreets komt daar niet direct uit. Wat voor de ene gemeente een extra verdienmodel kan zijn past een andere gemeente soms niet. Het beste is om na te gaan wat bij onze gemeente past en wat haalbaar is. Vraag is: hoe kunnen we zo lang mogelijk toekomstbestendig zijn.

De predikanten Silvio Roduner en Jan Berkvens komen op genoemde bijeenkomst met voorbeelden en vragen als: waarom doen jullie niet meer dit of dat? Bijvoorbeeld meer horeca achtige activiteiten of een inloop-café om mensen te trekken. De gemeenten Amsterdam, Haarlem, Oude Wetering, Hoorn, Naarden-Bussum en Alkmaar zijn erg verschillend. Wat een mooi nieuw verdienmodel in een plaats kan zijn, hoeft dat nog niet te passen in een andere gemeente. Mijn vraag hierbij is wat is de boven en de ondergrens van deze buiten kerkelijke activiteiten. Wanneer blijf je kerk met activiteiten of verander je in een inloophuis. Het zal maatwerk moeten zijn. We praten in het najaar verder.

De Algemene Vergadering van Beraad in Utrecht op 10 juni 2023 is teleurstellend verlopen. Er is een nieuw besturingsmodel voorgelegd, waarbij de autonomie van de gemeenten erg klein wordt. Bij de stemming over het voorstel werd er unaniem door alle gemeenten tegen gestemd. In het najaar wordt er door De CoZa op teruggekomen.

Op **29 september** organiseren we de vrijwilligersbijeenkomst. Zelf heb ik daar nog niet veel ervaring mee. Elke keer ben ik onder de indruk van de hoeveelheid werk dat door alle vrijwilligers wordt verricht en me bewust hoe belangrijk, zeg maar gerust essentieel, dit voor onze gemeente is. Is er iemand die een goede invulling hiervoor weet? Op welke manier kunnen we onze waardering het beste uitdrukken? En, die een steentje wil bijdragen? Graag een berichtje.

Uit de benoemingscommissie:

Veel tijd is besteed aan de vacaturevoorziening van de predikant. Het is teleurstellend dat we zo weinig reacties kregen. Eerst de ronde binnen de remonstranten, daarna is de vacature breder uitgezet onder andere op de website Reliwerk. Hier zijn twee brieven op binnengekomen, maar beide kandidaten bleken niet passend voor onze gemeente. Blijft over de open sollicitatie van iemand die nog veel studie voor de boeg heeft voordat hij als predikant kan solliciteren. Met alle drie de kandidaten zijn gesprekken gevoerd. De benoemingscommissie ziet van de laatste persoon de kwaliteit en de potentie om een goede predikant te worden. Gesprekken hierover lopen nog. De predikant loze periode wordt inmiddels wel erg lang. Je mist in de kerkdiensten een 'eigen' predikant die de gemeenteleden kent,

waardoor ook meer verbinding wordt ervaren in de diensten. Ook de kerkenraad ervaart dit in de vergaderingen. Vooral op gebied van liturgie en het pastorale werk. We hopen dat we spoedig met meer positief bericht kunnen komen.

Op 8 oktober vieren we de Oogstdienst. Deze wordt verzorgd door Yvonne Bos en Louise Pondman en vindt plaats in de Lutherse kerk. Natuurlijk kunt u wel uw bijdrage aanleveren. Op 5 september spreken Jebby Lawant en ondergetekende over de precieze invulling. We laten u dit weten.

Annemieke van Lon

Van de penningmeester

Isoleren: Een timmerman van firma Pronk heeft alweer enige tijd geleden de achterzetramen opgemeten. Deze worden vervaardigd door een glasfirma, maar zullen worden gemonteerd door Pronk Restauratie. Wij moeten de offerte hiervoor nog ontvangen. De timmerman informeerde mij dat wij staan ingepland voor het najaar.

Dak en goten

John Mors heeft alle nog openstaande (door de Monumentenwacht geconstateerde) mankementen aan de goten gerepareerd. Installatiebedrijf Coppens heeft alle goten schoongemaakt en geïnspecteerd. Het schoonmaken doen wij niet meer zelf. Een inspectierapport met offerte moet ik nog ontvangen. Zoals reeds eerder gemeld komen er werkzaamheden aan de hoge goten van het kerkgebouw (Noord en Zuid) en het houtwerk waarop de zinken bakken rusten.

Kastanjeboom

Er is contact geweest met hovenier Schouten. Hij zal in de komende tijd het snoeien van onze kastanjeboom afmaken.

Resultaat

Het resultaat zal zoals te begrijpen valt beter uitkomen dan in de begroting voor 2023 (begroot als een normaal jaar), omdat wij sinds maart geen traktamentkosten meer hebben. Op zich een onwenselijke situatie, maar hierdoor kunnen de zeer hoge energiekosten voor 2023 (eenjarig contract) worden gecompenseerd. Van Hellemans Energy Consultancy (inkoper) en van Greenchoice (leverancier) is nog geen aanbod voor 2024 en eventueel later ontvangen. Hellemans liet weten dat zij druk doende zijn voor de komende twee jaar energie in te kopen. Wij wachten het af.

Pieter Buren

Opbrengsten van de collectes

Op 9 juli tbv Vluchtelingenwerk Nederland € 56,50; tbv eigen gemeente € 57. Op 16 juli tbv Slachtofferhulp € 91,35; tbv eigen gemeente € 43,50.

Op 23 juli tbv Gered Gereedschap € 77,75; tbv eigen gemeente € 59,70.

Op 30 juli tbv Wilde Ganzen (aanleg waterpompen in Ghana) € 61,30; tbv eigen gemeente € 49,90.

Op 13 augustus tbv Kerk in Actie: kindershulp in Zambia € 124,50; tbv eigen gemeente € 79,70.

Op 20 augustus tbv AMREF (Flying Doctors, Eerstelijnszorg In Makueni, Kenia) € 95,20; tbv eigen gemeente € 70,45.

Buitendag

Zoals elk jaar vindt de Buitendag weer plaats op de 1^e zondag van september. Door de coronaperiode moest de Buitendag de afgelopen jaren wat aangepast worden en bleven we ‘dichtbij huis’, maar dit jaar kunnen we weer een tripje wat verder weg maken. Het plan is om een boottocht te organiseren naar het Alkmaardermeer, waar ons onderweg een lunch wordt gereserveerd. U wordt om 10.30 u verwacht in de tuinkamer waar we koffie zullen drinken. Om 11.30 u vertrekken we naar de Bierkade, waar de boot bij de Accijnstoren klaar zal liggen. Om ca. 12.00 u zal de boottocht beginnen. De eigen bijdrage voor de dag is 10 euro. In een eerdere mail vermeldde ik 15 euro, omdat ik uitging van de laatst gehanteerde bijdrage. De kerkenraad heeft dit jaar echter een bedrag van 10 euro vastgesteld, graag tijdens de koffie te voldoen aan Elizabeth Mors. U kunt zich opgeven door uw naam op de lijst in de tuinkamer te zetten of via mijn mailadres: patricemalherbe@ziggo.nl.

Opgeven kan, i.v.m. de catering t/m maandag 28 augustus a.s. Mochten er mensen zijn met dieetwensen dan hoor ik dat graag. Naar verwachting zullen we om 14.00 u weer afmeren bij de Bierkade. We hopen op een grote opkomst!

Patrice Oussoren –Malherbe

En verder

Enkele berichten uit de kerkenraad

Kees Jonkers stopt als organist

Al enige tijd kampt Kees Jonkers met een slechte gezondheid. Om die reden besloot hij onlangs te stoppen als organist in onze diensten. We bedanken Kees zeer voor de vele malen dat hij de dienst in onze gemeente begeleidde met zijn spel. Inmiddels is gezocht naar een vervanger van Kees Jonkers. En die zoektocht heeft resultaat gehad. Op dit moment wordt Diny Kotterer uit Heerhugowaard door Jan Zwart op het orgel in onze kerk ingewerkt. Zelf zal Jan Zwart nog tot volgend jaar september bij ons diensten leiden als organist. Hierna stopt hij in Alkmaar en neemt hij afscheid van ons.

Nieuwe beheerder

Naast het werk dat gebeurt om alles wat we doen in en voor de kerk als gemeenschap zo goed mogelijk te laten functioneren is er ook het beheer (en dan met name de verhuur) van de gebouwen. Belangrijk, omdat hierdoor onze gebouwen worden gebruikt, ook door mensen van buiten de kerk en er daardoor inkomsten worden gegenereerd. De kerkenraad zag zich gesteld voor de vraag wie dat in de toekomst – nu we allemaal een dagje ouder worden - het beste zou kunnen doen, want de taak van een beheerder vraagt veel van de inzet, naast alles wat er al gebeurt door ons allen, de vele vrijwilligers. Die zetten zich nu in eerste instantie in op het doen en laten van de gemeente.

Op onze zoektocht naar een beheerder zijn we beland bij de Alkmaarse Teamvrijwilliger, een organisatie waar mensen zich melden die bereid zijn vrijwilligerswerk te doen, van velerlei aard. Hier blijkt ook iemand te zijn die de taak van beheerder in onze kerk graag op zich wil nemen. Zijn naam is Peter van de Laar. Na een gesprek met hem is afgesproken dat hij een maandje gaat proefdraaien, samen met (en aan de hand van) Jebby Lawant. Als na die tijd een en ander wederzijds naar tevredenheid is verlopen zal Peter van de Laar per 1 oktober a.s. in functie treden. Zijn taak zal zijn om alle niet-kerkelijke activiteiten (evenementen, concerten, lezingen, cursussen e.d.) die plaatsvinden in onze kerk te exploiteren. De gebouwen omhelzen het kerkgebouw en de tuinkamer. De beheerder zal dan aanspreekpunt zijn voor alles wat de verhuur betreft van de ruimten zoals boven bedoeld.

Emiel Wagemaker: ‘Een mooie, waardevolle opdracht’.



Op bovenstaande foto staat de liturgische tafel nog midden tussen andere meubels in de winkel van ‘De Houtkrul’ in Alkmaar. En de tafel is ook nog niet in de goede kleur afgewerkt. Dat moet nog, zodat de tafel ook wat dit betreft mooi in de ruimte van de kerk past. Wat al wel duidelijk is dat het meeste werk is gedaan en dat de liturgische tafel vakwerk is van de bovenste plank.

Emiel Wagemaker van de Houtkrul is bij het maken van de tafel niet over een nacht ijs gegaan. Zorgvuldig koos hij voor de houtsoort die past bij het interieur van onze kerk. Het is eikenhout, net als het doophek, maar dan Sloveens kwartiers gezaagd. Emiel: “Dit heb ik speciaal gekocht bij Amsterdamse Fijnhouthandel in Amsterdam. De dikte van het hout is 1,5 duims. Kwartiers gezaagd wil zeggen haaks op het hout gezaagd, hierdoor zal het hout niet krom trekken.

Voor Emiel Wagemaker, al vele jaren gediplomeerd antiekrestaurator, maakt het voor wat betreft de inzet niet zoveel uit of hij voor een kerk, een bedrijf, instelling of een particulier iets maakt. Het streven is er altijd naar om de opdrachtgever een zo mooi mogelijk resultaat te geven. Wel vindt hij dat een meubel in opdracht van een kerk gemaakt veel meer waarde heeft en krijgt, er komen immers veel meer mensen met het product in aanraking. Op de vraag of het (extra) lastig was, moeilijk misschien om deze opdracht tot een goede einde te brengen, geeft Emiel aan dat met name het draaiwerk (zie de tafelpoten en andere verbindingen) een uitdaging betekende: “We hebben de poten laten passen bij het draaiwerk in de stijlen van het koorhek.” Een en

ander maakte dat er toch meer tijd in ging zitten dan hij tevoren had bedacht. Allereerst omdat de makers de tafel op een zo authentiek mogelijke manier wilden maken. Van massief eikenhout en geen plaatmateriaal. En niet met allemaal schroeven, bouten en metalen platen, maar met lijnverbindingen en bladwervels.

Nu de tafel klaar is bekijken Emiel en zijn medewerkers het eindresultaat met tevredenheid. Zij wensen ons veel plezier met deze aanwinst voor de kerk: een liturgische tafel met passende lessenaar, voor gebruik in de vieringen van de Remonstrantse gemeente in Alkmaar.

Freek van der Veen

Schilderijen in de tuinkamer

Sinds kort prijken in de tuinkamer twee schilderijen, in bruikleen ontvangen, gemaakt door Rob Kaptein. Hij schrijft ons (ter toelichting):
“Een ruimte als de kerkzaal in het Fnidsen vormt een mooie pleisterplaats als er muziek ten gehore wordt gebracht. Voor de uitvoerenden is het echter een werkplaats; hun pleisterplaats daarbij is de tuinkamer. Dan is het fijn als beide ruimtes op elkaar zijn afgestemd. Zo gezegd, zo gedaan, vindt de tuinkamer-commissie. En dan leer je, dat als je de kleur van het groene kerkdak ook wilt zien in de tuinkamer je een andere verfkleur moet gebruiken; dat gordijnen vragen om zowel een passende kleur als om een mooie ophanging met embrassementen; enzovoort; tot aan de muurbekleding.

Voor de muur in de tuinkamer tussen de deuren van de gang (naar de kerkzaal) en die van de kerkenraadskamer, heb ik twee aquarellen geschilderd en opgehangen. Voor proef, in de hoop dat ze bevallen. Ze vormen de ondergrond van Joan Helen Zéguers onderstaand gedicht.”

Flumen

*In mij stroomt een rivier,
en met langzaam, vertellend water
kust zij haar boorden, en later
stroomt zij uit in de zee.*

*In mij stroomt een rivier,
en het leven stroomt met haar mee.
Slechts boorden ben ik, en water.
Slechts woorden ben ik, en zee.*

NB

De regel ‘In mij stroomt een rivier’ in het gedicht ‘Flumen’ vormt de naam van het boekje dat door de Remonstranten in 2017 is uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Convent van Predikanten.

Rob Kaptein

Schrijf ons uw verhaal...

In de rubriek ‘Schrijf ons uw verhaal’ geven we dit keer het woord aan Marieke van der Linden

“Mij is gevraagd iets over mijzelf te vertellen in het Flitsen uit het Fnidsen. Tijdens de coronacrisis ben ik voor het eerst naar de kerkdiensten gegaan van de remonstranten aan het Fnidsen. Meegenomen door Erna Boek, samen met enkele andere collega’s van het Leger Des Heils. Voor mijn komst naar de remonstranten was ik al enige jaren lid van het kerkgenootschap van het Leger Des Heils aan de Burgpoelwaard. Daar ben ik destijds adherent geworden. Momenteel bezoek ik afwisselend beide diensten. Ook bezoek ik soms het Bijbelstudie-uurtje bij de Bron in het Hoefplan op zondagavond. Het mooi schuilkerkje had ik al wel eerder van binnen gezien tijdens de Oecumenische Week bij de zangavonden. Inmiddels ben ik ruim een jaar vriend van de Remonstrantse gemeente.

Pas op latere leeftijd ben ik tot geloof gekomen, nu z’n 10 jaar geleden. Door het doen van vrijwilligerswerk bij het Leger Des Heils in verband met de Participatiewet, kwam ik in aanraking met hun bijzondere samenkomsten die er soms op de zondagochtend zijn. Ik had mijzelf voorgenomen om alleen de feestdagen en bijzondere bijeenkomsten te bezoeken, zoals Pasen, Pinksteren en Kerst, of bij de Staf band en de band Roofless (een band die bestaat uit dak- en thuisloze muzikanten). De voormalige voorganger (kapitein), hield mij voor dat elke zondag een feestdag is. Dus met andere woorden... Pas na een trieste gebeurtenis in het korps ben ik regelmatig de wekelijkse bijeenkomsten in de schuilkerk gaan bezoeken.

Ik ben geboren in Zaandam en getogen in Opperdoes. Opperdoes is bekend van de delicatesses aardappel het Opperdoezer rondje. In Opperdoes bezocht

ik de christelijke kleuterschool. Dat was de enige kleuterschool die het dorp rijk was. Daarvan herinner ik mij het zingen in de kring: ‘Dank U voor deze goede morgen’ en ‘Blij, blij mijn hartje is zo blij’. Vervolgens ben ik met mijn broer naar de openbare lagere school Prins Willem Alexander gegaan. We zijn opgegroeid in een sportief en sociaal bewogen gezin, dat niets had met geloof. Behalve ik. Graag ging ik met vrienden van mijn ouders mee naar de kerkdienst, toen met name naar de kindernevendienst. Ik kreeg van hen ook een kinderbijbel. Op tv keek ik met plezier naar de ‘EO-kinderkrant’ en ‘Het kleine huis op de prairie’.

In Hoorn heb ik de huishoudschool bezocht en vervolgens de Intas (Interim algemene schakel opleiding) en daarna in Bergen de VZ-opleiding tot verzorgende gevolgd. Vervolgens kreeg ik twee prachtige kinderen, een meisje en een jongetje, en begon opnieuw aan een opleiding, ditmaal de SPW4. Momenteel volg ik een teken- en schilderopleiding bij Crejat hier in de stad. Inmiddels ben ik ook in het trotse bezit van twee kleinkinderen, twee jongens, Noah van 7 en Sepp van 3.

Mijn werkzame leven heb ik gevuld met werken in de thuiszorg en de kinderopvang, in een school voor zeer moeilijk lerende kinderen als klasse-assistent en in verpleeghuis de Hout met dementerende ouderen op een gesloten afdeling. Daarnaast heb ik ook nog vrijwilligerswerk gedaan voor een vrouwencentrum in de Mare. Onverwachts kreeg ik de vraag of ik mee wilde naar de creatieve midweek in Steenwijk dit jaar. Ik heb genoten van de tijd samen met de groep prachtige mensen waarvan ik bij aankomst zo goed als niemand kende. Iedereen heeft prachtig werk gemaakt, een mooie literaire bijdrage geleverd, gedichten of songteksten voorgedragen, of bijzondere persoonlijke ervaringen gedeeld. Het thema van de literaire bijdrage was ‘Veel talen – in alles de liefde’. Mijn bijdrage bestond uit het voordragen van twee songteksten van Stef Bos: Ruth en De taal van mijn hart (bijlage). Tijdens deze inspirerende week heb ik onder andere gewerkt aan een huiswerk opdracht van Crejat. Het werd een abstract werk, een interpretatie van ‘Alkmaarse waag bij nacht’ (zie hiernaast). Momenteel staat er een tijdelijke verhuizing op het programma in verband met renovatie werkzaamheden in mijn huurhuis. En in mei hoop ik mijn diploma te behalen bij Crejat.



Marieke van der Linden

Ter herinnering aan Thea Cleton



In de binnentuin zal vanaf 27 augustus a.s. een tuinbank staan voorzien van een koperen plaatje met de tekst 'Ter herinnering aan Thea Cleton (1944 - 2021). Op deze zondag zal dit bankje plechtig worden ingewijd...

Dit bankje...

Even zitten, uitrusten, stil zijn,
op adem komen.

Maar vooral ook
voor ontmoeting,
om in gesprek te gaan,
met ieder.

Delen wat
je bezig houdt, waar je mee zit,
bij het opstaan:
dat wat jou sterkte geeft,
waarvan je op-ademt, kracht ontvangt.

Zo'n bank dus, deze bank.

Ter herinnering aan Thea Cleton

En wie hier uitrusten, met elkaar in gesprek gaan,
mogen weten dat Thea in stilte aanschuift,
meeluistert,
met een glimlach:
Zo is het goed.
zo wil ik worden herinnerd.

Stiltemeditatie in de kerk



Zoals velen weten: iedere eerste en derde woensdag van de maand wordt er in onze kerk een stiltemeditatie gehouden. Deze duurt een half uur. A.s. woensdag 5 september gaan we na een korte zomerstop weer beginnen. Tijdens de meditatie zitten we in een ruime kring. Iedereen is welkom. De aanwezigen komen uit eigen kring of hebben de folder voor het raam zien hangen en komen meedoen om te zien of dit wat voor hen is. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het altijd weer bijzonder is om juist in ons oude kerkje de stilte te ervaren. Midden in de stad, en dan zo doodstil. Om half acht wordt begonnen met een korte inleiding – een tekst, een gedicht, een fragment. Na afloop van de stilte wordt voor wie wil een kop thee geschonken.

De Stiltemeditatie is destijds gestart door onze voormalige predikant ds. Pieter Korbee. Hij schreef onderstaande (ingekorte) tekst:
Wat is stil zijn? Is het hetzelfde als niet-spreken, betekent het niet-denken? Aan niets denken is een onmogelijkheid. Vaak is er in de stilte juist de confrontatie met de voortgaande stroom van gedachten en gevoelens. Als je je op de ademhaling concentreert, merk je dat het denken meer op afstand blijft en dat je meer rust ervaart. De stilte komt over je. Stilte nodigt uit om te zien wat er is, en er met mildheid naar te kijken. Door de stilte wordt een innerlijke ruimte geopend. Het kan je brengen op een plek waar lichtheid is, een plek waar je misschien God ontmoet, of alleen maar leegte.
Voor verdere informatie: zie de folder ‘Stiltemeditatie’ (ligt in de kerk).

Pauline van Veen zorgt voor het openen van de kerk, de thee, e.d.
De beginteksten worden om beurten verzorgd.

Tijd: elke eerste en derde woensdag van de maand om 19.30 uur.
Plaats: Flitsen 33-37, Alkmaar

Literair concert op 15 oktober



Op **15 oktober** a.s. vindt in onze kerk een literair concert plaats. Met gedichten en muziek door Carel ter Linden en Mirjam Karres.

In 2008 verscheen bij de Arbeiderspers de gedichtenbundel 'Om een zin' van Carel ter Linden. Gedichten, ontstaan vanuit belevenissen uit het dagelijks leven en vanuit de verwondering over het bestaan. Gedichten over kinderen en over de geliefde, over leven en dood.

De woorden en beelden resoneren na in de muziek die pianiste Mirjam Karres daarbij koos. Composities van Bach, Scarlatti, Schumann, Chopin, Liszt en Debussy wisselen de voorgedragen gedichten af. Na afloop nog een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje. Entree is € 15, te voldoen bij binnenkomst.

De voordrachtsmiddag start om 15.00. Aanmelden via een mail aan: remonstrantseschuilkerk@gmail.com



Vredesweek 2023

Landelijk vindt van 16 t/m 24 september 2023 de jaarlijkse Vredesweek plaats.

Ook in Alkmaar worden in dit kader diverse activiteiten georganiseerd.

U bent daarbij van harte welkom.

- 16 september, 12.00 uur: Stiltekring rond de vredesboom. (tegenover stadskantoor)
- 16 september, 15.30 uur: Opening vredesweek in de foyer van De Vest.
- 17 september, 15.30 uur: Het districtsjeugdkoor Harderwijk van het Apostolisch Genootschap zingt “The Armed Man, a Mass for Peace” van de componist Karl Jenkins. Bij dit stuk over oorlog en vrede zijn niet alleen koor en musici te horen, maar ook indrukwekkende beelden te zien.
- De toegang is vrij. Aanmelden via jcwzwart@icloud.com.
- 18 september. (tijd en plaats zijn nog niet bekend) “Peace is in your hands.” Georganiseerd door Brahma Kumaris. Brahma Kumaris is een spirituele academie met acht vestigingen in Nederland. Men geeft les in Raja Yoga, een meditatie voor innerlijke vrede, positief denken en leven zonder stress.
- 19 september, (tijd en plaats zijn nog niet bekend): Amnesty International vertoont in de bibliotheek in de Mare de film “Ook mijn plek”.
- 20 september, 18.00 uur: Gijsbert van Iterson Scholten geeft, met een paar onderbrekingen, een lezing. Er wordt dan wat gegeten en we gaan in gesprek over de lezing.

Locatie: Picassolaan 20. Of er entreegeld wordt gevraagd is nog niet bekend.

- Opgave vooraf via vredesweekalkmaar@gmail.com (is noodzakelijk.)
- 22 september, (tijd en vertrekpunt zijn nog niet bekend): Art. 1 organiseert een wandeling met aandacht voor diversiteit “Stap voor vrede”.
- 23 september, 15.30 uur: het ILPA organiseert een vredeswandeling. De synagoge, Hofstraat 11, is het vertrekpunt.
- 24 september, 10.00 uur: Vredesdienst bij de Doopsgezinde Gemeente, Koningsweg 14 in Alkmaar. Voorganger is ds. Louise Pondman.
- 24 september, 10 uur: Vredesdienst bij het Apostolisch Genootschap, Picassolaan 20.

Verder speelt de stadsbeiaarddier liederen over/van vrede en zijn de door leerlingen gemaakte gedichten te lezen in de Centrale Bibliotheek. Eventuele aanvullende informatie, onder andere over tijden en plaatsen, is t.z.t. te vinden op de website van de ARK: www.alkmaarseraadvankerken.nl.

Ria de Rijke
secretaris ARK

Steunpunt Verlies en Rouw

Lezing Marinus van den Berg: ‘Rouwen in de tijd’

Op dinsdagmiddag 31 oktober zal de auteur Marinus van den Berg in de Blijde Mare een interactieve lezing te geven. Hij gaat met ons in gesprek over het thema *‘Rouwen in de tijd’*, met als ondertitel *‘een zoektocht in het landschap van afscheid en verlies’*. Het is tevens de titel van een boek door hem geschreven.

Mensen die een dierbare hebben verloren, lopen er bijna allemaal tegen aan dat men soms denkt dat je na verloop van tijd wel over je verdriet heen bent. De vraag ‘hoe lang is het nu geleden?’ zegt echter niets over je gemis. Rouw kent geen tijd. In de lezing zal Marinus van den Berg daar dieper op in gaan.

Marinus van den Berg was in zijn werkzame leven geestelijk verzorger in verzorgingshuizen.

Hij heeft tientallen succesvolle boeken en gedichten geschreven en is een veelgevraagd spreker op lezingen en symposia. Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren omgaan met afscheid en de dood. De lezing is niet alleen bestemd voor mensen die een groot verlies hebben geleden maar ook voor mensen die meer willen weten hoe om te gaan met iemand die rouwt.

De lezing wordt georganiseerd door het Steunpunt Verlies en Rouw in Alkmaar (ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan) en de werkgroep pastoraat van de Immanuëlkerk.

Datum: 31 oktober om 14.00 uur in kerkelijk centrum de Blijde Mare,
adres: Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar.

Info: Marja Ligterink : 06-300 88 610.

www.dezwaanalkmaar.nl/verliesenrouw

Redactie Flitsen uit het Fnidsen:

Kees van der Pijl en Freek van der Veen. Redactiesecretariaat: Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 072 5155699; e-mail: f.vanderveen@upcmail.nl. Inleveren kopij voor Flitsen uit het Fnidsen oktober/november 2023 23 oktober a.s. Uitgavedatum van Flitsen nr. 7 zondag 29 oktober 2023.

Wil je opstaan en Mij volgen?

Zul je komen en Mij volgen als ik slechts je naam roep?
Wil je gaan, daar waar je het niet kent en nooit meer dezelfde zijn?
Wil je mijn Liefde laten zien?
Wil je mijn Naam bekend maken?

Wil je mijn Leven laten groeien, in jou en jij in mij?
Wil je jezelf achterlaten als ik slechts je naam roep?
Wil je zorg dragen voor dat wat wreed is en wat goed
en nooit meer dezelfde zijn?
Wil je de vijandige blik riskeren?

Zou je leven moeten aantrekken of afstoten?
Wil je mijn gebed laten beantwoorden, in jou en jij in mij?
Wil je houden van de 'jij' die je verbergt als ik slechts je naam roep?

Wil je de angst die in je zit bedwingen en nooit meer dezelfde zijn?
Wil je het gevonden geloof gebruiken om de wereld te herscheppen,
door mijn zicht en aanraking en geluid
in jou en jij in mij.

Dit lied (in vrije vertaling) uit de gemeenschap van Iona zong Hanna Wapenaar in de uitzending van het programma 'de Verwondering' op 20 maart 2022. Hanna is straatpastor in Amsterdam. Met een bakfiets en koffie rijdt zij door de stad. Zij wil beschikbaar zijn voor mensen die wel een bakje troost kunnen gebruiken: dak- en thuislozen. Zij wil aanwezig zijn **in** het leven van deze mensen. Daar, op de plek waar de mensen zijn, wil zij zich aansluiten. Daartoe voelt Hanna zich geroepen en daarvoor zet zij zich volledig in. Ook draagt zij bij aan het onderlinge contact van dak- en thuislozen door onder andere het initiëren van een filosofiegroep en een koor. Het gesprek van Annemiek Schrijver met deze inspirerende vrouw in het programma 'de Verwondering' eindigde met dit lied: Wil je opstaan en Mij volgen. De tekst van deze Schotse volksmelodie is van John L. Bell en Graham Maule. Het werd door Hanna Wapenaar a capella gezongen – in vol aanwezig zijn en met hart en ziel!

Anne Nijssen

Algemene informatie

Kerkgebouw: Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, tel. 072-5112307

Predikant: *vacant*

Kerkenraad:

Voorzitter: mw. J.M.A. van Lon, Notweg 40, 1815 ME Alkmaar, tel. 072-5824523, e-mail: jmavanlon@gmail.com

Secretaris: dhr. F.K. van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 072-5155699, e-mail: f.vanderveen@upcmail.nl

Penningmeester: dhr P. Buren, Munnikenweg 1A 1829 BA Oudorp, tel.: 072-5153978, e-mail: pieterburen@planet.nl

Coördinatie verhuur kerkgebouw: mw J.Lawant, Biesboschstraat 15, 1823 WJ Alkmaar, tel. 072-5621806, e-mail: jebbylawant@gmail.com

Coördinatie contactledenwerk: *vacant*

Contact met gastpredikanten en predikantenrooster :

mw A.H. de Jonge, Kalmanstraat 16, 1817 HX Alkmaar, tel.: 06 - 20073435, e-mail: inekedejonge47@gmail.com

Ledenadministratie:

Mw. M. de Bruin, Wendelaarstraat 98, 1814 GS Alkmaar ; tel. 072-5112872, e-mail : mpdebruin@telfort.nl

Organist: dhr. J. Zwart te Veenendaal, tel. 06 41794057, e-mail: janzwartalkmaar@gmail.com

Pianist: Leontine Kaptein, Keldercroftlaan 29,1851 VG Heiloo, tel.: 072-5334118, e-mail : leontinekaptein@yahoo.com

Web-adres: alkmaar.remonstranten.nl.

Berichten voor de website toesturen aan :

dhr B.Luttmer, e-mail: bramluttmer@gmail.com

Bankrekeningen :

Bankrekening giften: ING: NL30 INGB 0000.23.36.38

t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Bankrekening voor

verhuur kerkgebouw: ING: NL07 INGB 0000.28.74.02

Giften Toermalijn: Project Tshistië Kloetshië

via de Iona Stichting o.v.v. 'gift T.K': NL90 INGB 0001.42.74.04



**REMONSTRANTSE
GEMEENTE
ALKMAAR
FNIDSEN 33-37
1811 ND ALKMAAR
072 5112307
ALKMAAR.REMONSTRANTEN.NL**