

nr. 4



# FLITSEN UIT HET FNIDSEN

VAN DE  
REMONSTRANTSE KERK  
IN ALKMAAR

april/mei/juni 2023



## Remonstrantse Gemeente Alkmaar

### **kerkdiensten**

<b>Datum</b>	<b>Tijd</b>	<b>Voorganger</b>	<b>Overige informatie</b>
23 april	10.15	Johannes Tromp	Organist: Jan Visser Collecte: Alkmaar Taal Thuis
30 april	10.15	Martine Wassenaar	Organist: Marion Kroon Collecte: Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)
7 mei	11.00	Ferdinand van Melle	Laatdienst in de <b>Lutherse kerk</b>
14 mei	10.15	Peter Kattenberg	Organist: David Kienzle Collecte: Stichting Bootvluchteling
21 mei	11.00	Johan Goud	Op Adem Komen- viering Koor olv Conny Kriek Pianist: Leontine Kaptein Collecte: Kerk in Actie, Sterke en weerbare vrouwen Guatemala
28 mei	10.15	Vacant	Organist: Jan Visser Collecte: Voedselbank Alkmaar
4 juni	10.30	Niet bekend	Oecumenische viering in de Blijde Mare
11 juni	10.15	Niek de Wilde	Organist: David Kienzle Collecte: Geloof & Samenleving, Bescherming vluchtelingen

## Dankbaar leven

Vroeger op school en in de kerk zongen we vaak het lied *Dank U voor deze morgen*. Dit lied zong ik altijd enthousiast mee, dat wil zeggen op één zinnetje na: *Dank u dat ik danken mag*. Dat laatste ging mij wat te ver, maar het lied als geheel is mij zeker bijgebleven.

Maar kan ik het nog zingen? En is dit lied waarin dankbaarheid op zo'n directe manier uitgezongen wordt, om en in ons nog te horen? Dit is een moeilijke vraag in een tijd van toenemende spanningen in de wereld. Spanningen roepen gevoelens van onmacht, onrechtvaardigheid, onveiligheid en angst op. Deze komen veelal tot uiting in emoties van boosheid, woede en wrok. Dat deze emoties aandacht behoeven is duidelijk. Temeer daar het veelal om wezenlijke zaken gaat, om zorgen die we met elkaar delen. Maar in de nieuwsuitzendingen, in het spreken, in de beelden, mis ik toch een dimensie: dankbaarheid. Waar blijft de waarde van dankbaarheid? Laten we deze wegdrücken door gevoelens van onveiligheid en angst? Vallen we langzamerhand zo samen met onze gevoelens en emoties dat er geen ruimte meer over blijft voor het fundamentele: het besef dat ons leven ons geschonken is en wordt.

Maar hoe kun je in geval van sterke onvrede, angst en gemis toch een gevoel van dankbaarheid behouden of krijgen? Een mogelijk antwoord wordt gegeven door Henri Nouwen in zijn boek *Eindelijk thuis, Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'*, Tielt 2002. Zoals bekend roept de reactie van de vader op de terugkeer van de jongste zoon bij de oudste zoon veel woede en wrok op. Een gevoel dat voor iedereen herkenbaar is. Om uit je wrok bevrijd te worden, zijn volgens Henri Nouwen vertrouwen en dankbaarheid nodig.

*Volgens hem stijgt de dankbaarheid uit boven het niveau van verdienen en krijgen. Zij leert mij de waarheid verstaan dat alle leven pure gave is. In het verleden zag ik dankbaarheid altijd als een spontane reactie op het ontvangen van een geschenk. Nu realiseer ik me dat dankbaarheid ook als een vorm van discipline kan worden beleefd. De discipline van de dankbaarheid is de nadrukkelijke inspanning om te erkennen, dat alles wat ik ben en alles wat ik bezit, mij geschonken is, als liefdegaven die met vreugde mogen worden gevierd.*(p.95,96)

Waardevol vind ik zijn gedachte dat dankbaarheid niet alleen een reactie is op iets dat je ontvangen hebt, maar dat zij een bewuste keuze is en als discipline beoefend kan worden. Daardoor kan dankbaarheid een levenshouding worden.

In dit verband vind ik ook de volgende uitspraak van Mirjam Wolthuis treffend (preek Dominicuskerk 28-12-2014): *Het is niet zoals we geneigd zijn te denken, dat je gaat danken omdat je geluk hebt ervaren, maar juist andersom: wie dankbaar in het leven durft te staan – ogen en hart open voor schoonheid en troost en noem maar op – ervaart geluk. Waar zij nog aan toevoegt: Je moet het maar durven, dankbaar in het leven staan. Wat er ook gebeurt. Kome wat komt.*

Ja, er is een zekere moed voor nodig, maar misschien durven we al veel meer dan we denken. Dankbaarheid uit zich op veel verschillende manieren. Misschien is het goed om eens stil te staan bij gedragingen en handelingen die door dankbaarheid zijn ingegeven. Dit kan gebeuren in bijvoorbeeld bidden, zingen, gedenken, herinneren, herdenken, zorgvuldig omgaan met jezelf en anderen, trouw zijn. Misschien wel in alle dingen die we met aandacht en toewijding doen. Immers, in toegewijde aandacht drukken we uit dat iets of iemand zeer de moeite, de aandacht, waard is. Dat hij, zij of het veel voor ons betekent. In deze waardering schuilt dankbaarheid. En zo leven we misschien al meer vanuit dankbaarheid dan we dachten. De keuze voor de levenshouding van dankbaarheid betekent niet de ogen sluiten voor onrecht, nood en dreiging in de wereld. Wel betekent het dat we dwars door alles heen blijven beseffen dat ook het leven zelf, dat ons geschonken werd en wordt, vraagt om een antwoord: dankbaarheid, dankbaar leven.



Anne Nijssen

## Informatie over gastpredikanten

23 april – Johannes Tromp is remonstrants predikant geweest in Waddinxveen en Alphen aan den Rijn en is nu hoogleraar bij de Universiteit Leiden, de Haagse vestiging. Als theoloog is hij gespecialiseerd in de Bijbelwetenschap, in het bijzonder over de apocriefe geschriften.

30 april – Martine Wassenaar is vrijgevestigd geestelijk verzorger en sinds juli 2020 predikant van de vrijzinnige Uniekerk te 's Gravenzande. Haar eigen bureau heet: 'De Pleisterplaats'. Zij woont in 's Gravenzande.

7 mei – Ferdinand van Melle is vriend van onze gemeente. Hij is gevangenispredikant geweest. Hij gaat regelmatig voor in de Laaddiensten en de Op adem komen vieringen. In 2015 is hij gepromoveerd op een studie over Johanna Kuiper 'Een gewaagd leven'.

14 mei – Peter Kattenberg is predikant van de Remonstrantse Gemeente Friedrichstadt (Duitsland). Bovendien is hij kunstenaar.

22 mei – Johan Goud is godsdienstfilosoof, emeritus remonstrants predikant en emeritus hoogleraar religie en zingeving in literatuur en kunst en auteur. De titel van zijn proefschrift was 'Levinas en Barth. Een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking'.

11 juni – Niek de Wilde is theoloog en woont in Bergen. Hij werkt als Regievoerder Academische Opleidingsschool Noord-Holland West en als docent Bijbelwetenschappen bij de Hogeschool Windesheim.

## Toelichting op de collectes

Als u wilt kunt u uw bijdragen voor de komende collectedoelen ook overmaken op bankrekening NL30 INGB 0000 2336 38 t.n.v. de Penningmeester van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar. Met vermelding van het betreffende doel. De tweede collecte - tijdens de dienst - is steeds bestemd 'voor de eigen gemeente'. Bestemmingen van de eerste collecte in de komende tijd:

23 april – Alkmaar Taal Thuis is de voortzetting van Alkmaar Freedom House, dat in mei 2019 na drie jaar haar deuren van de Vrijheidskerk sloot. De vrijwilligers gingen door met het helpen van statushouders, vreemdelingen en vluchtelingen die de Nederlandse taal (beter) willen leren. Het gratis taal café is elke maandag- en donderdagmiddag van 14-16 uur geopend in ontmoetingscentrum Wijkwaard in Alkmaar.

30 april – Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) zet zich in voor een menswaardig bestaan voor eenieder die in Nederland leeft, zodat de kinder- en mensenrechten worden gerespecteerd en nageleefd. Stichting LOS komt op voor de belangen van ongedocumenteerden, door acties, lobby, publicaties, opvang, projecten, een helpdesk.

14 mei – Stichting Bootvluchteling verleent hulp aan de duizenden mensen die noodgedwongen gevlucht zijn en vastzitten aan de randen van Europa. In Griekenland geven ze hen toegang tot medische en psychosociale zorg. Ook komen ze in actie voor een eerlijker asielbeleid.

21 mei – Kerk in Actie, Sterke en weerbare vrouwen Guatemala. Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en huiselijk geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Het opleidingscentrum CEDEPCA helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem te laten horen.

28 mei – De Voedselbank Alkmaar heeft als hoofddoelstelling het bieden van directe voedselhulp aan mensen die het financieel tijdelijk niet redden. Daarnaast wil de stichting verspilling van goed voedsel voorkomen. Voedselbank Alkmaar draait volledig op vrijwilligers en levert wekelijks voedselpakketten aan zo'n 200 gezinnen (ca. 750 personen) via een 3-tal uitgiftepunten. De levensmiddelen die zij leveren worden beschikbaar gesteld door producenten, de groot- en detailhandel, alsmede door particuliere initiatieven.

11 juni – Geloof & Samenleving, bescherming vluchtelingen. Remonstranten zijn op talloze plaatsen betrokken bij de opvang van vluchtelingen. Vanuit Geloof en Samenleving, de diaconale tak van de Remonstranten, wordt dat gestimuleerd en ondersteund met financiële ondersteuning van de kerken.

## Opbrengsten van de collectes

Op 19 maart tbv Paaspakkettenactie ARK € 110,74; om de Op Adem Komen-diensten mogelijk te blijven maken € 65,90.

Op 26 maart tbv Paaspakkettenactie ARK € 108,25; tbv eigen gemeente € 47,30.

Op 6 april tbv UAF € 53,40; tbv eigen gemeente € 35,90.

Op 9 april tbv Toermalijn € 173,39; tbv eigen gemeente € 106,10.

Op 16 april tbv 't Praethuys € 83,60; om de Op Adem Komen-diensten mogelijk te blijven maken € 81,30.

## Berichten uit de kerkenraad

-De monumentale (en 50 jaar oude) kastanjeboom naast de fietsenstalling krijgt in mei een snoeibeurt.

-In de komende tijd zal er flink aan isolatie worden gedaan: deuren en gewelven en daaraan voorafgaand het noodzakelijke schilderwerk.

-Voor de komende jaren zal er een onderhoudsplan voor de gebouwen worden opgesteld.

-De kerkenraad blijft zoeken naar de invulling van de vacature (werkgroep pastoraat), ontstaan door het vertrek van Marry Kloosterman.

-Door de beroepingscommissie is een advertentietekst (profielschets) voor een nieuwe predikant toegestuurd aan de Taakgroep Personeel & Gemeente van het Landelijk Bureau Remonstranten in Utrecht, zoals dat gebruikelijk is. De tekst volgt na de 'Berichten uit de kerkenraad'.

Namens de kerkenraad  
Freek van der Veen



**De Remonstrantse Gemeente Alkmaar**  
zoekt een predikant m/v voor 0,4 fte

De Remonstrantse Gemeente Alkmaar zoekt een nieuwe predikant. Het gaat om een benoeming voor 0,4 fte. De gemeente telt ongeveer 100 leden,

vrienden en belangstellenden, waarvan ruim een derde vrijwilligerswerk doet in de kerk.

Wij zijn een levendige gemeente met zondagsdiensten, twee gespreksgroepen en voor- en najaarslezingen. Deze lezingen trekken veel bezoekers, ook van buiten de kerk. Eens per maand wordt in onze kerk een stiltemeditatie gehouden. Elk jaar organiseren we een zogenaamde Buitendag.

De predikant gaat eens in de maand voor, en ook op bijzondere dagen als Kerst en Pasen. Op de derde zondag van de maand vinden 'Op Adem Komen'-diensten plaats met wisselende voorgangers. Deze diensten hebben een meer meditatief karakter en worden ondersteund door een koor.

Wij zijn aangesloten bij de Alkmaarse Raad van Kerken.

De kerkenraad werkt volgens het model kerkenraad met werkgroepen.

Wij zoeken een Remonstrantse predikant die:

- . de gemeente enthousiast kan meenemen naar een bestendige toekomst,
- . het Remonstrantse gedachtegoed eigentijds kan vormgeven,
- . de gemeente weet te inspireren tijdens de zondagsdienst, verhalen kan vertellen die  
perspectief bieden op geestelijke verdieping in een maatschappelijk onrustige tijd,
- . zich in wil zetten voor pastorale zorg, ondersteund door vrijwilligers.

In verband met de kleine formatie van 0,4 fte willen we in gezamenlijk overleg tot een pakket van werkzaamheden komen.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze website:

[alkmaar.remonstranten.nl](http://alkmaar.remonstranten.nl)

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Kerkorde en de traktementsregeling voor predikanten.

*Sollicitaties ontvangen wij graag voor 15 mei 2023. Wilt U deze sturen aan de secretaris van de kerkenraad dhr. Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar (f.vanderveen@upcmail.nl).*

*Voor inlichtingen kunt u terecht bij mw. Annemieke van Lon tel. 06 30948449, of [jmavanlon@gmail.com](mailto:jmavanlon@gmail.com)*



## Schrijf ons uw verhaal...

In de rubriek 'Schrijf ons uw verhaal' dit keer het woord aan mw. Greetje van der Plaat:

“Al 35 jaar maak ik deel uit van de Remonstrantse gemeente in Alkmaar, een bekende dus. Voor wie het niet weet: ik kom uit een groot gezin, ben jong getrouwd, kreeg vier kinderen, daarna kleinkinderen en achterkleinkinderen, zodat onze 'clan' nu 35 personen telt. Het gezin runnen en mijn familiecontacten onderhouden was een volle dagtaak die mij tot mijn 50ste in beslag heeft genomen. Maar daarna begon mijn tweede leven! Voorzichtig eerst helpen bij een bazaar organiseren in Dordrecht, deel uitmaken van het bestuur van een patiëntenbelangen-organisatie, het Remonstrants Vrouwencontact, Oecumenisch Vrouwencontact, conferenties mee voorbereiden, ik was niet te stuiten.

Naast mijn man Jacques' werk en alle taken bij de Remonstranten, van boekhouder in Vlaardingen tot Thesaurier van de Coza, jongerenwerk en kampen leiden waren we samen druk, druk, druk in die tijd.

Was er wel tijd voor het gezinsleven? Ja, toch wel. Vakanties, feestdagen, verjaardagen en familiereünies werden volop gevierd. Samen namen we deel aan remonstrantse activiteiten zoals Spirituele oefendagen en de Hoorneboeggemeente (een 'bid -en werkgroep' die eenmaal per maand op de Hoorneboeg bij elkaar kwam om er te werken en aan bijbelstudie te doen).

Met deze groep hebben we tweemaal een vakantieweek georganiseerd op de Hoorneboeg, voor vluchtelingen. Dat was een bijzondere ervaring, zeker het kennismakingsritueel. Moeilijk als je elkaars taal niet spreekt, maar we vonden een manier. Een groot touw aan elkaar geknoopt, veel kluwen wol, staan in een kring en iedereen houdt het touw vast. Eerst even namen oefenen en dan de kluwen overgooien en elkaars naam roepen. Veel gelach en hilariteit en als mooie bijkomstigheid ontstond er een prachtig, kleurig netwerk. Met elkaar hebben we het net aan een boom gehangen als symbool van onze verbondenheid. Voor deze mensen in zo'n moeilijke positie en ook voor ons was dit samen lachen een ontroerend begin. Ik schreef er later een gedicht over toen ik aan een schrijfcursus deelnam.

Dit zijn enkele flitsen uit mijn leven en als ik terugkijk was het een goed leven. Gestart in een groot, maar solide gezin, samen met Jacques een

gelukkig leven gehad met altijd als basis ons geworteld zijn in het Remonstrants gedachtengoed.”

Greetje van der Plaat-Verburg

## Lezingen bij de remonstranten, ook toen al

Met enige trots kunnen we terug kijken op een serie lezingen in dit voorjaar. Lezingen om de ziel te reinigen en de geest te verlevendigen. We hebben in Alkmaar al een behoorlijke traditie met lezingen. Dat kunnen wij lezen in een artikel dat Bertus Bakker schreef in het tijdschrift Oud Alkmaar van de Historische Vereniging Alkmaar. Hier onder volgt een klein deel uit zijn artikel.

Onderwijs voor de ongeschoolden: het was dé opdracht die de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zich stelde. Om de volksbeschaving op een hoger peil te brengen ontplooiden 't Nut tal van initiatieven. Armenscholen, volksbibliotheken, volkslezingen: het waren evenzovele instrumenten om de arbeidersklasse moreel en intellectueel te verheffen. De Maatschappij was in 1784 in Edam opgericht en al twee jaar later had ook Alkmaar een departement. Dit artikel gaat over de openbare volksvoorlezingen waarmee de heren van 't Nut probeerden hun minder bevoorrechte stadgenoten voor te lichten. Een nobel streven, maar wat kwam ervan terecht?

“Vanaf 1806 exploiteerde 't Nut in Alkmaar een volksbibliotheek ter verlichting van de ‘mindere volksklasse’ en daarnaast bood het onderwijs aan kinderen van minvermogenden. Maar er was meer mogelijk zo meende de departementsvoorzitter, de remonstrantse dominee Volkert Swart. Al vanaf de oprichting onderhielden de leden van 't Nut, allen heren uit de burgerij, elkaar met lezingen. Zoiets moest toch ook mogelijk zijn voor de gewone man. Velen van hen hadden nauwelijks of geen onderwijs genoten en zelfs analfabetisme was geen uitzondering. Met volkslezingen hoopte Swart de mannen, want daar ging het voorlopig om, ‘tot denken op te wekken en te doen arbeiden met veel meer vrugt en nut voor hunne huisgezinnen’. Het zou die kerels bovendien hopelijk uit de kroeg houden en misschien zouden ze wel eens de bibliotheek weten te vinden. Op 22 november 1815 werd in de remonstrantse kerk de eerste van een serie avonden van ‘volksonderwijs voor den gemeenen man’ gehouden. De

lezingen werden alle verzorgd door leden van 't Nut. Helaas is ons over inhoud noch opkomst iets bekend. Het enige wat we weten is dat na afloop het aantal leden van de Nutsbibliotheek met vijftig bleek te zijn toegenomen. Door gebrek aan goede sprekers – toehoorders waren er voldoende – sneuvelde het initiatief na twee winterseizoenen.”

Bertus Bakker vertelt over de meerdere pogingen om met lezingen mensen te bereiken. Er zat vaak een moraliserend aspect aan vast. Er zijn tijden geweest dat mensen met geld, de heren van stand, entreebewijzen moesten kopen om die vervolgens aan hun personeel te geven. Ook een idee om mee te nemen.

Jos Stroomer

<b>Berichten van:</b>	<b>Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) De Zwaan</b>
-----------------------	---



## Paasactie van de ARK 2023

Dit jaar kochten we 428 supermarktbonnen en 168 bonnen van de HEMA. Daarmee maakten we heel veel mensen, die dit goed kunnen gebruiken, blij. Blij met de bonnen en blij met de aandacht die men op deze manier kreeg. Deden wij dat ? Nee, u maakte dit mogelijk! Onze hartelijke dank gaat naar alle particulieren en instanties die aan deze actie hebben bijgedragen.

Namens het paasactieteam van de ARK,  
Ria de Rijke

## Ook het ISBA zoekt versterking!

Het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) is een klein noodfonds. We houden eens per week spreekuur voor mensen met financiële en/of sociaal-maatschappelijke problemen.

We kunnen helpen met een kleine financiële bijdrage maar hebben vooral een doorverwijzende functie naar professionele hulpverlenende instanties.

**We zoeken versterking!**

Heb je een luisterend oor en sta je open voor de medemens...dan zoeken we jou!

We werken nauw samen met het inloophuis de Steiger/ de Zwaan en zijn aanwezig tijdens de openingstijden van het inloophuis op woensdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur.

Voor informatie kun je contact opnemen met

Angela Jansen 06-30262406

Mariet Buren 072-5153978 of loop gewoon even binnen!

## Oecumenelezing 2023: Gods complot, meer dan polarisatie

**Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes kort.**

**Tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat van een ander. Het thema van de Oecumenelezing 2023 op vrijdagmiddag 12 mei is ‘Gods complot: méér dan polarisatie’.**

Hoe gaan kerken met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring om? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een

mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt? Zijn christenen modelburgers die zonder enig eigenbelang hun naaste dienen? Waar gaat het goed, waar gaat het fout? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie ons aan als bedding voor onze ervaringen?

Deze vragen staan centraal in de Oecumenelezing 2023, die dit jaar gehouden wordt door Mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland. Aansluitend aan de lezing vindt een panelgesprek plaats waarin vertegenwoordigers uit verschillende kerkelijke tradities vertellen over hun ervaringen rond dit thema.

De Oecumenelezing vindt plaats in de Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht. De kerk is vanaf 14.30u open, de lezing start 15.00u.

### **Panelgesprek**

Na de lezing vindt een panelgesprek plaats onder leiding van Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland. Het panel bestaat uit Rachelle van Andel, Ad de Boeren, Sandra Oosterwolde e.a.

Meer informatie en kaarten:

[www.raadvankerken.nl/oecumenelezing](http://www.raadvankerken.nl/oecumenelezing)

### **Redactie Flitsen uit het Fnidsen:**

Kees van der Pijl en Freek van der Veen. Redactiesecretariaat: Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 072 5155699; e-mail: [f.vanderveen@upcmail.nl](mailto:f.vanderveen@upcmail.nl). Inleveren kopij voor Flitsen uit het Fnidsen juni/juli/augustus 2023 5 juni a.s. Uitgavedatum van Flitsen nr. 5 zondag 11 juni 2023.



Op eerste Paasdag (2023) overleed de dichter en theoloog Huub Oosterhuis. Hij liet ons meer dan 700 (kerk)liederen na waarvan vele onvergetelijk zijn en die we in onze diensten zullen blijven zingen, zoals dit prachtige

### Lied over deze plaats waar wij bijeengekomen zijn

*Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat.  
Muren van huid, ramen als ogen speurend naar hoop en dageraad.  
Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnen gaan  
om recht voor God te staan.*

*Woorden van ver, vallende sterren, vonken verleden hier gezaaid.  
Namen voor Hem, dromen, signalen diep uit de wereld aangewaaid.  
Monden van aarde horen en zien, onthouden, spreken voort  
Gods vrij en lichtend woord.*

*Tafel van Een, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn.  
Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim.  
Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is,  
Dood en verrijzenis.*

Huub Oosterhuis

## Algemene informatie

**Kerkgebouw:** Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, tel. 072-5112307

**Predikant:** *vacant*

Kerkenraad:

**Voorzitter:** mw. J.M.A. van Lon, Notweg 40, 1815 ME Alkmaar, tel. 072-5824523, e-mail: [jmavanlon@gmail.com](mailto:jmavanlon@gmail.com)

**Secretaris:** dhr. F.K. van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 072-5155699, e-mail: [f.vanderveen@upcmail.nl](mailto:f.vanderveen@upcmail.nl)

**Penningmeester:** dhr P. Buren, Munnikenweg 1A 1829 BA Oudorp, tel.: 072-5153978, e-mail: [pieterburen@planet.nl](mailto:pieterburen@planet.nl)

**Coördinatie verhuur kerkgebouw:** mw J.Lawant, Biesboschstraat 15, 1823 WJ Alkmaar, tel. 072-5621806, e-mail: [jebbylawant@gmail.com](mailto:jebbylawant@gmail.com)

**Coördinatie contactledenwerk:** *vacant*

**Contact met gastpredikanten en predikantenrooster :**

mw A.H. de Jonge, Kalmanstraat 16, 1817 HX Alkmaar, tel.: 06 - 20073435, e-mail: [inekedejonge47@gmail.com](mailto:inekedejonge47@gmail.com)

**Ledenadministratie:**

Mw. M. de Bruin, Wendelaarstraat 98, 1814 GS Alkmaar ; tel. 072-5112872, e-mail : [mpdebruin@telfort.nl](mailto:mpdebruin@telfort.nl)

**Organist:** dhr. J. Zwart te Veenendaal, tel. 06 41794057, e-mail: [janzwartalkmaar@gmail.com](mailto:janzwartalkmaar@gmail.com)

**Pianist:** Leontine Kaptein, Keldercroftlaan 29,1851 VG Heiloo, tel.: 072-5334118, e-mail : [leontinekaptein@yahoo.com](mailto:leontinekaptein@yahoo.com)

Web-adres: [alkmaar.remonstranten.nl](http://alkmaar.remonstranten.nl).

**Berichten voor de website** toesturen aan :

dhr B.Luttmer, e-mail: [bramluttmer@gmail.com](mailto:bramluttmer@gmail.com)

**Bankrekeningen :**

Bankrekening giften: ING: NL30 INGB 0000.23.36.38

t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Bankrekening voor

verhuur kerkgebouw: ING: NL07 INGB 0000.28.74.02

Giften Toermalijn: Project Tshistië Kloetshië

via de Iona Stichting o.v.v. 'gift T.K.': NL90 INGB 0001.42.74.04



**REMONSTRANTSE  
GEMEENTE  
ALKMAAR  
FNIDSEN 33-37  
1811 ND ALKMAAR  
072 5112307  
ALKMAAR.REMONSTRANTEN.NL**