



Alkmaar



Flitsen uit het Fnidsen
februari/maart 2023
nr. 2



Remonstrantse Gemeente Alkmaar

kerkdiensten

Datum	Tijd	Voorganger	Overige informatie
19 feb	10.15	Jan Jorrit Hasselaar	Collecte: Musicians Without Borders, Soy Música El Salvador Organist: Jan Visser
26 feb	10.15	Marthe de Vries	Collecte: Stichting De Vrolijkheid Organist: Marion Kroon
5 mrt	11.00	Annerien Groenendijk	Laatdienst in de Lutherse kerk Vragen in de Bijbel: Hoe is uw naam?
12 mrt	10.15	Gerdienke Ubels	Collecte: ARK Paaspakketten Organist: Jan Zwart
19 mrt	11.00	Gonny Loman	'Op Adem komen'-dienst met het koor olv Conny Kriek Collecte: ARK Paaspakketten Pianist: Leontine Kaptein
26 mrt	10.15	Jantien de Vries	Collecte: ARK Paaspakketten Organist: Jan Visser
2 april	11.00	Aly Vader	Laatdienst in de Lutherse kerk Vragen in de Bijbel: Waarom ben je hier Elia?

Onderweg

'Onderweg naar Alkmaar zie ik de brede A9 gestaag door oneindig laagland gaan...'

(vrij naar Marsman)

Wat heb ik vaak door Noord-Holland gereden, de afgelopen jaren. Meer in de auto gezeten dan ooit in m'n leven! Van Utrecht langs Schiphol naar het AZ-stadion bij Alkmaar, om vandaar naar het Fnidsen te gaan, of juist mijn weg verder te zoeken, naar Schoorl, Bergen, Schagen, Heiloo, Castricum. Ik reed er in het donker, zondagochtend heel vroeg, of juist in het ruime licht van de zomerdag. 's Middags met lage zon weer terug, of door de regen, soms de avondnevel op de velden.

Ik houd van autorijden (maar vind niettemin dat ik het zo min mogelijk moet doen). Ik ben graag in m'n eentje op pad, en deze uurtjes in de auto hebben me veel gebracht. Ik luisterde muziek (Bach! of Blue-grass!), bepeinsde ondertussen de dag, nam de tijd om podcasts te luisteren (die van Krista Tippett op On Being nog steeds favoriet: zie www.onbeing.org), liet de kerkdienst in me nazoemen, bereidde me voor op gesprekken, ontdekte nieuwe thema's.

En dat allemaal omdat ik op weg was in opdracht van u en jullie, de remonstrantse gemeente in Alkmaar. Twee jaar mocht ik predikant zijn aan het Fnidsen, als opvolger van Pieter Korbee. Het feit dat ik zelf gekozen heb om mijn aanstelling per 1 maart niet te verlengen, doet niks af aan de dankbaarheid die ik voel: voor het werk dat ik heb mogen doen, voor het vertrouwen dat ik heb ontvangen en voor de bijdrage die ik hopelijk heb geleverd. De start in maart 2021 was nog volop in coronatijd; ik maakte de overstap van YouTube diensten naar de Kerkomroep mee. In de zomer was er even wat meer mogelijk, maar met kerst 2021 zaten we weer in een complete lockdown. Ik zie mezelf nog die donkere winterochtend naar Alkmaar rijden: Bach moest heel hard aan met z'n Weihnachtsoratorium, om het ook nu Kerst te laten worden in mij.

In het voorjaar van 2022 werd het langzaam weer mogelijk om meer te doen, meer bij elkaar te komen. Gespreksgroepen die in het najaar elkaar even gezien hadden, maakten een doorstart. En onder leiding van twee inmiddels nieuw toegetreden kerkenraadsleden (Ineke de Jonge en Freek van der Veen) ontwikkelden we een nieuw beleidsplan en bijbehorende werkstructuur voor de gemeente. Alle lijnen komen weliswaar bij elkaar in de kerkenraad, maar het werk gebeurt in werkgroepen. Meer zelfstandigheid

voor deze werkgroepen, gedelegeerde verantwoordelijkheid en meer betrokken gemeenteleden. Natuurlijk marcheert zoiets niet een-twee-drie vanzelf of vlekkeloos. Maar het is een mooie stap, die het vele werk dat gedaan wordt zichtbaar maakt, en bespreekbaar.

Ondertussen ontwikkelden zich de contacten met zo veel mensen in de gemeente: door vergaderingen, door huisbezoeken, door de gespreksgroepen en het Preekcafé. Na de dienst, bij het groeten, zo veel korte gesprekjes, even horen, even delen. Wat is een gemeente toch een bijzonder verband van mensen, zoveel lijntjes, zoveel betrokkenheid, zoveel activiteit en zoveel samenzijn.

Ook waren er de contacten met collega's in de stad – de PKN, de Doopsgezinden, Lutheranen, de Oudkatholieken. Hartelijke contacten, begaan met ieders wel en wee. Alle gemeenten met hun eigen zorgen, maar allemaal kijkend naar vergelijkbare ontwikkelingen: krimpende ledenaantallen, dalend organisatievermogen. Niemand heeft er pasklare antwoorden op, het steunt alleen al om de vragen te delen.

En door alles heen, telkens, in het grote eeuwenoude ritme: de kerkdiensten en vieringen, op de golfslag van het liturgisch jaar. Van Kerst via 40-dagentijd naar Pasen, Pinksteren, Hemelvaart. De zomer met ruimte voor licht, lucht – en dan het najaar: de oogstdienst, het afronden van het kerkelijk jaar, gedachtenisdienst en dan weer Advent... Het is een grote rijkdom, zo'n ritme door de tijd heen. Een traditie van thema's en verhalen die vanzelf bedding biedt aan alles wat ons overkomen kan, alles wat ons overkomt. Troost en helderheid vinden we juist door al onze toevalligheden, al onze lotgevallen, te kunnen plaatsen in het licht van eeuwenoude kennis, ervaring, mensenverhalen, Godservaringen. Zij reiken ons een handvat aan om onze vragen en belevenissen te duiden. En omgekeerd zijn het onze vragen en belevenissen die de traditionele wijsheid hernieuwen, uitdagen, tot spreken brengen.

Bladerend door m'n liturgiemap en m'n vergadernotitieboek kom ik van alles tegen. Vragen, ideeën, vondsten, citaten. To-do-lijstjes, ideeën-voor-ooit, conclusies over wat wel of niet werkte, uitroeptekens bij wat me trof.

Hoe zou het verder gaan met de stiltemeditatie op woensdagavond? Welk boekje gaat de gespreksgroep 'Onderweg' lezen volgend jaar, welke thema's komen in gesprek bij 'Van Luisteren naar Doen'? Welke naam komt er onder de mijne te staan op het Predikantenbord achterin in de kerk? Hoe zal het verder gaan met de energierekening van dit eeuwenoude monumentale kerkje? Wanneer is de volgende 'Singing morning' onder leiding van David Kienzle?

Vorbijgangers zijn we, allemaal onderweg. Twee jaar lang heb ik met u allen mee opgetrokken, en nu scheiden onze wegen weer. Minder A9 voor mij, voortaan. Maar er komen nieuwe wegen, voor ieder van ons. *May the road rise to meet you* – de Ierse reiszegen bidt dat de weg ‘ons mag ontmoeten’. Een prachtig beeld, vind ik. Het is niet alleen aan ons om de weg te bepalen. De weg zal ook ons ontmoeten.

Ik hoop velen van u nog te zien en te kunnen groeten op zondag 12 maart, mijn afscheidsdienst. Wat ik dan wil zeggen, zeg ik ook nu vast: Goede reis, - en zegen op uw pad!

Gerdienke Ubels



Flitsen in een nieuw jasje

Zoals u heeft gemerkt is de omslag van ons blad ‘Flitsen uit het Fnidsen’ veranderd. De redactie meende dat het tijd werd voor iets nieuws. Er is zelfs wat meer kleur in de omslag geslopen. Enkele zaken zijn echter hetzelfde gebleven. We zien nog steeds het smeedijzeren sierwerk met de door elkaar gevlochten letters R en K (van **R**emonstrantse **K**erk) boven de toegangspoort met daar bovenop de zo karakteristieke lantaarn en het jaartal 1728. Dit alles ingeklemd tussen de twee zogenaamde Kerkehuizen aan het Fnidsen, de straat waaraan het blad zijn naam ontleent: Flitsen uit het Fnidsen.

De redactie van Flitsen uit het Fnidsen

Informatie over gastpredikanten

19 februari – Jan Jorrit Hasselaar is econoom en theoloog. Hij is Director Amsterdam Centre for Religion & Sustainable Development aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Research Fellow aan de University of the Western Cape. Hij studeert aan het Remonstrants Seminarium en is stagiair-predikant van Vrijzinnigen NPB Wassenaar.

26 februari – Marthe de Vries is predikant in de Geertekerk in Utrecht. Daarvoor werkte ze in Wassenaar bij de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB. Zij was een tijdlang lid van onze gemeente.

19 maart – Gonny Loman is katholiek theoloog en geestelijk begeleider. Ze gaat regelmatig voor in de ‘Op adem komen’-diensten. Lange tijd was ze werkzaam als geestelijk verzorger in het Medisch Centrum Alkmaar. Momenteel is ze verbonden aan de Laatdiensten in Alkmaar en aan het Centrum voor Levensvragen (CvL) in Noord Holland.

26 maart – Jantien de Vries is remonstrants predikant en werkt als geestelijk verzorger in verpleeghuis Zuiderhout (Zorgbalans) te Haarlem.

Toelichting op de collectes

19 februari – Soy Música El Salvador, via Musician Without Borders. Soy Música zag het levenslicht in 2017. Het is een initiatief van het Salvadoraanse Ministerie van Onderwijs en UNICEF. Het programma heeft tot doel een cultuur van vreedzaam samenleven te bevorderen door middel van kunst en muziek binnen het nationale schoolsysteem. Musicians Without Borders is een leider in het gebruik van muziek voor vredesopbouw en sociale verandering.

26 februari – Stichting De Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en jongeren in asielzoekerscentra door het organiseren van creatieve activiteiten als dans, theater, muziek en beeldende kunst. Hiermee kunnen de jongeren hun verhaal vorm geven, zelfvertrouwen en talent ontwikkelen en even kind zijn.

12, 19, 26 maart – De Paaspakkettenactie wordt dit jaar verzorgd door de Alkmaarse Raad van Kerken. Het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) heeft de afgelopen elf jaar paaspakketten verstrekt aan mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren. Het ISBA heeft moeten besluiten te stoppen met de Paaspakkettenactie. De Alkmaarse Raad van Kerken neemt deze traditie over. Er blijven immers ook in onze eigen omgeving mensen aanwezig die iets extra's hard nodig hebben. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij.

Berichten uit de kerkenraad

- Velen van u vonden het toch wat (te) koud in de kerk tijdens de zondagse kerkdienst. De thermostaat gaat daarom van 18°C naar 19 graden.
- De interieurcommissie meldt de aanschaf van nieuw meubilair voor in de Tuinkamer, alsmede nieuwe kussentjes voor de stoelen in de kerk (zie verderop het bericht van de interieurcommissie in deze Flitsen).
- Op verzoek van de werkgroep liturgie is de interieurcommissie gevraagd op zoek te gaan naar een liturgietafel voor in de kerk. Ze kwamen terecht bij Antiek De Houtkrul in Alkmaar, zeer ervaren restauratoren en meubelmakers, ook ten behoeve van kerkinterieurs. Zij gaan voor ons aan de slag en we zijn benieuwd naar het eindresultaat.
- Met de werkgroep diaconaat is uitgebreid gesproken over het collecterooster voor dit jaar. Enkele doelen uit het oude rooster zijn geschrapt, maar andere – meer concreet en helder – komen er voor in de plaats. Totaal zeven doelen richten zich op een buitenlands project, andere op een collectiedoel in ons land. De eerste collecte zal – deden we al - altijd gericht zijn op een diaconaal project. De tweede collecte tijdens de dienst is voortaan geheel 'voor eigen gemeente' (b.v. het Restauratiefonds, onderhoud van de gebouwen, het Orgelfonds e.d.).

Opbrengsten van de collectes

Op 8 januari tbv het Hospice Alkmaar: € 188,90; eigen gemeente € 67,80
Op 15 januari tbv Stichting Exodus: € 120,20; eigen gemeente € 77,20
Op 22 januari tbv Stichting iMMO: € 116,65; eigen gemeente € 41,25
Op 29 januari tbv Stichting NAOMI: € 127,90; eigen gemeente € 76,75

Personalia

Riet Kingma laat ons, via haar dochter Astrid, weten dat haar moeder – al lange tijd lijdend aan dementie – zich in onze kerk altijd welkom en gezien heeft gevoeld. Astrid schrijft: “Mijn moeder zei altijd: Alles is daar goed, je mag geloven in wat jij belangrijk vindt. Namens mijn zussen en mij wil ik jullie hiervoor bedanken. Heel warm en liefdevol.”

Riet zelf laat haar dochter het volgende noteren:

*Beste mensen van de
remonstrantse kerk.
Graag hoor ik bij jullie maar
de kracht ontbreekt me.
Ik heb het erg fijn bij jullie gehad.
Vriendelijke groet
Riet Kingma*

Nieuw meubilair

Kussentjes voor op de stoelen in de kerk

Het was nog een heel gedoe om de nieuwe kussentjes die waren besteld in de kerk te krijgen. IKEA die ze zou leveren bezorgde ze eerst op het verkeerde adres en bracht ze vervolgens weer terug naar het centrale depot. Vervolgens moesten wij ze dan maar zelf halen, bij de IKEA in Haarlem. En zo gebeurde: met een auto volgestouwd met de (60) kussentjes naar het Fnidsen om die hier te bezorgen in de kerk. We hopen dat ze goed zullen zitten en dat

de kleur u bevalt. De oude grijze kussens liggen voortaan in de vaste banken in de kerk.

Tafels en stoelen in de Tuinkamer



De meesten van u zullen intussen het nieuwe meubilair – tafels en stoelen – in de Tuinkamer hebben gezien en misschien ook uitgetprobeerd. Er moet nog wel het een en ander aan gesleuteld worden, bijvoorbeeld wat de hoogte van de tafels betreft. Tevens zal aan de onderkant van de tafelbladen een isolerende laag worden aangebracht. Hopelijk zal dan het probleem van de gehorigheid van de Tuinkamer en het elkaar daardoor moeilijker kunnen verstaan voor een groot deel verholpen zijn.

De interieurcommissie

Oproep

Op zoek naar nieuwe leden van de kerkenraad

Voor twee van de kerkenraadsleden - Paul Bas en Marry Kloosterman - zit de ambtstermijn erop. Zij hebben lang de kerk gediend en zullen na de komende Jaarvergadering (gepland op 26 maart a.s.) aftreden. Dat betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe mensen voor in de kerkenraad.

We willen u vragen of u wilt nadenken of het misschien iets voor u kan zijn lid te worden van de kerkenraad. Hierbij wat aanbevelingen: het werk in de kerkenraad is uitdagend, zinvol, verantwoordelijk, eervol, afwisselend, van

tijd tot tijd ook best wel lastig, maar daarentegen ook ontspannend, vreugde biedend, met een aantal fijne collega's. Bewust geven we hier nu niet aan wat de werkzaamheden precies zullen zijn als u zich aanmeldt. De functies en taken - ook van de zittende kerkenraadsleden - kunnen worden heroverwogen en op goede wijze verdeeld. Opgave kunt u doen, via de mail, bij de secretaris van de kerkenraad (f.vanderveen@upcmail.nl). U kunt ook namen doorgeven van hen die u geschikt acht zitting te nemen in de kerkenraad. Die zal dan deze gemeenteleden persoonlijk benaderen en vragen of zij voor het werk voelen.

De kerkenraad

Dankwoord

Een verrassing. Tijdens de kerkdienst op 8 januari j.l. werd ik na de overdenking en de gebeden gevraagd naar voren te komen. Ik werd toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad waarbij zij mij bedankte voor mijn werkzaamheden voor de kerk, met betrekking tot het onderhoud.



Schilderwerk aan de kerkbanken

Werkzaamheden zowel binnen als buiten, gedurende vele jaren. Omdat ik er nu mee gestopt ben. Lichamelijke conditie spelen daarin nu een belangrijke factor. Zij sprak daarbij over het schilderwerk binnen de kerk, bijvoorbeeld de kerkbanken, het verplicht verwijderen van de olietank, na het aanbrengen van straalverwarming, maar ook de ontruiming van de woning van een

gemeentelid na overlijden. Na het afsluiten van haar woorden overhandigde zij mij een boeket tulpen. Bij deze bedank ik de kerkenraad voor de ontvangst van de tulpen.

Evert Schötker

Schrijf ons uw verhaal..

In de rubriek ‘Schrijf ons uw verhaal’ vertellen dit keer twee gemeenteleden, terugkijkend op hun leven tot nu toe, wat ze hebben meegemaakt, wat er is gebeurd, levens vol van verhalen...

Jebby Lawant:

“Mijn leven, mijn verhaal.

Geboren in Maastricht, getogen in Alkmaar Na de lagere school de ULO. Hier hield voor mij het ‘doorleren’ op. Mijn werken begon bij de PTT, lokettiste op het postkantoor. In 1965 bracht ik in mijn zomervakantie door in een werkkamp van de Mennonite Voluntary Service in Duitsland. Dat beviel me. In januari van 1966 ben ik, samen met een grote groep internationale vrijwilligers, begonnen aan een langer lopend project van de MVS in Berlijn.

We werkten daar hoofdzakelijk in de zorg in het Evangelisches Johannes Stift. Na een korte wenperiode had ik het best naar mijn zin, op het werk en in de groep. En in het wonderlijke Berlijn met de toen nog provisorische muur. We maakten menig uitstapje naar Oost waar in tegenstelling tot West de puinhopen van 1945 nog zichtbaar waren. Mijn patiënten waren oudere dames die voor een groot deel uit Oost Pruisen en Silezië voor de Russen uit gevlucht waren. Na anderhalf jaar een nieuw avontuur: Amerika. Een uitwisselingsprogramma van de Mennonite Central Committee. U begrijp het al, ik ben van huis uit doopsgezind. We vertrokken per boot vanuit leHavre naar New York. Na een paar dagen acclimatiseren in Akron, Pennsylvania vertrokken we naar onze bestemmingen. Ik ging naar Corn in de staat Oklahoma. Af en toe reisde ik naar mijn vriendin Erica in Denver, Colorado die daar in een groot gezin werkte. Na zes maanden werd er geruild en kwam ik samen met Erica in Ohio terecht. Ook daar weer in de zorg. Erica en ik kochten een oude auto en reisden in onze vakantie half Amerika door.

Na dit jaar weer met de boot terug naar Nederland, naar Rotterdam. Na twee jaar vertrok ik toch weer, naar Berlijn. Hier ontmoette ik mijn nieuwe

Amerikaanse echtgenoot en met hem vertrok ik, na ongeveer twee jaar, zwanger en al naar Amerika. Naar Ohio waar we gingen wonen op het platteland in een oud boeren huis. Met twee grote honden, kippen en katten. In het voorjaar werd onze dochter geboren. En een jaar later in het najaar onze oudste zoon. De jongste zoon kwam twee jaar later.

Na acht jaar strandde het huwelijk en ging ik terug naar Alkmaar met de drie kleine kinderen. We klommen op vanuit de bijstand en vanuit een zomerhuisje, naar een baan en een woning.

Na een burn-out ben ik niet teruggekeerd naar een baan. Dat was heel jammer, maar het overschakelen naar vrijwilligerswerk heeft mij veel goeds gebracht. Zoals persoonlijke groei, fijne collega's en kennis van beleid binnen de zorg. Naast de 25 jaar in verschillende medezeggenschapsraden in de zorg en nog een aantal jaren in raden binnen de sociale huurdersorganisaties en penningmeesterschappen zo hier en daar, is nu het werk in onze remonstrantse gemeente mijn laatste opdracht die ik mezelf heb gegeven. Daarna ga ik met pensioen. Maar of ik dan kan stil zitten?"

Gerda Klaver:

"Ik werd geboren als middelste in een katholiek gezin van negen kinderen en een aannemersbedrijf aan huis. We gingen trouw naar de kerk. Na de Franciscaanse lagere school volgde ik de huishoudschool; daarna verliefd, verloofd en jong getrouwd. Wij kregen drie dochters, die we in die traditie meenamen, maar na de basisschool heb ik de gang naar de kerk losgelaten. In de periode dat onze kinderen opgroeiden, volgde ik ook cursussen: V.O.S, Open School, Mavo, Schakelklas en daarna de pedicureopleiding en cursus taxichauffeur. Na een moeilijke tijd ben ik alleen gaan wonen, gescheiden na 30 jaar met Jan te zijn getrouwd. Ik bleef wat zoeken naar verdieping, nam een abonnement op Open deur, ging soms kijken in andere kerken, maar kon niet vinden wat bij mij paste. Ik startte een pedicure-praktijk en ging ook werken als taxichauffeur bij Connexion; dat deed ik tot aan mijn pensionering.

Inmiddels zijn Jan en ik zijn wat meer naar elkaar toegegroeid en het alleen wonen is een goeie formule voor mij. Onze dochters, waarvan twee in het buitenland en de intussen geboren kleinkinderen hielpen ons daarbij. Kwam er een kleinkind dan huurden we een auto en reden er samen heen, de ene keer naar Zwitserland en de andere keer naar Denemarken. We pasten om beurten op onze kleinkinderen in Nederland. De kerk was op de achtergrond. Ik leerde Luc kennen tijdens een cursus Kunstgeschiedenis in La Verna, een Franciscaans Centrum. We trokken er 's zondags op uit en bezochten onder

meer musea en landhuizen. Luc leerde ook Jan kennen. Inmiddels is Luc 91 jaar, haal ik hem wekelijks op en eten we samen.

Al jaren ben ik vrijwilliger in de bibliotheek bij Taal café . Wij, de mensen uit o.a. het AZC, degene die inburgeren en de vrijwilligers zijn daar zeer welkom. We drinken er thee, koffie, praten, soms met handen en voeten, lachen, lezen soms en geven informatie. Zo leren we van elkaar: zij onze gewoonten en ik leer luisteren.

Sinds een paar jaar ben ik belangstellende van de Remonstrantse kerk aan het Fnidsen. Het past bij mij, de mensen, het welkom voelen, de mooie kerk, het ritme van de zondag en ik word weer geestelijk gevoed. Ik ben betrokken geraakt.”

Berichten van:	Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) De Zwaan
-----------------------	---



Op 18 januari 2023 maakte de ARK een start met het nieuwe jaar en met het bespreken een onderwerp dat lange tijd was blijven liggen. Enige jaren geleden heeft de ARK zich gebogen over de vraag welke rol de kerken kunnen spelen wanneer zich een ramp voordoet. Het draaiboek was klaar en van vrijwel alle kerken was de inventarisatie van (de mogelijkheden van) de gebouwen gemaakt. Ook een voorlichtingsavond door de adviseur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Alkmaar was gepland. Vanwege corona kwam dit proces tot stilstand maar is nu weer opgepakt. Als eerste actie wordt contact gezocht met de gemeente Alkmaar over een mogelijk vervolg. De werkgroep die zich buigt over de vraag wat de Kerkenvisie voor de ARK kan betekenen, is begin januari bij elkaar gekomen. Het was een enthousiaste en opbouwende vergadering. Naast het bespreken van de websites van de Kerkenvisie en van het kerkenplatform heeft men ook met elkaar nagedacht over de vraag wat we als ARK-leden voor elkaar kunnen betekenen. Overal bestaan zorgen over de terugloop van het aantal kerkgangers en het moeilijk bereiken van jonge generaties. Hoe kunnen we elkaar steunen als het moeilijk gaat met menskracht en/of ruimten? Het voorstel is om naast de

bestaande agenda van de ARK-vergaderingen na te gaan of er behoefte is aan samenkomsten om over de toekomst na te denken. Twee werkgroep leden zijn bereid te participeren in de voorbereiding van het programma voor de themabijeenkomst van Kerkenvisie in het voorjaar.

De ervaringen rond het brengen en ontvangen van de adventsgroet zijn positief. Deze activiteit symboliseert op een mooie manier de verbondenheid van de ARK-leden met elkaar en zal opnieuw worden georganiseerd.

Nu besloten is de week van de Oecumene niet meer te organiseren is het de vraag hoe activiteiten van de ARK wel vormgegeven kunnen worden. De oorspronkelijke opzet was het bundelen van activiteiten van kerken door het jaar heen in één week om op die manier het organiseren gemakkelijker te maken. Deze formule blijkt niet meer te werken. Over de vraag hoe we op een andere manier de Oecumene in Alkmaar vorm kunnen geven wordt verder nagedacht. De Oecumenische viering wordt van oudsher gehouden op de eerste zondag na Pinksteren, dit jaar op 4 juni 2023.

Ria de Rijke
secretaris ARK



De paasactie van de ARK: doet u weer mee?

Ook dit jaar organiseert de Alkmaarse Raad van Kerken de paasactie. Dat doen wij om mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren, een extraatje te kunnen bezorgen. Het blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die steun goed kunnen gebruiken. Het

feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij.

Wij voeren de actie in de vorm het verstrekken van supermarktbonnen en cadeaubonnen van de Hema. Die cadeaubonnen zijn bedoeld voor kinderen die aan andere zaken dan levensmiddelen behoefte kunnen hebben. In 2022 hebben we, evenals in 2021, op bijna 400 adressen bonnen kunnen bezorgen. Gezien de huidige omstandigheden (inflatie, energiekosten) verwachten wij dit aantal nu zeker weer.

Uit de reacties die wij vorig jaar ontvingen, maakten wij op dat de ontvangers niet alleen blij waren met de bonnen maar ook met de aandacht die die zij op deze manier kregen. In de begeleidende brief geven wij aan dat de attentie afkomstig is van de ARK en voegen wij een paasgroet toe.

Wilt u helpen de paasactie in 2023 weer mogelijk te maken? Dat kan door gift overmaken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn via het rekeningnummer van de Alkmaarse Raad van Kerken, bankrekeningnummer NL77 INBG 0002 6852 43, o.v.v. 'Paasactie 2023'. De ARK is ANBI erkend en uw gift is dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie!

Namens de ARK,

Wim van Houten (06-18261595) en Ria de Rijke (06-49896107)

e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl

Aanloophuis De Steiger/Inloophuis De Zwaan is op zoek naar vrijwilligers!

Zou jij met ons mee willen denken binnen jouw sociale netwerk?

We zoeken naar gastvrouwen/-heren

- voor onze huiskamer, met name op de zaterdagmiddag (13.15-17.15 uur) maar ook op onze andere openingstijden;
- voor ons Babbalbakkie, met koffie/thee naar buiten toe op maandagochtend van 10.30-12.30 uur;
- voor de wandelgroep, op zondag van 14.00-16.00 uur;
- voor ons Achterdam team, eens per 2 weken op donderdagavond van 19.00-20.30 uur.

We zoeken iemand die graag koffie/thee én aandacht wil schenken! Binnen of buiten.... Iemand die belangstelling toont in het levensverhaal van de

ander, open minded is en met regelmaat beschikbaar is. Zou je met ons mee willen denken en in je omgeving een enthousiast verhaal over onze mooie plek willen delen? Of misschien heb je zelf ruimte en zin.... van harte welkom!

Met vriendelijke groeten,
Ruth de Bruin en Marleen Kramer



Luttik Oudorp 93,1811 MV Alkmaar

info@aanloophuisdesteiger.nl

<http://www.aanloophuisdesteiger.nl>

<http://www.facebook.com/AanloophuisDeSteiger/>

Redactie Flitsen uit het Fnidsen:

Kees van der Pijl en Freek van der Veen. Redactiesecretariaat: Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 072 5155699; e-mail: f.vanderveen@upcmail.nl. Inleveren kopij voor Flitsen uit het Fnidsen maart/april 2023 13 maart a.s. Uitgavedatum van Flitsen nr. 3 zondag 19 maart 2023.

*May the toad rise
to meet you,
May the wind
be always
at your back,
May the sun
shine warm
upon your face,
The rains fall soft
upon your fields
and until
we meet again
may God
hold you
in the
hollow
of His
hand.*

Algemene informatie

Kerkgebouw: Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, tel. 072-5112307

Predikant: ds. Gerdienke Ubels, Petrarcalaan 18, 3533 CS Utrecht, tel.: 06-19050046, e-mailadres: ubelsg@xs4all.nl

Kerkenraad:

Voorzitter: mw J.Lawant, Biesboschstraat 15, 1823 WJ Alkmaar, tel. 072-5621806, e-mail: jebbylawant@gmail.com

Secretaris: dhr. F.K. van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 072-5155699, e-mail: f.vanderveen@upcmail.nl

Penningmeester: dhr P. Buren, Munnikenweg 1A 1829 BA Oudorp, tel.: 072-5153978, e-mail: pieterburen@planet.nl

Coördinatie verhuur kerkgebouw: dhr P.J. Bas, Rijnstraat 60, 1823 EE Alkmaar, tel.: 072-5202208, e-mail: paul.bas@kpnmail.nl

Coördinatie contactledenwerk: mw M.E.M. Kloosterman, Visserslaan 26, 1815 VD Alkmaar, tel.: 072-5641751, e-mail: marry.kloosterman@gmail.com

Contact met gastpredikanten en predikantenrooster :

mw A.H. de Jonge, Kalmanstraat 16, 1817 HX Alkmaar, tel.: 06 - 20073435, e-mail: inekedejonge47@gmail.com

Ledenadministratie:

Mw. M. de Bruin, Wendelaarstraat 98, 1814 GS Alkmaar ; tel. 072-5112872, e-mail : mpdebruin@telfort.nl

Organist: dhr. J. Zwart, Pampagras 163, 3902 SV Veenendaal tel. 06 41794057, e-mail: janzwartalkmaar@gmail.com

Pianist: Leontine Kaptein, Keldercroftlaan 29,1851 VG Heiloo, tel.: 072-5334118, e-mail : leontinekaptein@yahoo.com

Web-adres: alkmaar.remonstranten.nl.

Berichten voor de website toesturen aan :

dhr B.Luttmer, e-mail: bramluttmer@gmail.com

Bankrekeningen :

Bankrekening giften: ING: NL30 INGB 0000.23.36.38

t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Bankrekening voor

verhuur kerkgebouw: ING: NL07 INGB 0000.28.74.02

Giften Toermalijn: Project Tshistië Kloetshië

via de Iona Stichting o.v.v. 'gift T.K': NL90 INGB 0001.42.74.04

Remonstrantse Kerk Alkmaar, Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar
Tel. 072 – 5112307
Alkmaar.Remonstranten.nl

