

## Alkmaar



Flitsen uit het Fnidsen  
juni/juli/augustus 2022

nr. 5



## Remonstrantse Gemeente Alkmaar

### **kerkdiensten**

<b>Datum</b>	<b>Tijd</b>	<b>Voorganger</b>	<b>Overige</b>
5 juni	10.15	G. Ubels	Pinksteren Organist: David Kienzle Collecte: Voedselbank
12 juni	10.00	W. van Houten	Oec. viering in De Blije Mare
19 juni	11.00	J. Goud	Op adem komen-dienst Thema: Verhalen over angst en liefde Pianist: L. Kaptein, Koor olv C. Kriek Collecte: ISBA
26 juni	10.15	K. Magnee-de Berg	Organist: Marion Kroon Collecte: Kerkrestauratie
3 juli		<i>Geen dienst</i>	
10 juli	10.15	J. de Valk	Organist: David Kienzle Collecte: Vluchtelingenw.Nederland
17 juli	10.15	P. Korbee	Organist: Jan Visser Collecte: Stichting Slachtofferhulp
24 juli	10.15	onbekend	Organist: Kees Jonkers Collecte: Gered gereedschap
31 juli	10.15	E. van Melle	Organist: Jan Visser Collecte: Orgelfonds
7 aug	10.15	<i>Geen dienst</i>	
14 aug	10.15	G. Ubels	Organist: Kees Jonkers Collecte: Stichting de Vrolijkheid
21 aug	10.15	E. Plantier	Organist: Jan Visser Collecte: Orthopedische Hulpprojecten
28 aug	10.15	I.L. Tan	Organist: Atze Veldhuis Collecte: Kerkrestauratie
4 sept		<i>Geen dienst</i>	Buitendag

## Anders zien (of: de engel met het ijsje)

Jaren geleden alweer, lunchpauze van m'n kantoor- en vergaderwerk en ik ben toe aan een frisse neus. Het is voorjaar, mooi, helder weer. Fris-zonnig. Op een bankje aan het water mijmer ik wat voor me uit, er is veel te mijmeren. Fijn dat het hier rustig is, de grote treurwilg past wel bij m'n stemming.

Er komt iemand aanlopen, hoor ik. Voetstappen buigen af richting het andere bankje, en ja daar verschijnt een jongeman met een ijsje. Beetje wonderlijk figuur, we groeten elkaar. Wat zou zijn culturele achtergrond zijn?

Nederlands is duidelijk niet zijn moedertaal. Hij gebaart met zijn ijsje naar het uitzicht, en zegt opgetogen: 'We moeten God bedanken voor het mooie weer!' En vervolgt: 'die gaf ons ook de ogen, de neus, de handen. Allemaal van Hem. En aan het eind van deze toneel (sic) gaan we weer terug.'

Ik kijk hem aan, verwonderd en geraakt door deze onverwachte ontboezeming. Niet mijn gewone manier van denken, maar wat een frisse vreugde zit erin! En wat een vrijheid: dit alles – 'een toneel', een illusie, een schouwspel. Niet de ultieme realiteit. Een dwarreling van vormen, kleuren, gevoelens, objecten – waar onze ogen, neus, handen van genieten, mee uit de voeten kunnen. En waar ze ook aan lijden, van in de war raken. Maar niet blijvend dit allemaal, slechts verschijningsvormen. 'Aan het eind van deze toneel gaan we weer terug.'

Het verhaal komt me te binnen nu het Hemelvaart is, onderweg naar Pinksteren. 'Aan het eind van deze toneel gaan we weer terug.' Zou het voor Jezus ook zo zijn geweest? En/of voor de leerlingen? Er was iets voorbij, dat was duidelijk. Jezus was weg, niet meer levend in dit aardse, vertrokken van hier. Maar wat was het geweest, wat had hij gebracht, waar was hij deel van geweest? Van 'een toneel'? Wat was zijn rol dan? En hoe moest het stuk nu verder?



Pinksteren is ongrijpbaar, voor velen een ongrijpbaar feest. Adem, geest, spirit – mooi allemaal, maar hoezo dan, en wat moet je, als je er niks van merkt? Hoezo in vuur en vlam, als er ook zo vaak helemaal geen reden tot vreugde is, ons vertrouwen en onze goed wil zo vaak op de proef worden gesteld?

De woorden van de engel met het ijsje (zoals ik hem ben gaan noemen) zijn me bijgebleven niet omdat ze wegleden van een - al dan niet jammerlijk - hier en nu naar een toekomstig, hemels elders; maar omdat ze begonnen met heel precieze aandacht juist voor dat concrete hier en nu: het weer, het uitzicht, onze zintuigen. Omdat ze dit zagen – en het tegelijkertijd doorzagen. Er doorhéén keken: heel deze warrelende tijdelijkheid van dingen. De engel met het ijsje schreef het zien ervan én het doorzien ervan toe aan God, hij dankte God voor dit menselijke vermogen. Heel deze realiteit: het is er, en het is er niet. Erin, dieper dan wat ook, is iets anders: een weten waar we vandaan komen, waar we naar terug gaan.

Ik associeer het met Jezus' centrale, raadselachtige verkondiging: het Koninkrijk van God is al onder u, al in u. Het is er al – kijk, kijk met andere ogen, kijk door de dingen heen. Laat je niet afleiden door de dwarreling, alle lichtschittering, alle verschijnselen die doen alsof zij het voor het zeggen hebben. Het is een toneel. Erin, erachter, erboven, erdoorheen kun je deelhebben aan een aanwezigheid, een bron, een geest die dit alles overstijgt. Je kunt eraan deelhebben, en je kunt eruit leven. Je kunt die geest belichamen, midden in al deze tijdelijkheid.

Richt je op die geest. Roep die geest aan, laat die geest toe. De geest die is als adem, als wind, een krachtige windvlaag, een vleug koelte. Adem, een briesje, de geest van den beginne. Geest die leven geeft, geest die ons gegeven is.

Geest die ons de ogen opent en leert anders te zien – zoals de engel met het ijsje.

Gerdienke Ubels

*PS Als u denkt: die engel op de foto, die ken ik – dan klopt dat! Het is de engel van het Victoriemonument in Alkmaar. Toen we vorig jaar tijdens de buitendag daar langs wandelden, bleek hij een toffe zonnebril te dragen. Over 'anders zien' gesproken...*

## Informatie over gastpredikanten

*12 juni* – Wim van Houten is envoy van het Leger des Heils en voorzitter van de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken)

*19 juni* – ds. Johan Goud is emeritus remonstrants predikant. Hij was hoogleraar religie en zingeving in literatuur en kunst.

*26 juni* – ds. Kim Magnee werkt als predikant voor de Federatie Gouda, waarvan de basis gevormd wordt door Goudse Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige protestanten.

*10 juli* – ds. Joep de Valk was voor kort remonstrants predikant in Amsterdam en is nu met emeritaat.

*17 juli* – ds. Pieter Korbee was tot voor kort onze predikant.

*31 juli* – ds. Evelien van Melle is emeritus predikant en was jarenlang werkzaam als geestelijk verzorger in de psychiatrie en verslavingszorg in Amsterdam.

*21 augustus* – ds. Edith Plantier is onze predikant geweest en heeft verschillende boeken geschreven over rouwverwerking.

*28 augustus* – ds. I.L. Tan is remonstrants predikant, woont in Haarlem en werkt als wetenschappelijk onderzoeker. Ze vervult graag gastpreekbeurten.

## Toelichting op de collectes

Er wordt weer op de aloude wijze gecollecteerd in de kerk, met collectezakken. Maar als u wilt kunt u uw bijdragen voor de komende collectedoelen ook overmaken op bankrekening NL30 INGB 0000 2336 38 t.n.v. de Penningmeester van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar. Met vermelding van het betreffende doel. Bestemmingen van de eerste collecte in de komende tijd:

*5 juni* – Voedselbank Alkmaar biedt directe voedselhulp aan mensen die het financieel tijdelijk niet redden en voorkomt daarnaast verspilling van goed voedsel. Voedselbank Alkmaar levert wekelijks gratis voedselpakketten aan ongeveer 200 gezinnen.

*19 juni* – ISBA, het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar, waarin kerken en belangenorganisaties samenwerken om de materiële positie van mensen te verbeteren die nergens meer terecht kunnen.

*26 juni* – Kerkrestauratie om onze schuilkerk mooi te kunnen houden.

10 juli – Vluchtelingenwerk Nederland ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.

17 juli – Stichting Slachtofferhulp Nederland helpt mensen die een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit meemaken met emotionele steun, hulp in het strafproces en ondersteuning bij het vergoed krijgen van uw schade.

24 juli - Gered gereedschap steunt vakmensen in ontwikkelingslanden met kennis, kunde en middelen.

31 juli – Orgelfonds voor onderhoud en onvoorziene kosten aan ons eigen mooie orgel.

14 augustus – Stichting de Vrolijkheid organiseert kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra.

21 augustus – Orthopedische Hulpprojecten het op de been brengen van lichamelijk gehandicapte kinderen voor een betere kwaliteit van hun leven en toekomst in Ghana.

28 augustus – Kerkrestauratie om onze schuilkerk mooi te kunnen houden.

## Berichten uit de kerkenraad

In de afgelopen periode heeft de kerkenraad twee keer vergaderd, op 4 mei en op 25 mei Enkele punten uit deze vergaderingen geven we graag aan u door:

-Veel aandacht krijgt de voorbereiding van het gesprek over visie en beleid en de uitwerking daarvan op 22 mei. Het samenzijn dan willen we afsluiten met een zogenaamde Lentelunch.

-De Buitendag staat dit jaar gepland voor zondag 4 september a.s. Noteert u alvast de datum. Meer informatie over deze dag volgt.

-Met betrekking tot het beheer en het beleggen van het vermogen besluit de kerkenraad om te stoppen met Insinger en te gaan beleggen bij Index People te Haarlem.

-Vanaf 1 juli zullen – zoals de overheid verplicht heeft gesteld voor alle gebouwen - rookmelders worden geplaatst op meerdere plekken in de kerk en de Tuinkamer.

-Het Landelijk Bureau Remonstranten stelt *Al sprak ik alle talen* als Jaarthema voor. Hierover is een gespreksboekje samengesteld dat in gemeenten kan worden gehanteerd. Titel is: ‘Vele talen, in alles de liefde’.

-Het gesprek op 22 mei jl. met aansluitend een lunch is in een prettige, open sfeer verlopen. Er is op intensieve wijze met elkaar gesproken en werd er

uitgewisseld. U vindt een impressie van de dag op pag. 11, van Annego Hogebrink.

-Veel tijd wordt uitgetrokken voor de uitwerking van wat op de flap-overs is geschreven. Vooral de vraag: Hoe nu verder krijgt aandacht. We beginnen er mee alles goed te inventariseren: Wie doet wat en wie meldt zich aan voor welke activiteit of klus?

-Op 24 maart jl. is op 92 jarige leeftijd overleden mw. Hermina Johanna Koke-Moeken ('Mientje'). Met haar man Henk was ze 67 jaar getrouwd. In de dienst van a.s. zondag 5 juni zal Hermina Koke worden herdacht.

- Afwezig. Gerdienke Ubels is van 18 juli tot en met 8 augustus op vakantie.

Freek van der Veen  
secretaris

## Nieuwe vriend

Onlangs vertelde Marieke van der Linden me dat ze vriend bij ons wil worden. Dat is natuurlijk altijd fijn om te horen! We kennen haar al een poosje, maar dan als 'belangstellende'. We zullen haar welkom heten in de dienst van 14 augustus a.s. Omdat ze nog niet in de adreslijst staat (in september komt er een nieuwe uit), hierbij vast haar gegevens:  
Mw. M. (Marieke) van der Linden, Friedrich Engelsstraat 8, 1814 TD Alkmaar. Tel.: 072 - 5112098. Mail: maria-buca@hotmail.com.

Pauline van Veen

## IN MEMORIAM Mevrouw W.M.A.S. Lijnzaad-Van Buiren.

Liefde is geduldig en vol goedheid, 1 Kor. 13: 4. Dit is de tekst die was geplaatst op de liturgie bij de uitvaart van Willy Martha Anna Sophie Lijnzaad - Van Buiren. Deze uitvaart van mevrouw Lijnzaad vond plaats op zaterdag 30 april j.l., die Karin en ik bijwoonden, na haar overlijden op maandag 25 april 2022. Het afscheidnemen in het Crematorium in Driehuis vond plaats in de vorm van een dankdienst, die werd geleid door ds Pieter Korbee en waarin o.a. de zus Hilde, haar dochter Liesbeth en kleindochter Dorien de herinneringen onder de aandacht brachten. De lezing was uit het Hooglied 8 : vs 6. Het persoonlijk afscheid was onder begeleiding van een

bewerking voor draaiorgel van het lied *We 'll meet again*, gezongen door Vera Lynn. Het was een mooi en bewogen samenzijn, waaraan de aanwezigen nog lang hun herinneringen zullen behouden.

Karin en ik kenden mevrouw Lijnzaad, wij hebben al die jaren nooit voornamen gebruikt in de omgang. Wij ontmoetten haar al in de jaren negentienzeventig/-tachtig in de kring Castricum.

Mijnheer Lijnzaad was echter lid van de Hervormde Kerk, maar mevrouw was van Remonstrantse huize. Karin en ik verhuisden in 2014 naar Castricum, wat tot gevolg had, dat wij bij haar 'Flitsen uit het Fnidsen' en de Kerstgroet brachten. Bij haar gingen we dan tevens op bezoek en dronken we thee met koekjes, en haalden dan tevens herinneringen op uit haar jeugd in Rotterdam en omgeving, haar bibliotheekwerk, enz.

Ook vernamen wij van de situaties met de directe familie, haar nog lang zelfstandig kunnen blijven wonen met de huishoudelijke hulp. Tot in de coronaperiode.

Bij de toch uiteindelijke verhuizing naar 'Villa Fochteloo' in Bakkum zijn wij beiden nog aanwezig geweest en nog eens een kopje thee bij haar gedronken. Karin en ik zullen zich haar herinneren als een statige remonstrantse dame, waarvoor wij dankbaar zijn haar in ons leven te hebben gekend en ontmoet.

Evert Schötker



## Remonstrantse gemeente Alkmaar

### Notulen Algemene Ledenvergadering 13 maart 2022

Aanwezig: Pauline van Veen (voorzitter), Pieter Buren (penningmeester), Paul Bas, Marry Kloosterman, Ineke de Jonge, Gerdienke Ubels, Freek van der Veen (kerkenraad), Paula Boddaert (notulen), Jan de Groot, Bram Luttmmer, Pieter en Marieke de Bruin, Evert en Karin Schötker, Patrice Oussoren, Maarten van der Wal, Marja Lit, Rinus Warmenhoven, Nina van der Veen, Roos Koeman, Jos Stroomer, Annemieke van Lon, Jebby Lawant, Greetje van der Plaat, Ger Haringsma, Jaqueline Bakker, Mariet Buren, Willem-jan Stevens, Mijnie en Frans van Eumen



Afwezig met bericht: Rob en Leontine Kaptein, Petra Oord, Joke Petersen, Rob Dekker, Joke Pruis en Kees van der Pijl.

### **1. Opening**

De voorzitter opent om 12.03 de vergadering met het gedicht: ‘Een krijgsvanzuchtige tijd’, van Marieke Lucas Rijneveld.

### **2. Vaststellen van de agenda**

De agenda wordt vastgesteld.

### **3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 12 september 2021.**

Naar aanleiding van de notulen merkt Jos Stroomer op dat het verstandig zou zijn om de Stichting het Hofje van Torenburg niet op te doeken, maar evt. voor iets anders te gebruiken. Indien nodig kan de ‘oude stichting’ gebruikt worden en hoeft er geen nieuwe opgericht te worden. De stichting is nog niet geliquideerd. De notulen worden goed gekeurd met dank aan Bram Luttmer, de notulist.

### **4. Post ingekomen/uitgegaan**

Veel post gaat per e-mail. Maandelijks komt er veel post van het landelijk bureau, waarvan dingen die voor de gemeente van belang zijn op het prikbord in de tuinkamer worden gehangen. Er is een bedankbrief van het ISBA. Een bedankbrief van de familie Cossee n.a.v. de condoleancebrief. Verder is een goedkeurende verklaring van de kascommissie ontvangen en enkele berichten van afwezigheid. De diverse kerkbladen liggen op de plank onder het prikbord.

### **5. Mededelingen**

a Algemeen: Geen mededelingen.

b Voortgang kerkenraadsleden: Paula Boddaert neemt afscheid van de kerkenraad. Zij wordt opgevolgd door Freek van der Veen, als secretaris. Hij is vandaag bevestigd als kerkenraadslid. Paula is betrokken geweest bij de aanleg van het videosysteem voor live steaming via de Kerkomroep. In de periode daarvoor heeft Bram Luttmer de diensten via Youtube verzorgd. Paul Bas en Marry Kloosterman zijn ook aan het einde gekomen van hun termijn. Zij gaan nog even door.

Nieuwe kerkenraadsleden kunnen het hele jaar voorgedragen worden. De gemeente heeft geen bezwaar.

### **6. Jaarverslag 2020 kerkenraad en predikant**

Het jaarverslag van de kerkenraad is verschenen in de Flitsen. Hierover worden geen opmerkingen of vragen naar voren gebracht.

Predikant: Gerienke Ubels is nu 1 jaar in dienst. (14 maart 2021 1<sup>ste</sup> dienst). Het is door de Corona een vreemd jaar geweest. In het begin alleen digitale diensten. Dit jaar lag de nadruk op kennis maken. Er zijn al veel huisbezoeken afgelegd, maar nog niet iedereen is bezocht.

De focus ligt op kerkdiensten. Ze konden online doorgaan. Gerdienke vindt voorgaan fijn.

Het Preekcafe is geïntroduceerd, elke keer een ander clubje. Gerdienke doet 1x per maand de Stiltemeditatie. De andere keer leidt iemand anders het. De Stiltemeditatie is na de lockdown weer goed opgang gekomen. (12 mensen de laatste keer). Er komen ook mensen uit de omgeving.

Vanaf september zijn de gespreksgroepen weer opgestart. Eerste de bestaande, dan t.z.t. verder uitbreiden?. In november was er een themaochtend over polarisatie. Gerdienke heeft oecumenische contacten in de stad. Er is met de Doopsgezinden en Lutheranen een gemeenschappelijke Oogstdienst geweest. Dat was een hoogtepunt.

### **7. Wat speelt er in de gemeente?**

Ineke de Jonge: Er zijn plannen in een pril stadium.

De vragen zijn: wat willen we in de toekomst, doen we de goede dingen en doen we wat we doen goed?

Gespreksgroepen: kort durende, andere onderwerpen.

Zondagsvieringen: meer gedichten, evt. maaltijd na afloop.

P.R.: kaasmarkt: kaarsjes branden, orgelspel. Films organiseren. Wereld binnenlaten. Ledenadministratie verbeteren. Beter werkplan voor kerkenraadsliden. Taakverdeling: werkgroepen.

Jos Stroomer: Er zijn al werkgroepen, die erbij betrekken. Annemieke van Lon: de kerkenraad moet geen kant en klare groepen maken. Pauline van Veen: het is absoluut de bedoeling dat de gemeente participeert. Freek van der Veen: we willen kijken wat voor visie we hebben, en hoe gaan we daaraan vorm geven. We zouden al bij elkaar komen, maar dat is door de Corona gestopt. We willen onderwerpen gespreksklaar maken.

### **8. Financiën 2020**

a) Pieter Buren geeft uitleg over de balans.

Er begint een nieuwe subsidie ronde. We doen weer een aanvraag voor de Brim subsidie (Voorheen Monumentenzorg). De aanvraag wordt verzorgd door bureau Groot Holland. Het aanvraagformulier is nog niet binnen. Er zijn vragen over de huur van Flitsen 39. Er is een huurovereenkomst met bepaalde dienstverleningen.

We hebben een nieuw boekhoud systeem. We zijn over naar Eboekhouden van het internet.

b) Jebby Lawant leest de verklaring van de kascommissie voor en geeft akkoord.

Ze heeft ook nog een aanbeveling:

Posten: kosten onderhoud kerkgebouw en orgelfonds.

d)De kascommissie heeft de jaarrekening in orde bevonden; aan de penningmeester wordt decharge verleend.

e) verkiezing nieuwe kascommissie 2022: Jos Stroomer blijft in de kascommissie, naar een tweede wordt nog gezocht. Wordt gepubliceerd in de Flitsen.

### **9. Rondvraag**

Pauline van Veen wil graag stoppen als voorzitter. Het liefst rond de zomer.

### **10. Sluiting**

Om 13.30 sluit Pauline van Veen de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.

Paula Boddaert- de Bruijn (notulist)

4 april 2022

## Visie en vorm: hoe verder?

Impressie van de tweede bijeenkomst over de toekomst van de Remonstrantse gemeente Alkmaar, op zondag 22 mei 2022.

‘En opnieuw hangen er deze zondag in mei flappen in de kerk, net als de vorige keer toen het ging over de toekomst van onze gemeenschap. Maar nu staan de namen en functies er op van de verschillende werkgroepen, zowel van de bestaande als van de eventueel nieuw te vormen werkgroepen. En opnieuw wordt er heel geanimeerd in wisselende groepjes bij die flappen overlegd, uitgewisseld, bevraagd, zo nodig uitgelegd, opgehelderd, en...aangemeld, ingeschreven. Zo kan het ook: kerk zijn!

Centraal staat de vraag naar beleid: wat willen we als gemeente in de komende jaren, en hoe geven we dat vorm? De kerkenraad heeft het grondig voorbereid: er is o.a. een structuur op papier gezet met de kerkenraad als coördinerend middelpunt en de verschillende werkgroepen er omheen gegroepeerd.



Elke werkgroep heeft een eigen flap waar je je naam bij kunt zetten.

Hieraan voorafgaand is na de dienst van deze zondag (van de biodiversiteit) een en ander toegelicht door de secretaris van de kerkenraad naar aanleiding van de – soms kritische – vragen en wensen. En ook nu weer wordt zichtbaar hoe divers onze gemeenschap is, net als overal waar mensen uitgenodigd worden om mee te denken. Dat is democratie. Maar hoe vind je balans tussen de formele aspecten, de structuren die nodig zijn om een organisatie goed te laten functioneren, zonder te dwingend te worden en het individuele karakter van juist een vrijzinnige kerkgemeenschap te kort te doen?



Hoe dan ook: het zal noodzakelijk zijn om in de nieuwe structuur vooral de functionele verantwoordelijkheden goed te regelen, zichtbaar te maken, met ruimte voor de individuele verantwoordelijkheid, die zo kenmerkend is voor onze gemeenschap. Met alle verschillen van dien. Het is net als met de biodiversiteit. Je kunt niet zonder elkaar als je wilt bijdragen aan een leefbare samenleving.’

Annego Hogebrink

Na afloop van de gesprekken in de kerk staat in de Tuinkamer de (lente)lunch klaar. Onder het eten wordt geanimeerd verder gepraat. Een impressie:



## Oproep aan allen: schrijf ons uw verhaal

In Flitsen uit het Fnidsen verschijnen berichten, aankondigingen, mededelingen, verslagen, overdenkingen, etc. Maar ook verhalen, van mensen die vertellen wat hen drijft, beweegt, wat ze belangrijk vinden, vragen waarmee ze worstelen... Als redactie roepen we u op eens uw ervaringen, vragen, verhalen op papier te zetten en ons toe te sturen. Voor in de Flitsen. In dit nummer leest u dergelijke verhalen, van Anne Nijssen ('Heb uw vijanden lief') en van Kees van der Pijl ('Hoe vorm je een gemeenschap').

NB

Als u wilt gaan schrijven laat dit dan de redactie tijdig weten.

### Heb uw vijand lief

Tijdens de praatkoffie, 10 april jl., over de vraag hoe als gemeente de toekomst tegemoet te gaan, vond ik op een lege flap de zin: Heb uw vijand lief. Ook al was dit niet het onderwerp van de ochtend, ik kon het niet laten hier iets bij te schrijven. De zin of de vraag, misschien stond er een vraagteken bij, was te urgent om er niet op in te gaan.

In Mattheus 5: 43-44 zegt Jezus: *Ge hebt gehoord dat is gesproken: liefhebben zul je je naaste (Lev.19,18) en haten zul je je vijand!- maar ik zeg u: hebt u vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen!* (Vertaling: Naardense Bijbel). In deze uitspraak wordt een sterk moreel appel op ons gedaan. Om hier aan te voldoen betekent niets minder dan ingaan tegen een natuurlijke neiging en haat in liefde omzetten. Het komt neer op een innerlijke verandering, omkering. De lat ligt dus hoog, erg hoog. En dat wordt in de huidige crisis-situatie heel intens voelbaar, want hoe met dit appel om te gaan in de huidige gruwelijke oorlog? Hoe een agressor en de mensen die hier aan meewerken, die zoveel verschrikkingen aanrichten, lief te hebben? Dat gaat toch tegen alle gevoelens en gedachten in? Dat is toch onmogelijk voor ons, laat staan voor de mensen in het oorlogsgebied?

Ja, zo voel ik het, maar tegelijkertijd laat het morele appel zich ook niet echt wegwerken. Was het niet Jezus zelf die niet alleen deze uitspraak deed, maar het ook zelf in zijn leven verwerkelijkte, waarmaakte? Was hij niet degene die de moed had alles onder ogen te zien en zelf tot het uiterste te gaan? En was hij niet degene die het opbracht oog voor zijn vervolger te houden en daarmee zijn eigen leed oversteeg? In het lied *Soms breekt uw licht* zingen

we altijd *hem achterna*, maar wat betekent dat nu in dit verband? Hoe kunnen we in enige vorm tegemoet komen aan dit morele appel in de huidige crisissituatie?

Het gaat om twee woorden: vijand en liefhebben. Over de identiteit van de huidige vijand zijn we het in het Westen collectief wel eens. Over het tweede woord valt meer te zeggen. ‘Liefhebben’ klinkt in dit verband erg onwerkelijk. Gezien de verschikkingen van deze oorlog, voel ik me in ieder geval zwaar overvraagd. Maar hoe dan wel verder te gaan met deze spanning tussen de wrede oorlogsrealiteit en een oud ‘gebod’, dat blijkbaar in mij zijn kracht niet verloren heeft? Misschien kunnen we ons afvragen met welk gedrag we iets kunnen bijdragen aan een ontwikkeling, die niet in de richting van haat gaat. Bijvoorbeeld proberen in contact te blijven met de persoon die heel moeilijk voor je is, lijkt mij zo’n bijdrage. Zo bleef Angela Merkel jaren lang in gesprek met de man die voor haar zo moeilijk was. Waarschijnlijk bleef zij ook op ooghoogte met Poetin, omdat zij zich realiseerde hoe gevaarlijk het was om niet met hem contact te houden.

Ook onderscheid maken tussen de persoon zelf en zijn gedrag lijkt mij een bijdrage in de goede richting. Daarom vind ik het wijs van bondskanselier Scholz om te weigeren Poetin een oorlogscrimineel te noemen. Wel spreekt hij over oorlogscriminele daden.

Ook stilstaan bij mogelijke eigen verantwoordelijkheid lijkt mij een stap in de goede richting. Collectief zijn we het in het Westen eens over het feit dat Poetin eenzijdig verantwoordelijk is voor zijn agressieve aanval. Het is zonder meer zijn oorlog. Maar dat hoeft reflectie op het contact tussen Poetin en het Westen in de jaren die eraan vooraf gingen niet uit te sluiten.

Duidelijk is dat de dialoog, in zoverre daar sprake van was, tussen Rusland en het Westen mislukt is. In crisis-situaties, welke dan ook, is het wel zo eerlijk om ook te reflecteren op mogelijke eigen verantwoordelijkheid. Door hierbij stil te staan leveren we in ieder geval een bijdrage richting contact.

En zo is het een geworstel om een passende verhouding te vinden naar deze gruwelijke oorlog waarbij ik toch afgestemd wil blijven op een appel, een roep, vanuit een andere zijde. Hoe we deze noemen: God, Liefde,

Transcendentie, lijkt me niet zo belangrijk. Het punt is dat we enerzijds met elkaar leven **in** de wereld, maar anderzijds ook betrokken zijn op dat wat groter is dan wij zelf. Ook al is het moeilijk om waar te maken, het besef blijft om te willen leven **vanuit** dat wat ons ten diepste voedt, dat wat ons kracht geeft, dat wat ons overstijgt.

Dát besef delen we met elkaar. Onderling kunnen we verschillende politieke visies hebben, maar de betrokkenheid op dat wat *groter is dan ons hart* hebben we gemeen met elkaar. Ik stel dan ook voor om de verschillen in politieke visies te laten voor wat ze zijn en juist over de volgende vraag het gesprek te voeren: **hoe werkt het morele appel door in onze verhouding naar de oorlog?** Wat mij betreft is het gesprek begonnen bij de zin van Anneke Hogebrink, die ik vond op de zogenaamde lege flap.

Gelukkig zijn er behalve de mens Jezus ook anderen die ons laten zien waartoe leven vanuit de andere dimensie, transcendentie, kan leiden. Ik denk bijvoorbeeld aan Edy Korthals Altes, de oud-diplomaat, die na een droom zijn leven omgooide. Als diplomaat in de jaren tachtig worstelde hij met de wapenwedloop in de Koude Oorlog. In die tijd zag hij in een droom naar zijn zeggen ‘het gelaat van Christus’, die hem vraag stelde: *Wat heb jij gedaan, met jouw mogelijkheden op dit kritieke moment?* Deze indringende ervaring veranderde zijn leven. Hij is zich gaan richten op een nieuw denken over vrede en veiligheid. (Trouw: 16-3-21) Kort voor zijn overlijden op Eerste Kerstdag jl. pleitte hij nog met volle inzet voor vrede aan de oostgrens van Europa. Hierbij dacht hij onder andere aan vermindering van de druk die uitgaat van de Navo en versteviging van de samenwerking. Voor dit laatste achtte hij rekening houden met elkaars vitale belangen nodig. (Trouw: 5-1-22). Zulke geïnspireerde mensen - ik denk ook aan bisschop Tutu, die eveneens op Kerstmis overleed - laten zien waartoe de mens als enkeling in staat is als hij/zij zich laat leiden door een stem die niet **van** deze wereld is. Dit geldt ook voor de filosoof Karl Jaspers, zelf gepokt en gemazeld door de Tweede Wereldoorlog, die in zijn boekje *Die Chiffren der Transzendenz* zegt: *Ieder mens werkt mee aan de beslissing, door zijn waarachtigheid en onwaarachtigheid, in de kleinste dingen, door zijn doen en zijn niet-doen, ook al is zijn betekenis als enkeling voor de gang van zaken nog zo gering, zoals zijn stem bij grote verkiezingen, beslissen doen uiteindelijk de enkele mensen.*(pag.107) (Eigen vertaling). In de keuze voor een houding naar deze oorlog werken we mee aan de beslissing. Want ook al zitten we in een crisis-situatie waaraan we niets kunnen veranderen en waarin we ons onmachtig voelen, we kunnen wel onze eigen houding kiezen. En als we de moed hebben waarachtig te zijn, doet dat er toe. Ook is het bemoedigend te beseffen dat het doen van kleine dingen, het leveren van kleine bijdragen, van betekenis is. Wat kunnen we anders dan dát doen wat binnen onze eigen mogelijkheden ligt *op dit kritieke moment?*

Anne Nijssen, 8 mei 2022

## Soms breekt uw licht

Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar.  
Zoals een kind geboren wordt.

Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind,  
uw koninkrijk uw licht.  
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd.  
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd.

Gedenk ons die als hij geboren zijn, eens en voorgoed,  
die uit zijn mond uw Naam hebben gehoord,  
die moeten leven in de schaduw van de dood.

Hem achterna, hem achterna, hem achterna, hem achterna,  
Hem achterna, hem achterna, hem achterna, hem achterna.

*Tekst: Huub Oosterhuis*  
*Muziek: Bernard Huijbers*

## Hoe vorm je een gemeenschap?

**De inloophuizen de Zwaan en de Steiger werken vanuit de presentiebenadering. Dat betekent dat vrijwilligers i.c. presentiewerkers met liefdevolle aandacht aanwezig willen zijn voor bezoekers. Vaak is die aandacht gericht op het individu, maar ook gemeenschapsvorming is een belangrijk kenmerk van het werk in inloophuizen de Zwaan en de Steiger.**

Een gemeenschap is voor mensen een belangrijke factor om – in hedendaags beleidsjargon – weer regie te krijgen over het eigen leven. De bezoekers zijn mensen in een kwetsbare positie: dakloos, psychiatrische problemen, arm, oud en eenzaam, geen sociaal netwerk. Een overkoepelend woord voor hun situatie is sociaal isolement. Daardoor zijn ze niet in staat om steun te krijgen uit hun sociale omgeving, want die hebben ze niet of marginaal. Sociaal isolement heeft een sterk verband met armoede en sociale uitsluiting. Als ik zo de bezoekers van de Zwaan en de Steiger typeer met een paar kenmerken ben ik me bewust van de objectivering die ervan uitgaat. Dat bedoel ik niet zo. De presentiebenadering waar ik helemaal achter sta, heeft



als kern liefdevolle aandacht voor wat mensen eigenlijk vragen, voor verlangen, voor wat echt telt voor iemand. Daarbij past het niet om mensen te reduceren tot een diagnose of een bepaalde situatie.

Presentiewerkers in inloophuizen De Zwaan en De Steiger zijn in contacten dikwijls gericht op het individuele welbevinden van een bezoeker. Wat ik zou willen is dat mensen die de Zwaan en de Steiger bezoeken ook present zijn voor elkaar. Dat zij liefdevolle aandacht hebben voor de ander en het leven delen met elkaar en elkaar tot stut en steun zijn. Eigen groepsvorming dus, van elkaar met elkaar. Dat genereert verbondenheid. Daarin is nog een wereld te winnen. Het vereist van de presentiewerker een present-zijn voor de gemeenschap.

Een gemeenschap is een groep mensen die met elkaar samenleeft en elkaar ondersteunt. Hoe bevorder je als presentiewerker de gemeenschapsvorming in het inloophuis? Wat opvalt is dat als je goed luistert veel mensen verlangen naar iets concreets, een verlangen om iets voor elkaar te krijgen. Het zijn reële verlangens; mensen willen iets doen en zo van betekenis zijn voor een ander.

Ik ben er vrij zeker van dat de mensen het in de meeste gevallen niet in hun eentje voor elkaar zouden krijgen. Bijvoorbeeld een man met autisme en met een grote liefde voor zijn hond wilde een hondenkennel beginnen, zodat andere mensen met autisme daar zouden kunnen werken en ook een hondenkameraad zouden kunnen vinden. Het enige wat de uitvoering van zijn plan in de weg stond was dat hij de loterij nog niet gewonnen had. En dat maakte zijn verlangen onvervulbaar.

Als je als presentiewerker present bent voor de gemeenschap komt aan het licht dat de mensen eigenlijk allemaal belang hebben bij groepsvorming, bij het vinden van een paar anderen om hen heen, waarmee zij hun verlangens kunnen delen en verder brengen. Ze kunnen dit echter niet altijd zelf initiëren. Daarom denk ik dat het in het belang is van de bezoekers om hen zo veel mogelijk te ondersteunen in het vinden van en verbinden aan elkaar, en dat presentiewerkers zich daarop moeten toeleggen, vanuit de vraag: Hoe doen we het begeleiden van onderlinge verbinding en groepsvorming zodanig dat de presentiewerker niet in het centrum komt, en mensen eigenaar blijven over het groepsproces?

In mijn zoektocht naar een antwoord ben ik nu een project aan het ontwikkelen gebaseerd op de 'filosofieclub'. Dat zijn bijeenkomsten waarin een filosofisch onderwerp en/of iets uit het nieuws wordt besproken. In Trouw van 17 november 2021 stond een artikel over straatpastoor Hanna Wapenaar in Amsterdam die al jaren een filosofieclub voor daklozen organiseert. Deelnemers brengen de onderwerpen in en praten met elkaar

volgens de socratische gespreksvoering. In het boek ‘Socrates op sneakers’ betoogt Elke Wiss dat een goed gesprek begint bij het stellen van goede vragen, bij luisteren dus. Mijn plan tot nu toe is om zo’n groep te beginnen, waarbij de groep het is die uitnodigt, ervaringen inbrengt en elkaar ondersteunt en de presentiewerker het groepsproces faciliteert door de communicatieregels te bewaken.

Kees van der Pijl

## International Holland Music Sessions (IHMS)

Vanaf woensdag 3 augustus wordt onze mooie kerk (met prachtige akoestiek), gedurende 3 weken weer gebruikt door IHMS voor 11 avondconcerten (20.00 uur) en 12 openbare masterclasses (14.00 uur), beiden op woensdagen, donderdagen, vrijdagen en zaterdagen. De masterclasses zijn per week 2x piano en/of trio, 1 x viool en 1 x cello.

IHMS is een non profit organisatie, die tot doel heeft jonge zeer getalenteerde musici uit de hele wereld (leeftijd 16 – 27 jaar) op weg te helpen met hun carrière en ze podiumervaring te verschaffen.

In Bergen op de BSG (Berger Scholen Gemeenschap) worden 3 weken lang besloten lessen gegeven voor piano, viool, cello en trio door zeer gerenommeerde muziekdocenten o.a. de pianisten: Boris Berman ( Yale University), ( Jacques Rouvier ( Mozarteum Salzburg), , Boris Slutsky( Peabody), Wei-yi Yang (Yale University) , Graham Scott (Royal College of Music, Manchester), Niklas Sivelöv (Royal Academy of Music Kopenhagen),

De violisten : Silvia Marcovici (Straatsburg), Krysstof Wegrzyn (Hannover) en Takashi Shimizu (Tokio en Seoul) en de cellisten Reinhard Latzko, (Wenen), Alexander Rudin (Tsjaikovski Conservatorium Moskou) en Leonard Gorokhov ( Hannover).

Er komen studenten van over de hele wereld . Ze worden ondergebracht bij gastgezinnen in Bergen en omgeving. Op de BSG worden de lessen gegeven, er zijn oefenruimtes en er wordt gelucht. Voor de violisten en cellisten zijn er professionele pianobegeleiders. Er worden heel veel concerten gegeven op verschillende locaties, voornamelijk in Noord Holland. Friesland, Zeeland en op de Waddeneilanden

Het Festival (de concerten ) is van 24 juli tot 28 augustus.

De Summer Academy (de lessen) is van 31 juli-21 augustus. De selectie van

de beste studenten spelen in het concertseizoen in Alkmaar (Taqaal) de Vest, kleine zaal Concertgebouw, Amsterdam, Groede Zeeland.

Meer info op de website: [www.ihms.com](http://www.ihms.com).

Paula Boddaert

<b>Berichten van:</b>	<b>Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) De Zwaan</b>
-----------------------	---



## De Sterkte van de Geest

Feest van de Oecumene, 5 tot 12 juni 2022.

De komende week viert de Alkmaarse Raad van Kerken, aangedreven door de Geest van Pinksteren, een week lang het Feest van de oecumene. De Raad maakt u erop attent dat de afsluitende dienst op 12 juni gewoon om 10.00 uur begint. Andere jaren moest deze dienst vanwege vroegere vieringen van aangesloten kerken noodgedwongen later beginnen. Maar dat is veranderd.

Dienst op 12 juni dus om 10.00 uur in de Blijde Mare.

## Paasactie van de ARK 2022: tweevoudig dank

De paasactie van de ARK, waarbij dit jaar opnieuw op bijna 400 adressen bonnen voor supermarkten werden bezorgd, is goed verlopen. De eerste dank betreft die van de ontvangers. Direct of via de organisaties die de aanmeldingen voor de actie verzorgden, bereikten ons blije reacties. Een voorbeeld: *“Lieve mensen, Ik waardeer het enorm dat u een kaartje van de jumbo heeft gegeven om iets (lekkers) te kunnen kopen. Het is niet altijd*

*makkelijk en dan kan zo'n liefdevol gebaar heel veel betekenen. Dus bij deze, ontzettend bedankt!!!"*

De tweede dank geldt alle particulieren en instanties die een bedrag overmaakten om de paasactie te kunnen bekostigen. We weten nooit van te voren hoeveel geld hiervoor binnenkomt maar we starten steeds in het vertrouwen dat het met de financiële kant van de actie ook wel goed komt.

En het kwam goed.

Hartelijk dank daarvoor.

Namens het paasactieteam van de ARK,

Ria de Rijke

## Vergadering van de ARK

Op 18 mei 2022 kwam de ARK voor de derde keer na de coronaperiode weer bij elkaar. Na deze tijd, waarin het moeizaam vergaderen was, komen nu naast de vaste agendapunten, weer andere onderwerpen aan de orde.

Het was de gewoonte dat in de vergadering het ARK-lid dat die avond de gastvrijheid bood, ook het een en ander vertelde over zijn/haar kerk of geloofsgemeenschap. Met het geven van informatie over het Apostolisch Genootschap is deze traditie weer nieuw leven ingeblazen.

Het Apostolisch Genootschap is in de 19<sup>e</sup> eeuw ontstaan in Engeland en Schotland en via Duitsland naar Nederland gekomen. De kern van het gedachtengoed van het Apostolisch Genootschap is dat de kracht van God in mensen werkt, dat mensen zelf de dingen doen die Jezus deed. Het gaat daarbij met name om liefdevol handelen. Na de tweede wereldoorlog vond een scheuring plaats waardoor naast het Apostolisch Genootschap de nieuw-Apostolische kerk ontstond. Het Apostolisch Genootschap maakt momenteel grote veranderingen in de organisatiestructuur door. Het van bovenaf aansturen maakt plaats voor het organiseren vanuit de lidmaten zelf. De toekomstvisie "Dit geloven wij" ligt hieraan ten grondslag.

Informatie werd gegeven over het ontstaan en bestaan van de groep "Mozaïek". Ongeveer negen jaar geleden boog een missionaire denktank van de Kapelkerk en de Open Hof zich over de vraag: "Wat doen wij verkeerd waardoor er zo weinig nieuwe mensen naar de kerk komen?" De conclusie was dat men "iets" moest beginnen dat nog niet bestond. Hieruit kwam Mozaïek voort, bestemd voor mensen op zoek naar zingeving, die antwoorden op levensvragen niet in een kerk vinden. Om de week komt de groep op zondag om 12.00 uur bij elkaar in het wijkcentrum Overdie aan de

van Maerlantstraat in Alkmaar. Elke bijeenkomst begint met een lunch, gevolgd door een inleiding over een bepaald onderwerp. Vervolgens gaat men met elkaar in gesprek. Op die manier lukt het met bezoekers in gesprek en in verbinding te komen waarbij de Bijbel altijd open gaat. Mozaïek is geen kerk, geen pioniersgroep. De organisatoren hebben geleerd dat je geen eigen gemeenschap moet willen vormen. Mensen komen, ontdekken iets en gaan weer verder. Er wordt, met veel geduld, geïnvesteerd in contacten. Kleine successen worden groot gevierd. Er is bewust voor gekozen om de groep klein (25-30 personen) te houden. Hoewel de gemiddelde leeftijd boven 40 jaar ligt komen er nu ook mensen uit een jongere leeftijdsgroep. Bezoekers komen met name via contacten met eerdere bezoekers. Mozaïek is dynamisch, kent geen vaste structuren zoals kerken maar zoekt naar een eigen vorm. Informatie over Mozaïek is te vinden op [www.mozaiek-alkmaar.nl](http://www.mozaiek-alkmaar.nl). De brainstormavond op 30 maart over de vraag wat kerken in Alkmaar kunnen betekenen voor de vluchtelingen uit Oekraïne, werd goed bezocht door mensen uit vrijwel alle richtingen van de ARK. Gesteld werd dat eerst duidelijk moet zijn waar de Oekraïners behoefte aan hebben voor er verder actie ondernomen kan worden. Het blijkt op dit moment echter moeilijk contact te leggen met instanties die hier een antwoord op zouden kunnen geven. Wel is een flyer in de maak met bestaande activiteiten van de kerken waarbij Oekraïners aan kunnen sluiten. Zodra daar aanleiding voor is wordt een volgende bijeenkomst belegd. Er werd melding gemaakt van de lancering van de website [www.dekoepel.nl](http://www.dekoepel.nl) op 13 juni 2022. Op deze website zal informatie te vinden zijn voor vrijwilligers die in aanraking komen met mensen in financiële problemen. Het aanbod (in het kader van armoedebestrijding) van verschillende instanties wordt daarop inzichtelijk gemaakt. De voorzitter van de ARK sloot deze boeiende avond af met de woorden: “Ga met God en wees tot zegen”.

Ria de Rijke

**Redactie Flitsen uit het Fnidsen:**

Kees van der Pijl en Freek van der Veen. Redactiesecretariaat: Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 072 5155699; e-mail: [f.vanderveen@upcmail.nl](mailto:f.vanderveen@upcmail.nl). Inleveren kopij voor Flitsen uit het Fnidsen augustus/september 2022 8 augustus a.s. Uitgavedatum van Flitsen nr. 6 zondag 14 augustus 2022.

## Wij leven van de wind

Wij leven van de wind  
die aanrukt uit den hoge  
en heel het huis vervult  
waar knieën zijn gebogen,  
die doordringt in het hart,  
in de verborgen hof,  
en uitbreekt in een lied  
en opstijgt God ten lof.

Algemene informatie

**Kerkgebouw:** Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, tel. 072-5112307

**Predikant:** ds. Gerdienke Ubels, Petrarcalaan 18, 3533 CS Utrecht  
tel.: 06-19050046, e-mailadres: ubelsg@xs4all.nl

**Kerkenraad:**

Voorzitter: mw P.L. van Veen, Romplaan 8, 1852 BR Heiloo,  
tel.: 072-5110868, e-mail: [pauline.vanveen@xs4all.nl](mailto:pauline.vanveen@xs4all.nl)

Secretaris: dhr. F.K. van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar,  
Tel. 072-5155699, e-mail: [f.vanderveen@upcmail.nl](mailto:f.vanderveen@upcmail.nl)

Penningmeester: dhr P. Buren, Munnikenweg 1A 1829 BA Oudorp,  
tel.: 072-5153978, e-mail: [pieterburen@planet.nl](mailto:pieterburen@planet.nl)

Coördinatie verhuur kerkgebouw:

dhr P.J. Bas, Rijnstraat 60, 1823 EE Alkmaar,  
tel.: 072-5202208, e-mail: [paul.bas@kpnmail.nl](mailto:paul.bas@kpnmail.nl)

Lid en contactledenwerk: mw M.E.M. Kloosterman, Visserslaan 26, 1815  
VD Alkmaar, tel.: 072-5641751, e-mail: [marry.kloosterman@gmail.com](mailto:marry.kloosterman@gmail.com)

Contact met gastpredikanten en predikantenrooster :

mw A.H. de Jonge, Kalmanstraat 16, 1817 HX Alkmaar  
tel.: 06 - 20073435, e-mail: [inekedejonge47@gmail.com](mailto:inekedejonge47@gmail.com)

**Ledenadministratie:**

dhr J.F. van der Blij, Font. Verschuirlaan 14, 1852 CL Heiloo,  
tel.: 072-5334330, e-mail: [fritsvanderblij@planet.nl](mailto:fritsvanderblij@planet.nl)

**Organist:** dhr. J. Zwart, Pampagras 163, 3902 SV Veenendaal  
tel: 06 41794057 e-mail: [janzwartalkmaar@gmail.com](mailto:janzwartalkmaar@gmail.com)

**Pianist:** Leontine Kaptein, Keldercroftlaan 29, 1851 VG Heiloo,  
tel.: 072-5334118, e-mail : [leontinekaptein@yahoo.com](mailto:leontinekaptein@yahoo.com)

**Web-adres:** [alkmaar.remonstranten.nl](http://alkmaar.remonstranten.nl).

Berichten voor de website toesturen aan :

dhr B.Luttmer, e-mail: [bramluttmer@gmail.com](mailto:bramluttmer@gmail.com)

**Bankrekeningen :**

Bankrekening giften: ING: NL30 INGB 0000.23.36.38  
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Bankrekening voor  
verhuur kerkgebouw: ING: NL07 INGB 0000.28.74.02

Giften Toermalijn: Project Tshistië Kloetshië  
via de Iona Stichting o.v.v. 'gift T.K': NL90 INGB 0001.42.74.04

Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Indien onbestelbaar: terug aan Romplaan 8, 1852 BR Heiloo