

Alkmaar



Flitsen uit het Fnidsen
oktober/november 2020

nr. 6



Flitsen uit het Fnidsen, jrg. 21 nr. 6
oktober/november 2020

Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Graag verzoeken we u als u de kerkdienst wilt bezoeken zich van te voren aan te melden, in verband met het corona-virus. Aanmelden kan bij mw. Pauline van Veen, per mail: pauline.vanveen@xs4all.nl of telefonisch: 072 5110868.

Kerkdiensten

11 oktober	ds. P. Korbee Oogstdienst	10.15 u.	Collecte: St. De Vrolijkheid Orgel: J. Zwart
18 oktober	Op adem komen mw. pastor A. Vader Thema: 'Zie mij aan zoals ik ben'	11.00 u. oefenen 10.45 u.	Collecte: Alkmaar Taal Thuis Piano: L. Kaptein Zang: C. Kriek
25 oktober	mw. ds. E. van Kuijk	10.15 u.	Collecte: Ned. Bijbelgenootschap Orgel: J. Visser
1 november	Geen dienst	11.00	Laatdienst in de Lutherse kerk
8 november	ds. P. Korbee	10.15 u.	Collecte: ISBA Orgel/piano: L. Kaptein
15 november	Op adem komen mw. pastor G. Loman Thema: Goeie Genade...!!	11.00 u. oefenen 10.45 u	Collecte: Voedselbank Piano: L. Kaptein Zang: C. Kriek
22 November	Ds. P. Korbee, Herinneringszondag	10.15 u	Collecte: Solidaridad Orgel/piano: L. Kaptein

Wat te zeggen van God?

Afgelopen zaterdag, op 3 oktober 2020, publiceerde het dagblad Trouw zoals steeds een strip van Anton Dingeman. Een theologe speelt daarin de hoofdrol. Zij staat in een winkeltje waarin zij moderne beelden van God aan de man brengt. De moderne trend: over God valt niets te zeggen. Mensen straffen? zeeën splijten? dat doet God tegenwoordig niet meer. De theologe heeft voor de geïnteresseerde koper het lege raamwerk van een schilderij in de aanbieding. Zo wordt moderne theologie op de hak genomen.

Ik wil er iets van zeggen, want ik voel me er toch door aangesproken. Hier wordt op een ironische manier iets gezegd over wat wezenlijk is. Maar dat wezenlijke wordt hier weggeschoven. Het beeld van God van wie je niets kunt zeggen heeft diepe wortels. Het beeldverbod in de Hebreeuwse Bijbel is er één van. Zo modern is deze theologie niet. In de Middeleeuwen zijn er filosofen geweest die dit ‘beeld’ van God hebben uitgewerkt: Maimonides, Nicolaas van Cusa en Meister Eckhart. Er zullen vast meer namen te noemen zijn. Maar dat is niet zo belangrijk. Dat van God niets is te zeggen is geen intellectuele uitvlucht. Het duidt op ervaringen die we heel goed kennen, ervaringen waarbij ons denken stopt en waarvoor geen woorden gevonden kunnen worden. Ze hebben bijna altijd te doen met grenzen in ons leven. Smartelijke en vreugdevolle. Ervaringen van ziekte, grove onrechtvaardigheid; de confrontatie met de dood op een moment dat dit niet zou mogen.

Heb je op zulke ervaringen een antwoord? Het beste is te zeggen: nee. Op veel van de vragen die dan worden gesteld is geen antwoord. Ik heb die niet. Elk antwoord is ernaast. Als je dit beseft, kom je dichterbij de God van wie niets te zeggen valt. Maar waarom zou je dan toch van God spreken? Als hij geen antwoord is op mijn vragen en ogenschijnlijk geen antwoord geeft? Maar de vragen zijn er. En dikwijls de wanhoop. En elk antwoord dat bij ons opkomt kan worden gelogenstraft. Wat betekent de ziekte die ons nu overvalt, deze pandemie die mensen op zo heel verschillende manier treft? Wat betekent de ziekte die mij overkomt? Wat betekent de dood van mijn naaste? Ze zijn niet te beantwoorden. Maar je kunt zulke vragen wel doorleven, ze niet wegdrücken. Je kunt de vragen stellen, woorden eraan geven. Aan wie of wat? Wij hebben – ik heb – geleerd om te zeggen aan God. Ik weet dat anderen daarvoor andere woorden gebruiken. De kosmos, het heelal. Dit maakt mij niet zoveel uit. Waar het om gaat is dat er ruimte gegeven wordt om de dringende, onbeholpen vragen te uiten. Dat ik word uitgenodigd om ze te stellen. Op deze manier je vragen stellen, je wanhoop

uiten, dat heet bidden. Vind je die ruimte dan kun je ook andere woorden gebruiken, sommige traditioneel: het zoeken van het aangezicht van God. Je wilt kwijt wat je hoog zit. Wordt er dan een antwoord gegeven? Niet direct. Maar misschien is er toch een antwoord. Je hebt een omgeving gevonden waarin je je klachten kwijt kunt, waarin je wordt omgeven door wie luistert, die hoort. Eenvoudig omdat je je klachten kwijt kunt. Omdat die ruimte er is.

Het is een lege lijst die de theologe op het plaatje van Anton Dingeman aan de belangstellende koper meegeeft. Dat lijstje, dat lege omhulsel dat zal het niet zijn. Het is een intellectuele grap. Maar de ruimte die je wordt aangereikt om je binnenste naar buiten te keren is niet omlijst, is geen beperkt stukje niets. Het is de weg van het gebed. Dat kan een stil gebed zijn, een klagend gebed.

We leven in een bedompte tijd. Als we onszelf geen lucht en ruimte gunnen, verkommeren we. Gooi die lijstjes daarom weg waarin de Eeuwige tot een beperkt beeld wordt, of het nu een concrete voorstelling is of een omsloten leegte.

Pieter Korbee

Informatie over de gastpredikanten

De gastpredikanten in de komende periode zijn u bekend: mw. pastor Aly Vader en mw. pastor Gonny Loman.

Een nieuw gezicht is:

Mw. E. (Elly) van Kuijk: is opgegroeid in Scheveningen. Ze woont al lange tijd met haar gezin in Baarn. Ze begon haar loopbaan als HBO-verpleegkundige. Een paar jaar geleden besloot ze zich aan te melden voor de opleiding aan het Remonstrants Seminarium. De opleiding tot predikant sloot ze vorig jaar af met een scriptie getiteld 'Religie in de hedendaagse samenleving'. Ze gaat regelmatig voor in vieringen door het hele land en soms ook overzee op Bonaire.

Toelichting bij de collectes

Gezien de corona-maatregelen kunnen de collectezakken niet gebruikt worden. Daarom wordt u verzocht uw bijdrage over te maken op bankrekening NL30 INGB 0000 2336 38 of op NL40 ABNA 0589 2257 58

t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar. Mocht u liever een contante bijdrage geven, dan staan er bij beide uitgangen kleine collectebusjes klaar.

Bestemmingen van de eerste collecte in de komende tijd:

11 oktober – Stichting De Vrolijkheid: geeft extra aandacht aan kinderen en jongeren in asielzoekerscentra door het organiseren van creatieve activiteiten als dans, theater, muziek en beeldende kunst. Hiermee kunnen de jongeren hun verhaal vorm geven, zelfvertrouwen en talent ontwikkelen en even kind zijn.

18 oktober – Alkmaar Taal Thuis: Nadat het Freedom House is gesloten, bleef er behoefte bestaan aan ondersteunende taallessen en ontmoetingen. Een grote groep asielzoekers, die inmiddels een status en een woning toegewezen hebben gekregen, wilde heel graag de taallessen blijven volgen. In het wijkgebouw De Rekere in Huiswaard hebben de vrijwilligers en de taalzoekers op de dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur een nieuwe plek gevonden. Er wordt druk en dankbaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

25 oktober – Ned. Bijbelgenootschap: vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd. Het motto dat hierbij gebruikt wordt, is: zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Het Bijbelgenootschap houdt zich ook bezig met speciale uitgaven voor verschillende doelgroepen.

8 november – ISBA: afkorting van het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar. Kerken en belangenorganisaties werken samen om de materiële positie van mensen te verbeteren. Denk aan mensen die lang op een uitkering moeten wachten, vluchtelingen, uitgeprocedeerde asielzoekers, dak- en thuislozen, mensen die in zorg zijn of horen te zijn bij de psychiatrie.

15 november – Voedselbank Alkmaar: verstrekt noodhulp in de vorm van gratis voedselpakketten aan mensen die over een laag vrij besteedbaar inkomen beschikken en daardoor gedurende een periode niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien. Op deze manier wil men ook het vernietigen van overschotten van goede voedingswaren tegengaan.

22 november – Solidaridad: wil met eerlijke en duurzame handel de levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden structureel verbeteren. Solidaridad traint boeren in nieuwe landbouwtechnieken, helpt coöperaties opzetten en zorgt voor een eerlijke prijs voor producten (denk aan eerlijke productie van goud, koffie, kleding, etc.)

Berichten uit de Kerkenraad

De kerkenraad heeft afgelopen woensdag 7 oktober vergaderd.

Er zijn verschillende onderwerpen besproken, zoals:

- De nieuwe coronamaatregelen die zijn afgekondigd. Dit houdt ons allemaal bezig. Gelukkig verandert er t.a.v. de kerkdiensten voor ons niet veel. Het aantal kerkgangers schommelde de afgelopen periode tussen de 25 en 30 mensen. We gaan ervan uit dat dit zo blijft. Bovendien hoeven de ‘functionarissen’ niet meegerekend te worden (organist, voorzanger, kerkenraadsleden). Het verzoek zich van tevoren aan te melden voor de dienst blijft gehandhaafd.
- Wél is het jammer dat er maar zéér beperkt gezongen mag worden. Een gedeelte van het koor stond al in de startblokken om te repeteren voor de komende ‘Op adem komen’ vieringen. Dit kan helaas niet doorgaan. Voor hen een flinke teleurstelling. Zangers moeten minimaal vijf meter afstand houden. In onze kerk lukt dat niet. De kerkenraad heeft daarom besloten dat er één of hooguit twee voorzangers mogen zingen in een dienst, maar géén koorzang dus. De gemeente mag, zoals we inmiddels gewend zijn, mee- neuriën of zachtjes mee-spreken met een lied.
- Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop de kerk zowel geventileerd als verwarmd kan worden. Een ingewikkelde combinatie, zeker gezien het verwarmingssysteem in de kerkzaal, het zand op de vloer en ons mooie orgel. Omdat het een oud gebouw is, is er gelukkig voldoende ‘natuurlijke’ ventilatie (denk aan alle kieren). Inmiddels hebben we contact gehad met Bouwadvies Groot Holland, het bedrijf dat ons destijds heeft geadviseerd over het huidige verwarmingssysteem. Hun advies is: juist wel de verwarming aan laten staan zoals we gewend zijn, maar... dan moet er wél boven goed gelucht worden, afhankelijk van het weer één of meer ramen open. Dit betekent tijdens diensten: warme kleding aan en de jas aanhouden.. Ook zijn we bezig met de aanschaf van fleece-dekentjes.
- Iets heel anders: we gaan onderzoeken of onze huidige installatie (wifi, versterker) geschikt is om aangesloten te worden op ‘Kerkomroep.nl.’, zodat degenen die niet naar de kerk kunnen komen, thuis de dienst kunt volgen via internet.
- De penningmeester, ofwel Pieter Buren wil graag doorgeven dat er ook in het afgelopen kwartaal weer ruimhartig door u is gedoneerd voor de diverse collecte doelen. Hij heeft € 250,- overgemaakt t.b.v. de slachtoffers van de ramp in Beiroet. Veel dank voor al uw giften!

Zoeken naar een nieuwe predikant

Het is alweer een flinke tijd geleden dat u informatie kreeg over de sollicitatieprocedure voor een nieuwe predikant. Afgelopen zomer is er hard gewerkt door de Kiescommissie, er zijn gesprekken gevoerd met vier vrouwelijke kandidaten. Van tevoren hebben we met elkaar vragen opgesteld en onszelf in twee groepen verdeeld. Per gesprek kwamen verschillende thema's aan de orde. Deze procedure werkte goed – de sollicitanten waren er blij mee (en wij ook!). Zoals een aantal van u wellicht heeft opgemerkt, hebben we hen uitgenodigd om bij ons voor te gaan als gastpredikant. Na goed en gedegen onderling overleg bleven er twee kandidaten over. Met hen beiden werden zogeheten 'tweede gesprekken' gevoerd. De keuze was lastig. We vonden hen beiden geschikt, met ieder verschillende kwaliteiten. Gelukkig hebben we toch een keuze kunnen maken.

En minstens zo gelukkig: als Kiescommissie hebben we met veel plezier en in grote harmonie samengewerkt en veel van elkaar geleerd.

Hoe gaat het nu verder? Zoals in de profielschets staat, gaat het om een aanstelling van 0,4 fte, d.w.z. twee dagen per week (net als bij Pieter Korbee). Inmiddels hebben we toestemming van het Landelijk Bureau om een beroep uit te brengen. Dat is echter nog niet gebeurd. De kandidaat die wij willen beroepen heeft namelijk ook een andere functie. Eerst moet nog uitgezocht worden wat e.e.a. financieel voor haar betekent. Zodra dat duidelijk is, kan de beroepingsprocedure afgerond worden. En kunnen we u vertellen wie de kandidaat is die we graag willen beroepen! Hopelijk is dat op korte termijn bekend.

Nog even geduld dus, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het allemaal goed komt.

Namens de Kiescommissie,
Pauline van Veen

De Buitendag, binnenstebuiten over de Buitendag van zondag 6 september jl.



Geen traditionele (Buiten)dag zoals we gewend waren. Voor velen was deze dag de eerste gelegenheid om elkaar na het uitbreken van het coronavirus weer – met de noodzakelijke afstand – te ontmoeten en bij te praten. Daartoe leende de locatie – de Hertenkamp in Alkmaar – zich dan ook uitstekend. Rond half elf werd ieder door Patrice Oussoren, die samen met Pauline van Veen deze dag organiseerde, van harte welkom geheten. Hierbij werd ieder voor de keuze gesteld: óf binnen blijven, óf buiten zitten. Zo kreeg je een binnen-groep én een buiten-groep. De binnen-groep zag de donkere wolken (‘ze zag de bui al hangen’), had de weersvoorspelling gezien en wist: het zou spoedig gaan regenen. En dat gebeurde ook. De buiten-groep wist hier weliswaar van, maar liet zich overtuigen door de medewerkers van de Hertenkamp, namelijk dat er parasols buiten stonden en dat ieder droog zou blijven ondanks de regen. En zo geschiedde: de buiten-groep trotseerde de regen, de grote parasols transformeerden tot paraplu’s en zo bleven zij droog en konden ze buiten blijven. Toch wisselden sommigen van plaats, vooral toen de regen heviger werd: ze gingen toch maar van buiten naar binnen. Hier (en ook buiten natuurlijk) werd ieder uitbundig en ‘aangekleed’ getrakteerd op heerlijke koffie of thee.

De geanimeerde gesprekken verliepen in een plezierige sfeer: banden werden gesmeed, werden weer aangehaald of vernieuwd; er waren uiteindelijk zelfs meer gemeenteleden komen opdagen dan zich aanvankelijk hadden aangemeld. Volgens Patrice meldden zich 30 gemeenteleden: “Op de dag zelf kreeg ik een afmelding van iemand die niet lekker was, maar verschenen er ‘spontaan’ ook twee mensen die zich niet hadden opgegeven. Zo waren we uiteindelijk met 31 mensen”. “Volgend jaar weer”, verklaarde Patrice na afloop, “maar dan anders, liever toch een ‘gewone’ Buitendag”.

Freek van der Veen

Herinneringszondag 22 november 2020

“Denk je dat wij ooit afgelopen zijn, eekhoorn?” vroeg de mier op een keer. De eekhoorn keek hem verbaasd aan.

“Nou, zoals een feest afgelopen is”, zei de mier, “of een reis”.

Na het inkeer-gebed op deze Herinneringszondag, waarbij Pieter Korbee voorgaat, zal verhalenverteller Erik Post ons meenemen in de wereld van mier en eekhoorn, die zich het hoofd breken over de vraag “of wij ooit

aflopen”. Rondom dit verhaal zingt de alt-mezzo Wilma Bos (met Leontine Kaptein achter de piano) het gedicht ‘De gestorvene’ van Ida Gerhardt. Deze woorden zijn prachtig getoonzet door Antoine Oomen.

De gestorvene

*Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.*

*Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.*

Na de overdenking en de rituelen rondom de kaarsen klinkt een lied van Brahms: Uit Vier ernste Gesänge no 2 ‘Ich wandte mich’, naar Prediker hoofdstuk 4. Vervolgens draagt Erik het gedicht ‘Over de dood zonder overdrijving’ voor, van de Poolse dichteres Wislawa Szymborska.. “Szymborska is als altijd niet eenvoudig”, zegt Pieter Korbee. Maar na drie keer lezen kwamen als vanzelf de ideeën voor de overdenking. Over de zogenaamde almacht van de dood.

Leontine Kaptein

Kerk in coronatijd

*Zij konden het zingen niet laten, zij zongen met 600 man
Dat liep veel te veel in de gaten. En oh...daar kwam narigheid van*

Dit is een parafrase op het liedje van Wim Sonneveld ‘Zij kon het lonken niet laten’. Het kwam bij me op toen ik in de krant las dat een kerk in Staphorst een dienst hield die bezocht werd door 600 mensen die ook nog eens met elkaar waren gaan zingen. Dat je dat als kerkgemeenschap doet is ook een soort losbandigheid, evenals die van de dame uit het liedje. *Al kwam zij uit de hoogste kringen*, zo klinkt het verder en: *De neiging tot het kwaad, die kon zij niet bedwingen. Zo raakte zij haar eer en reputatie kwijt.*

Moraal van het verhaal is dat deze kerkgangers de verleiding niet konden weerstaan voor hun eigen behoeften misbruik te maken van hun (godsdienst)vrijheid. Vrijheid kan immers niet zonder verantwoordelijkheid, voor jezelf en voor anderen. Met zulke aantallen te zingen kan een explosie van COVID-19 tot gevolg hebben. Een paar dagen terug had de Remonstrantse kerk al het standpunt ingenomen dat, al mogen in de kerk nog wél meer dan dertig mensen samenkomen, de kerk deze uitzonderingspositie niet wil innemen. Dat leidt namelijk tot onbegrip bij anderen die geen grote bijeenkomsten mogen organiseren, en is dus niet verstandig.

Toch begrijp ik de mensen in Staphorst best wel. Als we samen neuriënd een lied ‘doen’, moet ik me zo beheersen om niet mee te gaan zingen. En ik vraag me af hoe het met de mensen gaat die niet in de kerk zijn, want ik spreek ze niet meer in de Tuinkamer. Door het voorval in Staphorst popte ook een andere tekst bij me op: “Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft” (Efeziërs 5,19).

Deze tekst geeft een mooie drieslag van wat naar mijn idee in eigen woorden basisbehoeften zijn:

- een leven kunnen leven van liefde en hoop,
- met elkaar meeleven bij de koffie of thee na de dienst,
- zingend met elkaar God eren.

En dat is precies wat de kerk te bieden heeft!

Ik ervaar het als een groot gemis dat we niet met elkaar kunnen zingen of kunnen napraten na de dienst. De verleiding is groot om het toch wel te doen. In deze coronatijd moeten we het zingen en het meeleven laten voor wat het is. Blijft over een leven kunnen leven van liefde en hoop. Gelukkig hebben we de preek nog! En eens zal de coronatijd voorbij zijn.

Kees van der Pijl

De Remonstranten en hun geschiedenis ((11))

‘Niets staat een wederzijdse erkenning van elkaar als zusterkerken meer in de weg’, zo eindigde de vorige bijdrage over de geschiedenis van de Remonstranten. Waar is dan vervolgens het wachten op, zou je zeggen. Want met zo’n uitkomst (van de gesprekken met vertegenwoordigers van de

Hervormde Kerk) kun je als kerk(en) toch best tevreden zijn? Ja, dat is ook zo, maar vreemd genoeg hebben de Remonstranten toen het rapport *Enige aspecten van de leer der uitverkiezing* waarin een en ander werd verhelderd met betrekking tot het vroegere conflict nooit officieel vastgesteld. De Hervormde synode doet dit wel. Dit betekent onder mee dat Remonstrantse predikanten in het vervolg mogen voorgaan in de Hervormde Kerk en er doop en avondmaal mogen bedienen.

Enkele jaren later – in 1973 - komen in het Duitse Leuenberg vertegenwoordigers samen van diverse Europese kerken: Gereformeerden, Hervormden, Luthers en Remonstranten. Ze spreken hier over de (vele) verschillen tussen de kerken vanaf de 16^e, 17^e eeuw en die de aanwezige kerken zo hebben verdeeld. Uit de gedachtenwisseling hier ontstaat de zogenaamde *Concordie van Leuenberg*. In totaal ondertekenen 64 kerken, waaronder alle aanwezige Nederlandse kerken, deze verklaring. Een van de (opmerkelijkste) conclusies van de ‘Concordie’ is dat verwerpingen (zoals die zeker in ons land ten aanzien van de Remonstranten) in oude belijdenissen voor wat betreft de leer van de voorbeschikking (uitverkiezing) niet meer van invloed zijn op de huidige stand van de leer in de deelnemende kerken. Met als gevolg dat de kerken elkaar erkennen in hun eigenheid en dat er geen belemmeringen meer zijn voor de kerkelijke gemeenschap. Inmiddels is in Nederland het Samen-op-weg-proces tussen Hervormden en Gereformeerden op gang gekomen. Een poging – voorzichtig gestart in 1961 - om de scheidslijnen tussen beide kerken die al zo lang bestaan te overwinnen en weer tot één kerk te komen. In 1973 vergaderen de synodes van beide kerken voor het eerst samen. Dertien jaar later – het is dan 1986 – verklaren de twee kerken zich officieel ‘in staat van hereniging’. De Lutheranen sluiten zich – landelijk – hierbij aan. Uit dit fusieproces van drie kerken dat eindeloos lang heeft geduurd, is in december 2004 de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ontstaan. De vraag is: waar staat de Remonstrantse Broederschap in dit proces? Daarover volgende keer meer.

Freek van der Veen

Landelijk nieuws van de Remonstranten

Elk jaar stelt het Landelijk Bureau Remonstranten een jaarthema voor. Het is een uitnodiging om rond zo’n thema met elkaar in gesprek te gaan. In verband met de wisseling van predikanten is het bij ons in Alkmaar nog niet

duidelijk wat de nieuwe predikant aan activiteiten zal ontwikkelen. We menen er echter goed aan te doen u wel te informeren over het nieuwe, landelijke jaarthema ‘Mijn held en ik’.



Jaarthema 2020/2021 ‘Mijn held en ik’

Na de viering van 400 jaar Remonstranten is het tijd terug te keren naar de bijbelse bronnen, in samenhang met ons eigen levensverhaal. Dat doen we met het jaarthema ‘Mijn held en ik. Bijbelse helden in het licht van ons eigen levensverhaal’.

Bijbelse verhalen, eeuwenlang doorgegeven, besproken en geïnterpreteerd, kunnen een verrassend zicht geven op ons eigen levensverhaal. Vanuit die overtuiging is een elftal vrijzinnige voorgangers aan de slag gegaan met een project waarin eigen ervaringen en ‘bijbelse helden’ met elkaar verbonden werden: Simson bijvoorbeeld, Jakob, maar ook de vrouwelijke schone uit het Hooglied en Judas. Immers, een held kan zeker in bijbels perspectief ook trekken van een antiheld vertonen. In dat project kwamen vragen aan de orde als: waarin verschilt een bijbelse held van andere helden? Kan een bijbelse figuur mij helpen om mijn eigen levensverhaal beter te verstaan? Wat doet de eigen context van de lezer (zowel individueel als collectief) met de leeswijze van de tekst? Kortom, wat is de meerwaarde van het gesprek tussen een lezer van nu en een specifieke bijbelse figuur? Hoe verlicht de held ons leven en hoe werpt de context waarin wij lezen een specifiek licht op de held?





De Zwaan tijdelijk
onderdak bij De
Steiger



Inloophuis De Zwaan aan de Oudegracht is weer actief maar op een ander adres: de inloop is verplaatst naar aanloophuis De Steiger, Luttik Oudorp 93. Het inloophuis van De Zwaan was de afgelopen maanden gesloten vanwege corona. In die tijd werden bezoekers met de *Babbelbak* op de stoep van hun huis voorzien van een bakkie koffie en een praatje omdat ontmoeting en verbondenheid zó belangrijk zijn!

Het inloophuis naast de Evangelisch Lutherse Kerk is te klein om met de afstandsmaatregelen open te gaan, maar maakt nu gebruik van de grotere ruimte van De Steiger.

De inloop is geopend van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.30 en 12.30 uur. Daarnaast biedt De Zwaan op dinsdagochtend persoonlijke gesprekken over zingeving en levensvragen en iedere woensdagochtend een spreekuur voor praktische hulp (het ISBA). Iedere derde dinsdagmiddag van de maand is er Steunpunt Verlies en Rouw. INFORMATIE: www.dezwaan-alkmaar.nl

Marleen Kramer
coördinator Inloophuis De Zwaan
werkdagen: maandag t/m donderdag

Redactie Flitsen uit het Fnidsen:

Kees van der Pijl, Simon Rep, Pauline van Veen en Freek van der Veen.
Redactiesecretariaat: Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG
Alkmaar, tel. 072 5155699; e-mail: f.vanderveen@upcmail.nl. Inleveren
kopij voor Flitsen uit het Fnidsen van november/december 2020 16
november a.s. Uitgavedatum van Flitsen nr. 7: zondag 22 november 2020.



OKTOBER

Teder en jong, als werd het voorjaar
maar lichter nog, want zonder vruchtbegin,
met dunne mist tussen de gele blaren
zet stil het herfstgetijde in.

Ik voel alleen, dat ik bemin,
zoals een kind, iets jongs, iets ouds,
eind of begin? Iets zo vertrouwds
en zo van alle strijd ontheven-
niet als een einde van het leven,
maar als de lente van de dood.

De kruinen ijl, de stammen bloot
en dit door stilte en mist omgeven.

M. Vasalis (1909-1998) uit DE VOGEL PHOENIX (1947).

Algemene informatie

Kerkgebouw: Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, tel. 072-5112307

Predikant:

dr Pieter Korbee, Klimroos 29, 2317 GC Leiden,
tel.: 06-301 936 26, e-mailadres: pkorbee@ziggo.nl

Kerkenraad:

Voorzitter:

mw P.L. van Veen, Romplaan 8, 1852 BR Heiloo,
tel.: 072-5110868, e-mail: pauline.vanveen@xs4all.nl

Secretaris:

mw P. Boddaert-de Bruijn, Eeuwigelaan 37, 1861 CL Bergen,
tel: 072-5813224, e-mail: bodda41@hetnet.nl

Penningmeester:

dhr P. Buren, Munnikenweg 1A 1829 BA Oudorp,
tel.: 072-5153978, e-mail: pieterburen@planet.nl

Ledenadministratie:

dhr J.F. van der Blij, Font. Verschuiraan 14, 1852 CL Heiloo,
tel.: 072-5334330, e-mail: fritsvanderblij@planet.nl

Coördinatie verhuur kerkgebouw:

dhr P.J. Bas, Rijnstraat 60, 1823 EE Alkmaar,
tel.: 072-5202208, e-mail: paul.bas@kpnmail.nl

Lid :

mw M.E.M. Kloosterman, Visserslaan 26, 1815 VD Alkmaar,
tel.: 072-5641751, e-mail: marry.kloosterman@gmail.com

Organist: mw L. Kaptein, tel.: 072-5334118

Web-adres: alkmaar.remonstranten.nl.

Berichten voor de website toesturen aan :

dhr B.Luttmer, e-mail : bramluttmer@gmail.com

Bankrekeningen :

Bankrekening voor

verhuur kerkgebouw: ING: NL07 INGB 0000.28.74.02

Bankrekeningen:

ABN: NL40 ABNA 0589.22.57.58 en

ING: NL30 INGB 0000.23.36.38

beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Giften Toermalijn:

ING: NL83 INGB 0007.72.70.98

t.n.v. Fonds Heilpedagogie Moskou
onder vermelding van: Toermalijn

Indien onbestelbaar: terug aan Romplaan 8, 1852 BR Heiloo