

Alkmaar



Flitsen uit het Fnidsen
augustus/september 2020

nr. 5



Remonstrantse Gemeente Alkmaar

kerkdiensten

Graag verzoeken we u als u de kerkdienst wilt bezoeken zich van te voren aan te melden, in verband met het corona-virus. Aanmelden kan bij mw. Pauline van Veen, per mail: pauline.vanveen@xs4all.nl of telefonisch: 072 5110868.

Collectegeld kan worden overgemaakt naar:

NL30 INGB 0000. 23.36.38 of naar NL40 ABNA 0589.22.57.58

16	aug.	Mw. E. v.d. Panne	10.15 u.	Collecte: Hulp slachtoffers ramp Beiroet Piano: L. Kaptein
23	aug.	Mw. G. Ubels	10.15 u.	Collecte: Gered Gereedschap Piano: L. Kaptein
30	aug.	ds. K.J. Holzapffel	10.15 u.	Collecte: Orthopedische Hulpprojecten
6	sept.	geen dienst		
13	sept.	ds. P. Korbee Startzondag	10.15 u	Collecte: IKV Pax Christi Piano: L. Kaptein
20	sept.	Derde Zondag - ds. J. C. den Hertog Thema: Totdat je vliegen kunt op eigen kracht	11.00 u	Collecte: Tent of Nations Piano: L. Kaptein Zang: Koorlid
27	sept.	ds. G. van der Harst	10.15 u.	Collecte: St. Eye Care Foundation

...en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren...



Gedachten bij de overweging
(van afgelopen zondag 9 augustus met Pieter Korbee)

Die overweging ging onder meer over zeggen en zingen, over ziel en zegen. Wat doen woorden die worden uitgesproken, op welke toon klinken ze en hoe komen ze aan? Hoe helend kunnen ze zijn, maar ook hoe vernietigend. En dan klinkt een lied, zomaar. Hoe gelukkig kan een mens zijn die vanuit het hart, de ziel zingen kan. Die voluit kan zingen en een ander toezingen en op die manier die ander ziet en in haar/zijn waarde laat. Die de ander bevestigt om wie zij/hij is. Dan is niet de mond die spreekt, maar is de ziel aan het woord. Dan wordt zingen zegenen. Daar zingt het de zegende God toe.

Waar mensen zingen worden ze opgetild en gezegend, waar mensen elkaar zegenen, daar is God.

De dichter Willem Nijhoff schrijft hierover in zijn gedicht *De moeder de vrouw*. Pieter citeerde enkele regels uit dit gedicht.

De moeder de vrouw

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer burens. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd-
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Martinus Nijhoff

*op de foto de brug over de Waal, bij Nijmegen

Informatie over de gastpredikanten

Mw. drs. E. (Esther) van der Panne is theoloog en community manager bij Kok Boekencentrum. Ook is zij daarbinnen eindredacteur van het oecumenisch maandblad Open Deur. Zij heeft onder meer als stafmedewerker gewerkt binnen het voormalige landelijk bureau Disk (Dienst in de Industriële Samenleving). Daarnaast volgt zij de predikantsopleiding van het Remonstrants Seminarium. Zij woont in Amsterdam.

Mw. drs. G.(Gerdienke) Ubels is historicus en theoloog met als specialisatie Theologie en Media. Zij werkt als landelijk beleidsadviseur bij de branche

organisatie Actiz- Ouderenzorg. Tevens volgt zij de opleiding tot predikant aan het Remonstrants Seminarium. Zij woont in Utrecht waar zij actief lid is van de Geertekerk

Dr. K. (Koen) Holtzapffel is remonstrants predikant in Rotterdam. Hij schreef het deeltje over ‘God’ in de serie Goddeeltjes van de Remonstrantse Broederschap. Recent schreef hij de bundel ”Houvast - Aan de vraagzijde van het bestaan”. Zijn bijzondere interesse betreft de relatie tussen theologie en filosofie en tussen ethiek en politiek. Hij promoveerde op “Een vrijzinnige kijk op de laatste dingen: over het eschatologisch element in de vrijzinnige protestantse theologie van de twintigste eeuw”.

Mw. ds. G. (Greetje) van der Harst-de Leeuwe uit Haarlem studeerde theologie aan de VU in Amsterdam. Na haar bachelor theologie koos ze voor de master ‘Geestelijke verzorging in instellingen. Ze is werkzaam als geestelijk verzorger in Den Haag en is actief in de Protestantse gemeente Adventskerk te Aerdenhout. Tevens is ze lid van de redactie van het PKN magazine Kerk & Israël Onderweg.

Ds J.C. (Jan) den Hertog studeerde rechten en theologie, is al vele jaren predikant bij de PKN, als laatste bij ‘De Terp’ in Oudorp. Inmiddels is hij met emeritaat. Hij is mede-inspirator van de ‘Op Adem komen’ diensten en gaat daarin regelmatig voor.

Toelichting bij de Collectes

Na elke dienst is bij de uitgang een tweede collecte, bestemd voor het werk van de eigen gemeente én voor de diaconie. Gezien de coronamaatregelen kunnen de collectezakken niet gebruikt worden. Daarom wordt u verzocht uw bijdrage over te maken op bankrekening NL30 INGB 0000 2336 38 of op NL40 ABNA 0589 2257 58 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar. Mocht u liever een contante bijdrage geven, dan staan er bij beide uitgangen kleine collectebusjes klaar.

Bestemmingen van de eerste collecte in de komende tijd:

16 augustus – Hulp aan slachtoffers ramp Beiroet: We willen collecteren voor de slachtoffers van deze ramp. Het geld zal worden overgemaakt naar giro 555 t.n.v. SOH (Samenwerkende Hulp Organisaties).

23 augustus – Gered Gereedschap: Deze stichting steunt (leerling) vakmensen in ontwikkelingslanden met kennis, kunde en middelen. De juiste gereedschappen en machines, gedegen vakopleiding en verdere begeleiding naar en op het werk zijn daar onderdeel van. Het geeft vakmensen de kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen als bijv. timmerman, automonteur of kleermaker.

30 augustus – Orthopedische Hulpprojecten: De orthopeed Peter Hubach, uit Alkmaar, is al ruim 25 jaar actief in Afrika, de laatste jaren in Kameroen. Inmiddels heeft hij collega orthopeden enthousiast weten te maken: 2 x per jaar gaat er een team van 3 orthopeden en 2 operatieassistenten naar het Catholic Mission General Hospital in Njinikom. Zij doen dit werk kosteloos; bovendien brengen ze de plaatselijke medici relevante kennis bij.

13 september – IKV Pax Christi: zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. Samen met mensen in conflictgebieden zoekt IKV Pax Christi naar duurzame politieke en vreedzame oplossingen in crisis- en oorlogssituaties. IKV Pax Christi wordt gesteund door een achterban van betrokken individuen, kerken en maatschappelijke organisaties.

20 september – Tent of Nations: Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. Samen met zijn familie en buitenlandse vrienden runt hij een boerenbedrijf met daarop het project ‘[Tent of Nations](#)’ (sinds 2000), een ecologische boerderij waar educatie centraal staat. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in, onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

Berichten uit de kerkenraad

De kerkenraad is op 5 augustus bij elkaar geweest – ons werk gaat door! We zijn blij dat er weer kerkdiensten kunnen plaatsvinden. Het afstand houden op 1,5 m. lukt goed. Tot nu toe waren er elke dienst zo’n 30 mensen aanwezig – er is ruim voldoende plaats voor iedereen (het blijft prettig als u zich van te voren aanmeldt bij ondergetekende). Ook het meedoen tijdens de dienst gaat goed: i.p.v. te zingen kunnen we mee-neuriën met of hardop zeggen van de liederen, of wordt er door een van de koorleden gezongen.

Er zijn in de vergadering verschillende onderwerpen aan de orde geweest. Een samenvatting daarvan vindt u hieronder:

- Voor zover we reacties hebben gekregen, blijkt het gemaakte ‘protocol kerkdiensten’ goed te voldoen. Mocht u daar nog vragen of opmerkingen over hebben, dan horen we dat graag.
- Het koffiedrinken na afloop van de dienst blijft een gemis, voor velen het moment om met elkaar na te praten. Thea Cleton en Jan de Groot hebben een voorstel gemaakt om op een alternatieve manier met elkaar ‘koffie te drinken’. Zie hiervoor *Kan anders ook mooi zijn?* elders in deze Flitsen.
- Ook dit jaar wordt er geen maaltijdviering gehouden tijdens de Startzondag – dit keer vanwege de corona-maatregelen. Wel is het de bedoeling om dan een nieuwe vriend en nieuw lid van de Remonstranten welkom te heten.
- Er is besloten nog te wachten met het uitbrengen van een nieuw Jaarboekje. Op dit moment staan alle geplande activiteiten in de ‘wachtstand’. Omdat het niet duidelijk is hoe corona zich in het najaar gaat ontwikkelen worden er geen Najaarslezingen gehouden, gaan de filmmiddagen voorsnog niet door, etc. We wachten liever met het Jaarboekje totdat er meer zekerheid is.
- Geen Jaarboekje dus, maar hieronder wel informatie over de gespreksgroepen. Met het oog op de 1,5 m afstand-regel is er besloten dat de gespreksgroepen plaatsvinden in de Tuinkamer i.p.v. bij mensen thuis.
 - De gespreksgroep *Van luisteren naar doen?* komt op maandagmiddag 14 september om 14.00 u. bij elkaar in de Tuinkamer. Het thema van deze middag wordt voorbereid door Annemieke van Lon en Maarten van der Wal. Als je hierbij wilt aansluiten, neem dan contact op met Annemieke van Lon of Pieter Korbee. De keer daarna is op 12 oktober.
 - De gespreksgroep *Onderweg* is op maandagmiddag 28 september om 14.30 u. (i.v.m. de afwezigheid van Pieter, is de datum een week verplaatst). Tot afgelopen maart werd het boekje ‘Spelen met grenzen’ gelezen. Daarmee kan de groep verder gaan. Er zal echter ook het voorstel aan de deelnemers worden voorgelegd om op de laatste bijeenkomsten waarbij Pieter aanwezig zal zijn een

overdenking en enkele losse stukken van hem te bespreken. De keer daarna is op 19 oktober op de derde woensdag van de maand.

- De gespreksgroep *Vrij als de vogels* komt op woensdagmiddag 16 september bij elkaar. Pieter heeft het plan om de laatste maanden van dit jaar een aantal gelijkenissen te lezen en te bespreken. De keer daarna is op 21 oktober.

Veel zal afhangen van de vraag of alle deelnemers ook dit najaar kunnen meedoen en gezien het coronaviruss willen meedoen. Binnen elke groep zal hierover navraag worden gedaan.

- Zoals u al eerder is verteld heeft de ‘werkgroep opknappen Tuinkamer’ deze zomer niet stil gezeten. De vitrages zijn ingekort, er hangen nieuwe lampen, er komen mooie dikke gordijnen. Nu is het wachten op het moment dat de schilder aan de gang kan gaan (als het regent!). Daarna wordt er een nieuwe vloer gelegd. En hopelijk mogen we tegen die tijd weer koffiedrinken in de Tuinkamer, zodat u kunt zien hoe mooi het allemaal is geworden.
- De Buitendag: deze staat gepland voor zondag 6 september a.s. En alweer: gezien corona is het de vraag of etc. Toch wordt er onderzocht of het mogelijk is iets te organiseren, bijv. ergens in de buitenlucht - op voldoende afstand van elkaar - een uitgebreid kopje koffie drinken met iets lekkers erbij. Het plan is er, maar of het door kan gaan? Patrice Oussoren gaat op onderzoek uit. U wordt op de hoogte gehouden.

Namens de kerkenraad, Pauline van Veen

Redactie Flitsen uit het Fnidsen:

Kees van der Pijl, Simon Rep, Pauline van Veen en Freek van der Veen. Redactiesecretariaat: Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 072 5155699; e-mail: f.vanderveen@upcmail.nl. Inleveren kopij voor Flitsen uit het Fnidsen van oktober/november 2020 28 september a.s. Uitgavedatum van Flitsen nr. 6: zondag 4 oktober 2020.

Kan anders ook mooi zijn?



Het beeld op de foto is, zo lijkt het, al weer van lang geleden. Ontmoeting na de dienst, het gesprek bij koffie of thee, het napraten over de preek, over een lied. Iets vertellen over je zelf.

Maar zo gaat het nog niet en dat missen we. Wat je boeide of opviel neem je nu, meestal ongedeeld, mee naar huis.

Toch zijn de diensten weer begonnen en zijn er vormen gevonden om de liturgie samen te vieren en te beleven; de liturgie is beslist niet voor één gat te vangen. Normaal gesproken kunnen wij als gemeente in de gekozen liederen als het ware reageren op het gehoorde. Nu het zingen nog niet kan is een andere weg ingeslagen. Door bij voorbeeld teksten uit te spreken, in wisselspraak met de voorganger. Ze te neuriën of stil op je te laten inwerken. Muziek als geleide daarbij, als tolk. Enkele zangstemmen die ingehouden klinken, vanachter het koorhek. Ook was er een gebed in gebarenvorm dat staande werd uitgevoerd, door voorganger en aanwezigen, normaal totaal niet gebruikelijk bij ons.

Het was anders, verrassend anders. En het raakte gevoelige snaren.

“...En gaan wij van hier naar ons huis en onze levensopdracht onder Gods zegen...”

Of: “...Zegen ons zodat wij elkaar tot zegen zullen zijn...”

Zo klinken en klonken de oude woorden.

De dienst is afgelopen. Vaak is er direct al oogcontact, intussen lopend naar de welkome tuinkamer, de voorganger wordt de hand gedrukt. Juist hier

grijpen we nu mis. Een kleine groep heeft elkaar wel weer gezien, op afstand. Maar degenen die er niet zijn, die missen we. Is er iets te vinden, zo vroegen wij ons af, om deze leemte op te vullen? Hierbij dan een bescheiden initiatief, een idee. Wat dit idee inhoudt?

Even napraten bij de koffie

Twee kerkgangers die de dienst bijwoonden houden, van huis uit, via de mail, een praatje met elkaar over de viering. Wat was het belangrijkste van deze dienst, wat was de kern voor jou van de overdenking; en wellicht ook: wat sloot dat lied er mooi bij aan! De één reagerend op de ander. Wellicht met een foto die bij de dienst in de kerk is gemaakt.

Het is een klein rubriekje, bedoeld om dat gemiste contact toch een beetje te vervangen, een poging om te zien hoe wij elkaar als gemeente kunnen blijven bereiken. Het is eigenlijk de tuinkamer-koffie-praktijk, maar dan anders.

Het idee is dat de mail die het oplevert voorlopig wekelijks kan worden toegezonden aan ons gehele adressenbestand. Pieter Korbee legde dit voor aan het eind van de kerkdienst op 9 augustus. En er kwam daarna al snel respons van verschillende kanten.

Wij zien ernaar uit dit experiment te starten. Voor ons al bekend terrein want wij probeerden dit met elkaar uit na 8 maart, naar aanleiding van de onlinediensten op You Tube en beleefden er veel inspiratie aan. We zullen met ingang van 30 augustus gaan beginnen te schrijven aan elkaar en u, voor een periode van vier kerk-zondagen. Om daarna het stokje over te dragen aan een ander koppel dat het leuk vindt, of er wellicht nog nieuwe ideeën aan toevoegt.

Thea Cleton en Jan de Groot

De Remonstranten en hun geschiedenis (10)

Dat de tegenstellingen van toen en het conflict (over de uitverkiezing) dat hieruit ontstond overbrugbaar zijn - althans zo lijkt het als een commissie zich over de kwestie buigt – daarmee eindigde de vorige bijdrage over ‘de Remonstranten en hun geschiedenis’. In het rapport van genoemde commissie wordt gekozen voor een ‘wijze, pastorale tussenpositie’. Wat Arminius ooit beweerde en geloofde (de remonstrantse positie) wordt

afgewezen, maar evenzeer de opvattingen van Gomarus (de extreem-calvinistische positie). Een en ander is voor de leiders van de Hervormde Kerk aanleiding de Remonstranten voor een gesprek uit te nodigen. Dit alles in ogenschouw nemend was het ooit zo dramatische en tragische uit de kerk zetten (letterlijk) van de Remonstranten een eenzijdige en niet de verdedigen en onjuiste maatregel

De Remonstranten nemen nu op hun beurt de uitnodiging aan en schrijven ter voorbereiding op het gesprek het boekje *Voorbeschikking of verkiezing*. Met dit geschrift en *De uitverkiezing. Richtlijnen voor de behandeling van de leer der uitverkiezing* gaat het gesprek met vertegenwoordigers uit beide kerken van start.

De resultaten van deze gedachtenwisseling worden samengevat in *Enige aspecten van de leer der uitverkiezing*. De commissie belast met het gezamenlijk gesprek benadrukt hierin dat veel van de oude opvattingen inmiddels zijn achterhaald. Het gaat in deze tijd in de theologie niet meer zozeer om de ‘concurrentie’ tussen enerzijds de goddelijke almacht en anderzijds de menselijke vrijmacht, maar veeleer om het verbond dat is gesloten tussen God en mens. In het rapport *Enige aspecten van de leer der uitverkiezing* wordt al niet meer gesproken over voorbeschikking als een uitverkiezing. Dus niet: God heeft al bij voorbaat bepaald wie behouden worden en wie verloren gaan, maar gesproken wordt over Gods verkiezende liefde. De liefde van God voor mensen is leidend en bepalend. Kijkend naar het conflict zoals dat in 1619 was ontstaan, eerst tussen de hoogleraren Arminius en Gomarus, moet dit vooral gezien worden in het kader van die tijd. Niets staat nu een wederzijdse erkenning van elkaar als zusterkerken meer in de weg.

Freek van der Veen

Visies op het mens-zijn

Anna Enquist schreef voor het katern Letter en Geest van 22 november 2014 van het dagblad Trouw een essay. Het draagt de titel *Het verlangen naar de oppervlakte*. Zo benoemt zij de belangrijkste tendens van de huidige cultuur. Of het woordje *verlangen* op zijn plaats is? Elders in het stuk spreekt zij van afweer voor diepgang. Ze vraagt ze zich af: “Hoe komt het dat de huidige cultuur de diepte zo drastisch afwijst?”

Bij de uitwerking van de vraagstelling kan ik in veel meegaan. Maar deze vraagstelling is niet de reden waarom het artikel mij is bijgebleven en ik het nog ergens in een stapel uitgeknipte krantenartikelen moet hebben liggen. Wat mij meer intrigeert is de wijze waarop veel geschoolde psychoanalytici – en Anna Enquist is een van hen – denken over religie. Deze visie komt in het essay ter sprake. Zij brengt die oppervlakkige cultuur en de religie op één noemer. Beide zijn regressieverschijnselen.

Religie verklaart Anna Enquist als een regressie van volwassen mensen naar hun allereerste levensfase. Zij ziet in religieuze noties, zoals ‘God’, een projectie van het innerlijke gevoelsleven. In de eerste levensfase is het kind totaal afhankelijk van zijn ouders. Het waant de ouders als almachtig. In de godheid van de religie wordt deze almachtige ouderfiguur in stand gehouden. In moeilijke tijden, maar niet alleen dan, vallen mensen terug op dit hun zo vertrouwde ouderbeeld.

Er is een reden waarom dit artikel mij is bijgebleven. Als beginnend student heeft de projectietheorie mij enorm beziggehouden. Met deze psychotherapeuten zag ik daarin een verklaring voor het verschijnsel religie. Hoe sta ik daar nu in, nu Anna Enquist als een wat oudere leeftijdgenoot deze theorie opnieuw te berde heeft gebracht?

De vraag om het verschijnsel van de religie te verklaren houdt mij niet meer zo bezig als toen. In zulke theorieën wordt van buitenaf naar godsdienstige verschijnselen gekeken. Je leeft er niet in. Daardoor wordt een formeel beeld van de religie opgebouwd. De materie is er niet. Dat je daarin en daaruit kunt leven is niet aan de orde. Dat een gelovige daarin diepgang beleeft wordt niet opgemerkt of wordt als regressie afgedaan.

Sterker nog is mijn bezwaar tegen de redenering die in deze verklaringen wordt gevolgd. Godsdienst wordt gezien als een regressie naar de allereerste kinderperiode. Aan deze behoefte is niet veel mis, lijkt me. Op gezette tijden kan ik nog steeds mijn overleden vader aanroepen. Dan gaat het om andere zaken dan die ik aan mijn kinderen zou voorleggen. Ik voel me dan zelf kind. Dit zou ik ook in een gebed kunnen verwoorden. Hier zou de psychotherapeut een punt kunnen hebben. Maar ik ervaar het godsdienstig leven als veel breder dan deze momenten waarop ik de vaderfiguur zoek. Moet ik ook de uitingen van de vreugde in het bestaan, de morele boosheid die ik ervaar als regressieverschijnselen zien? Dat gaat me te ver.

Maar mijn bezwaar berust op nog iets anders. Hoe weet een psychotherapeut eigenlijk hoe het heel jonge kind zich voelt? Dat het zijn ouders ziet als

almachtige figuren waarvan het volstrekt afhankelijk is? Dit is toch interpretatie? Een baby laat zich horen wanneer het honger heeft. Je kunt zien wanneer het verzadigd is. Het geniet van ouderlijke aanraking. Dit maakt hem rustig. Dit zijn waarnemingen die ieder kan maken. Maar almacht? Ouders hebben deze macht ten opzichte van het jonge kind, maar ervaart de baby dit zo?

Waar komt deze interpretatie vandaan? Naar mijn gevoel ontleent de psychoanalyticus dit inzicht juist aan een bepaalde opvatting van godsdienst, waarin God als de almachtige wordt gezien. Niet de gelovige keert in regressie terug naar de vroege levensfase, maar deze fase wordt geduid met behulp van bepaalde godsdienstige noties.

Wordt mij gevraagd waar deze specifieke opvattingen vandaan komen dan zou ik eerder wijzen op de heerserscultuur van koningen en keizers van de oude volkeren. En om het ingewikkeld te maken, deze cultuur van de heerser werd religieus gefundeerd. Maar niet de baby ziet zijn ouders zo. Het is andersom, het opgroeiende kind leerde zich te voegen in deze cultuur. En godsdiensten ontleenden hun woorden, beelden en handelen daaraan. Zo zullen godsdiensten zich nu aan andere beelden oriënteren en deze ontwikkelen.

Dan is het de vraag waarom iemand als Anna Enquist zo nadrukkelijk op deze theorie ingaat, terwijl ze in haar artikel toch onze oppervlakkige cultuur op het oog heeft? Ziet de psychoanalyse in de godsdienst wellicht een concurrent? Maar welk gevaar heeft zij dan te duchten? Psychoanalytici zie ik als veel deskundiger, meer empathisch, meer betrokken dan veel leden van mijn eigen beroepsgroep. Waarom dan die controversie gecreëerd? Van predikanten en priesters zou ik deze weerstand kunnen verwachten. Maar andersom? Is het toch omdat er, zoals uit het artikel van Anna Enquist kan blijken, sprake is van verschillende visies op het mens-zijn? Voor haar is de mens iemand die uiteindelijk heel alleen komt te staan. Niemand die je groot geworden woordeloos begrijpt. Wat is dan je redding? En anderzijds is er de religie. De verbondenheid van een mens in een omvattend geheel. Deze visie wordt door haar afgewezen als fantasie. Maar is de grote leegte waarin zij de mens waarneemt, de angst daarvoor niet minstens zo'n grote fantasie? En misschien wel een kwaadaardiger?

Pieter Korbee

Onthulling info-bordje graf Ontheemden

Vorig jaar rond deze tijd stond er in de Flitsen een oproep om te helpen bij het schoonmaken van de ‘Russische graven’ in Schoorl. Hoe is dat zo gekomen?

In 1950 neemt de Doopsgezinde Broederschap in Nederland, samen met de Alkmaarse Remonstranten de verantwoordelijkheid op zich voor vijftien Oost-Europese bejaarde ontheemden en draagt de uitvoering van de opvang over aan de Stichting voor Bijzondere Noden in de Doopsgezinde Broederschap en daarbuiten. De ontheemden worden tijdelijk ondergebracht in het Doopsgezind Broederschapshuis, het huidige Dopersduin, totdat een speciaal voor hen gebouwd huis, aan de overzijde, gereed is (het ‘ds. A.P. van de Waterhuis’).

Na een liefdevolle verzorging van vele jaren vinden zij allen, tezamen met het gastouderechtpaar, hun laatste rustplaats op de Gemeentelijke Begraafplaats van Schoorl. Het grafrecht is voor eeuwig en het graf zal nooit geruimd worden.

In maart van dit jaar ontvingen we een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de viering van ‘100 jaar Hulpwerk door het Mennonite Central Committee’ (het MCC in Amerika). Vanwege corona kon dit niet doorgaan. Het is de bedoeling om op **12 september a.s.** hier alsnog aandacht aan te besteden. Het programma begint om 14.00 uur in het voormalige Ds. A.P. van de Waterhuis aan de Oorsprongweg 30 te Schoorl.

Mocht u hierbij betrokken willen zijn, geef het door aan Antoinette Hazevoet (hazevoet@gmail.com). Zij neemt dan contact met u op.

Pauline van Veen



Algemene informatie

Kerkgebouw: Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, tel. 072-5112307

Predikant:

dr Pieter Korbee, Klimroos 29, 2317 GC Leiden,
tel.: 06-301 936 26, e-mailadres: pkorbee@ziggo.nl

Kerkenraad:

Voorzitter:

mw P.L. van Veen, Romplaan 8, 1852 BR Heiloo,
tel.: 072-5110868, e-mail: pauline.vanveen@xs4all.nl

Secretaris:

mw P. Boddaert-de Bruijn, Eeuwigelaan 37, 1861 CL Bergen,
tel: 072-5813224, e-mail: bodda41@hetnet.nl

Penningmeester:

dhr P. Buren, Munnikenweg 1A 1829 BA Oudorp,
tel.: 072-5153978, e-mail: pieterburen@planet.nl

Ledenadministratie:

dhr J.F. van der Blij, Font. Verschuurlaan 14, 1852 CL Heiloo,
tel.: 072-5334330, e-mail: fritsvanderblij@planet.nl

Coördinatie verhuur kerkgebouw:

dhr P.J. Bas, Rijnstraat 60, 1823 EE Alkmaar,
tel.: 072-5202208, e-mail: paul.bas@kpnmail.nl

Lid:

mw M.E.M. Kloosterman, Visserslaan 26, 1815 VD Alkmaar,
tel.: 072-5641751, e-mail: marry.kloosterman@gmail.com

Organist: mw L. Kaptein, tel.: 072-5334118

Web-adres: alkmaar.remonstranten.nl.

Berichten voor de website toesturen aan :

dhr B.Luttmer, e-mail : bramluttmer@gmail.com

Bankrekeningen :

Bankrekening voor

verhuur kerkgebouw: ING: NL07 INGB 0000.28.74.02

Bankrekeningen:

ABN: NL40 ABNA 0589.22.57.58 en
ING: NL30 INGB 0000.23.36.38
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Giften Toermalijn:

ING: NL83 INGB 0007.72.70.98
t.n.v. Fonds Heilpedagogie Moskou
onder vermelding van: Toermalijn

Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Indien onbestelbaar: terug aan Romplaan 8, 1852 BR Heiloo