

Alkmaar



Flitsen uit het Fnidsen
juni/juli/augustus 2020

nr. 4



Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Van de redactie

We zijn blij u hierbij weer de nieuwe ‘Flitsen uit het Fnidsen’ aan te kunnen bieden. Met een overzicht – zie hieronder – van de te houden kerkdiensten. De eerste dienst na de strenge maatregelen i.v.m. het coronavirus vindt plaats op **zondag 12 juli** a.s. met als voorganger ds. Pieter Korbee. Een toelichting bij deze dienst en de diensten erna vindt u onder ‘Berichten uit de kerkenraad’ op pagina 7.

kerkdiensten

5	juli	Geen dienst		
12	juli	10.15 uur	Ds. P. Korbee	Collecte: Orgelfonds
19	juli	10.15 uur	Ds. M. Junte	Collecte: Voedselbank
26	juli	10.15 uur	Ds. P. Korbee	Collecte: Movement on the ground
2	aug.	Geen dienst		
9	aug.	10.15 uur	Ds. P. Korbee	Collecte: Vluchtelingenwerk Nederland
16	aug.	10.15 uur	Ds. P. Korbee	Collecte: Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)
23	aug.	10.15 uur	Ds. I. L. Tan	Collecte: Gered Gereedschap
30	aug.	10.15 uur	Ds. K.J. Holtzapffel	Collecte: Orthopedische Hulpprojecten
5	sept.	Buitendag		
13	sept.	10.15 uur	Ds. P. Korbee	Startzondag. Collecte: IKV Pax Christi

Een gedicht

In deze sombere tijden waarin het virulente virus zijn opdracht uitvoert zijn er ook lichtpunten, zoals het Pinksterfeest, waarbij we herinnerd worden aan het feit dat de goddelijke inspiratie ons gegeven is in allerlei kunstvormen waaronder de poëzie.

Ik werd onlangs geconfronteerd met een klein, op het eerste gehoor, simpel gedicht van Geert Boogaard.

Toekomst

*Er loopt een man
voorbij mijn open raam.
Een mens als ik;
Ik roep hem bij zijn naam.
Hij steekt zijn hand op
In de prille morgen.
De wereld zal misschien
Toch niet vergaan*

Geert Boogaard (1908-1990) geboren, getogen en gestorven in Enkhuizen, was aanvankelijk werkzaam als bankbediende aldaar.

In 1937 werd hij godsdienstonderwijzer en later vanaf 1946 predikant van de Hervormde Gemeente in Andijk.

Als dichter-dominee genoot hij een zekere landelijke bekendheid in kerkelijke kringen.

Simon Rep

Predikant in tijden van corona

De achtste maart was een gedenkwaardige dag. De laatste kerkdiensten vonden plaats. De Algemene Leden Vergadering kon in Alkmaar gelukkig nog net gehouden worden. Met Ester vertrok ik voortijdig. Die middag bezochten we een concert in Amsterdam. Het laatste, ook deze serie werd afgebroken. De dag erop heb ik – na overleg met de familie en toestemming van het personeel van het huis – nog een bezoek gebracht aan een gemeentelid in een verpleeghuis. Eveneens de laatste keer. Op dat moment besef je dit niet allemaal. Het hangt wel in de lucht en het maakt onzeker.

Waar doe ik goed aan? Daarna is het voorbij. Alles wat gewoon is, is veranderd.

De eerste tijd heb ik mij beziggehouden met een thema uit die dienst van de achtste maart. In de week ervoor laaide het conflict tussen Turkije en Syrië weer op. Een vluchtelingenstroom kwam op gang. Maar deze stuitte op de gesloten grens met Turkije. Ik voelde me erdoor geschokt. In de kerk bidden we voor mensen in nood. Nu zou opnieuw aandacht uitgaan naar de inwoners van Syrië, nu voor de bewoners van de streek rondom de stad Idlin. Zolang ik predikant ben in Alkmaar is er oorlogsgeweld in Syrië. Steeds weer wordt er gebeden voor het lot van de Syriërs. Maar het kan dus altijd nog erger. De gedachte ging door mij heen, is mijn bidden nog wel passend? Wordt het niet te gemakkelijk? Maak ik het mezelf niet te gemakkelijk? Vlak voor deze zondag gaf de minister-president zijn mening over de actie om kinderen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden in Nederland op te vangen. Veel van deze kinderen zijn er zonder ouders. De premier keerde zich tegen deze actie. Nederland zou geen kinderen opnemen. Nederland had genoeg gedaan.

Zulke uitspraken worden mij te veel. Want kun je ooit genoeg doen om kinderen te redden uit uitzichtloze situaties? En ik dacht ook aan de herdenking van de vierde mei. Hoe kun je met een goed geweten de doden van toen herdenken als je wegkijkt voor de problemen van nu? Als je net zoals voor de oorlog de grenzen voor vluchtelingen sluit? Gebeurt dit uit onmacht of is het politieke onwil? Ik dacht aan Max van der Stoep die voor de Grieken is opgekomen ten tijde van het kolonelsregiem. Hij toonde zijn wil en heeft daarmee naam gemaakt onder de Griekse bevolking. Welke naam heeft Nederland nu? Politieke leiders kunnen niet alle problemen in de wereld oplossen. Ze kunnen wel verantwoordelijkheid nemen.

Kun je meer doen dan bidden? Er is goede reden om te zeggen, het is het laatste wat je nog kunt doen. Maar het is niet het enige. In ieder geval kun je je mening laten horen. Na een aanzet van Annemieke van Lon wilde ik proberen het Convent van remonstrantse predikanten tot een uitspraak te laten komen. Uiteindelijk is dit een brief geworden ondertekend door de voorzitter van het bestuur van de Remonstranten en door de voorzitter van het Convent. De brief is op 7 april verstuurd aan de Commissie van Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Zie elders in deze Flitsen. Ik wilde daarna nog wel verder gaan. Maar direct daarop kwam een veel grotere actie op gang van de Raad van Kerken, de PKN en PAX. Daarmee kun je alleen maar blij zijn. Voor zover ik kan zien heeft het niet geholpen. Aan de

conventsleden heb ik nog wel een e-mail geschreven. Daarin heb ik verwijzingen opgenomen naar de acties van de Raad van Kerken, PAX en sosMoria. Deze verwijzingen geef ik hieronder. Ik hoop dat de inhoud ervan nog dezelfde is. Het stemgeluid van kerken klinkt te weinig. Thom Geurts heeft in zijn voorjaarslezing van dit jaar de Remonstranten een vluchtheuvel genoemd. Hij bedoelde vooral in religieus opzicht. Maar ik beschouw de remonstranten – of zij dit verdienen is een tweede – en de kerken in het algemeen als een vluchtheuvel in het onverschillige klimaat van onze samenleving. Hoe vaak kijkt de overheid niet de andere kant op?

Ik heb er ook wel moeite mee gehad om mij te keren tegen het vluchtelingenbeleid van de landelijke overheid in de huidige situatie. Want de regering heeft tijdens deze coronacrisis toch wel iets anders te doen? Ik heb me over dit gevoel heen moeten zetten. Het was er wel. Merkwaardig is dat. Want het is niet terecht, het is angst die zich laat voelen als je met een afwijkende mening naar voren komt. In ieder geval heeft het mij geholpen in de eerste maand van deze coronacrisis focus te behouden.

Er waren ook andere gevoelens. Plotseling was er tijd om andere dingen te doen. Ester en ik zijn 's avonds voor elkaar boeken gaan lezen, boeken waar we nog niet aan toe waren gekomen. Eerst van Albert Camus, *De Pest*, dit las iedereen nu, toen van Selma Lagerlöf, *Gösta Berling*; en nu van Lev Tolstoj, *Anna Karenina*. Maar ik begon ook lusteloze gevoelens waar te nemen, grijze gevoelens, midden in de nacht wakker worden. Want je moet een situatie aanvaarden die je eigenlijk niet wilt aanvaarden. Een soort rouwgevoel. Niet meer naar de kerk kunnen in Alkmaar, niet meer je kleinkind zien en op haar passen, niet meer naar de roeivereniging. Ester en ik zijn toen samen gaan wandelen. Zo mogelijk iedere dag. Eén uur heen en een uur terug op de route van een langeafstandswandeling.

De intensiteit ervan is al minder geworden. Want nu moet er worden nagedacht. Hoe kun je kerkdiensten houden met anderhalve meter tussenruimte tussen de kerkgangers? Vieringen waarin je niet kunt zingen? Het zal best kunnen, maar het is wel anders. En ik ben ook voorzichtig merk ik. Op de achtste maart hebben heel veel kerkgemeenschappen geluk gehad dat het virus nog niet onder hen was. Het had niet langer moeten duren. Voor zover ik kan zien is de remonstrantse gemeenschap in Alkmaar gespaard. Maar Ester en ik kennen anderen die niet zo gelukkig waren. Het kan een groot lijden veroorzaken.

Kortom, heel uiteenlopende gevoelens. Het is goed om ze te benoemen; het

is ook goed om er bovenuit te kijken.

Ik hoop en wens dat we elkaar weer mogen zien, al is het op anderhalve meter afstand.

Pieter Korbee

Informatie over gastpredikanten

Dhr. dr. M. (Martijn) Junte was remonstrants predikant in Eindhoven, Waddinxveen en Alphen a/d Rijn. Hij promoveerde in 2017 op de Remonstrantse traditie als erfgoed met het boek “De moeite waard om door te geven”. Sinds januari 2019 is hij op interim-basis werkzaam bij de Remonstranten in Schoonhoven. Daarnaast is hij actief als geestelijk verzorger in een verpleeghuis in Rotterdam-Zuid. De behoefte aan verdieping is bij velen aanwezig en volgens hem geldt dat zeker niet alleen voor kerkgangers.

Mw. ds. I L. Tan, is remonstrants predikant, woont in Haarlem. Ze is niet werkzaam als predikant, maar vervult graag gastpreekbeurten. Ook werkt ze mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep “De Grote Kerk door de week” in Haarlem.

Dhr. dr. K. (Koen) Holtzapffel is remonstrants predikant in Rotterdam. Hij schreef het deeltje over ‘God’ in de serie Goddeeltjes van de Remonstrantse Broederschap. Recent schreef hij de bundel ”Houvast - Aan de vraagzijde van het bestaan”. Zijn bijzondere interesse betreft de relatie tussen theologie en filosofie en tussen ethiek en politiek. Hij promoveerde op “Een vrijzinnige kijk op de laatste dingen: over het eschatologisch element in de vrijzinnige protestantse theologie van de twintigste eeuw”.

Berichten uit de kerkenraad

Beste allemaal,

Op woensdag 20 mei hebben we weer een ‘echte’ kerkenraadsvergadering gehouden – met z’n zessen in de Tuinkamer, op 1.5 m. afstand van elkaar. Heel wat beter dan via een Zoom-verbinding, en vooral erg prettig om elkaar weer te zien. Dat geldt natuurlijk voor ons allemaal: de wens om elkaar weer te kunnen ontmoeten.

Nu er vanaf 1 juni enige versoepeling komt in de maatregelen en na 1 juli nóg iets meer, lijkt ook voor ons het moment aangebroken om e.e.a. weer op

te starten . Zie de onderstaande berichten (alles onder het voorbehoud, dat er niet opnieuw strengere regels afgekondigd gaan worden):

- Op **woensdagavond 3 juni** (om 19.30 u.) zal de stiltemeditatie weer hervat worden. Het is altijd een kleine maar getrouwe groep die bij elkaar komt in de kerkzaal. De anderhalve meter afstand is daar goed te regelen.
- Op **zondag 21 juni** a.s. zal de online-dienst vanuit Alkmaar worden uitgezonden, via het You Tube kanaal van de Remonstranten. Pieter Korbee zal de overdenking verzorgen. Als u dit leest is de liturgiecommissie al bij elkaar geweest om deze dienst voor te bereiden. De opnamen zijn op woensdag 17 juni. Best spannend. Onze mooie schuilkerk in de schijnwerpers, ‘onze’ Pieter aan het woord, en hopelijk ook een paar zingende koorleden. Het wordt vast heel mooi.
- Nu er vanaf 1 juli weer bijeenkomsten gehouden mogen worden van max. 100 mensen hebben we besloten om in juli weer te beginnen met de kerkdiensten. Omdat er op de eerste zondag van de maand nooit dienst is, zal Pieter Korbee voorgaan in de dienst van **zondag 12 juli a.s.** Vanzelfsprekend moet er dan een protocol zijn waar iedereen zich aan kan en wil houden. Paula Boddaert, Marry Kloosterman en Paul Bas zijn hiermee bezig. Het is daarbij belangrijk , dat we ons houden aan de 1.5 m. afstand van elkaar (echtparen/familieleden mogen naast elkaar zitten). Daardoor kunnen er veel minder mensen in de kerk zitten dan we gewend zijn. Het aantal wordt nog bekendgemaakt. Hoe het precies georganiseerd gaat worden hangt af van het protocol, dat nog in de maak is. De kans is groot, dat je je van te voren moet opgeven als je aanwezig wilt zijn. Dat klinkt weinig gastvrij, maar een andere oplossing weten we op dit moment niet. Al is het dan niet helemaal zoals we graag zouden willen, dit wordt een mogelijkheid om elkaar weer te zien en – op afstand – te ontmoeten. Voorzichtigheid is vooralsnog geboden. Mocht u aarzelen of het voor u wel verstandig is een dienst bij te wonen, dan is ons advies: blijf thuis!
De precieze details krijgt u nog te horen via een apart bericht, dat begin juli verstuurd zal worden met daarin het protocol over de looproutes, de zitplaatsen, de collectes, het al dan niet koffiedrinken na afloop, e.d.
- Omdat er al sinds half maart geen kerkdiensten meer zijn, is er besloten dat er, anders dan andere jaren, deze zomermaanden wél elke zondag

dienst is (behalve dan, zoals gebruikelijk, op de eerste zondag van de maand). Voor in de Flitsen kunt u zien wie er preken. In overleg met ds. Edith Plantier is afgesproken, dat Pieter Korbee haar dienst van 12 juli over zal nemen. Ook zijn we heel blij met het aanbod van Pieter Korbee, dat hij de openstaande zondagen zal verzorgen (26 juli en 16 augustus).

Hierbij aansluitend: we zijn als kerkenraad heel blij met het initiatief van Pieter Korbee om ons allen wekelijks een korte overdenking te sturen (via Frits van der Blij, waarvoor ook dank!). Dat doet goed en wordt door veel mensen uit de gemeente zeer gewaardeerd.

Mocht u in de Tuinkamer komen (of in ons binnentuintje) dan zult u zien dat de grote muur mooi wit is geschilderd. Ook wordt er gewerkt aan het opknappen van de Tuinkamer. De eerste stap is gezet door Nina van der Veen, die de vitrages korter heeft gemaakt. Nu valt er veel meer licht naar binnen. En Jebby Lawant heeft zich de afgelopen weken bezig gehouden met allerlei opruimwerkzaamheden in zowel de dominees-, de kerkenraads- als de Tuinkamer. Er is weer meer ruimte overal en het ziet er keurig opgeruimd uit! Zie ook elders een bericht van haar in de Flitsen.

U allen al het goede toegewenst,
namens de kerkenraad,
Pauline van Veen

In de aanbieding:

In het kerkgebouw bevinden zich allerlei ‘dingen’ die uit het verleden stammen en niet meer gebruikt worden. Na de eerstvolgende kerkdienst kunt u kijken of er iets van uw gading bij is, daarna gaat het naar kringloopwinkel KOOK. Hierbij een lijstje van dingen:

schaakbord en stukken; kerstkleedjes; een apparaat voor? diverse glazen ZIN-boekjes; lopertje; potloodjes; bordkrijt en veger; 14 blauwe potjes voor kaarsen; 13 kop en schotels en een suikerpotje; 6 glazen vis schalen; overbodige kop en schotels uit de keuken; oude diaprojector dia's – voor de liefhebber, misschien om uit te zoeken.

Voor meer informatie graag contact opnemen met
Jebby Lawant

Notulen Algemene Ledenvergadering 8 maart 2020

Aanwezig: Pauline van Veen (voorzitter), Frits van der Blij (penningmeester), Pieter Korbee (predikant), Paula Boddaert (secretaris), Paul Bas, Evert Schötker, Karin Schötker, Pieter en Mariet Buren, Roos Koeman, Marja Lit, Annemieke van Lon, Jet Vlieg, Ger Haringsma, Jacqueline Bakker, Thea Cleton, Frans van Hoeken, Petra Oord, Jan de Groot, Jos Stroomer, Leontine Kaptein, Patrice Oussoren, Bram Luttmer, Ineke de Jonge, Willemjan Stevens, Henny Eikelenboom, Piet en Marieke Bruin.

Afwezig: (met afbericht): Riens en Irene Miedema, Marry Kloosterman, Simon Rep, Albert Andriessse, Jebby Lawant, Freek en Nina van der Veen, Joke Petersen en Rob Dekker.

1 Opening: Pauline opent de vergadering om 12.10 met het voorlezen van een stuk uit een gedicht van Charles Péguy “Een klein meisje van niks”.

(gebaseerd op 1 Kor. 13).

2 Vaststellen agenda: punt 5b komt na 8. Agenda goedgekeurd.

3 Notulen Algemene Ledenvergadering 10 maart 2019:

Pag. 13: Pieter Korbee mag blijven tot 16 januari 2021 Notulen goedgekeurd met dank aan de notulist.

4 Post ingekomen/uitgegaan: Veel post gaat per email. Maandelijks komt er veel post van het landelijk bureau, waarvan dingen die voor de gemeente van belang zijn op het prikbord in de tuinkamer worden gehangen.

Verder is een goedgekeuringsverklaring van de kascommissie binnen gekomen en berichten van afwezigheid. De diverse kerkbladen liggen op de plank onder het prikbord.

5 Mededelingen:

a Algemene mededelingen: Af meldingen voor de vergadering, zie boven.

b Voortgang kerkenraadsleden, rooster van aftreden:

Frits van der Blij treedt af, na 16 jaar. Zijn taak wordt overgenomen door Pieter Buren. Pauline van Veen, Paul Bas, Paula Boddaert en Marry Kloosterman blijven aan. Procedure nieuwe predikant: Stap 1: We hebben een solvabiliteitsverklaring verkregen en mogen een nieuwe predikant laten solliciteren voor een aanstelling van 0,4 fte (16 uur per week). Stap 2: We hebben voor de Kiescommissie gevraagd: Thea Cleton, Leontine Kaptein, Jan de Groot en Freek van der Veen. Vanuit de kerkenraad: Pauline van Veen, Pieter Buren, Paul Bas en Paula Boddaert. De vergadering gaat akkoord.

Stap 3: Consulent wordt door Utrecht bepaald. Stap 4: Opstellen profielschets.

De Kiescommissie zal een concept profielschets maken en deze voorleggen aan de gemeente (bijv. na een kerkdienst bij zgn. Praatkoffie). Maarten van der Wal vraagt: wat willen we? Een ‘klassieke’ predikant of het accent of vernieuwing? Pauline geeft door hoe er landelijk over gedacht wordt. Ze heeft een gesprek gehad met de Algemeen Secretaris, Annmarie Gerretsen. Zij gaf aan dat er een mogelijkheid is om, naast de 16 uur voor de nieuwe predikant, deze persoon 2 uur extra te geven ten behoeve van vernieuwingsactiviteiten in onze gemeente. Een alternatief zou kunnen zijn een ‘vernieuwingspredikant’ aan te stellen voor 4 uur p.w., in overleg met Utrecht. Voorwaarde is wel dat dit gedaan wordt in samenwerking met de gemeente in Hoorn en eventueel ook Haarlem. In beide situaties moet er een goed onderbouwd plan komen.

Annemieke van Lon: er is ook wat te zeggen voor een twee-sporen beleid:

- a) Klassieke predikant, b) vernieuwing. Vernieuwing: aan de huidige 2-jarige opleiding aan het Seminarium hebben de meeste studenten geen theologische studie gedaan, maar een andere universitaire achtergrond. Ze zijn geïnteresseerd in andere vormen van diensten.

Leontine Kaptein: goed de tijd nemen om dit te besluiten. Maarten van der Wal: Pieter Korbee werkte in feite 20 uur. c Voortgang gemeente:

- Op adem komen- Derde zondagsviering:
Thea Cleton doet verslag. Het koor van de 3de zondagsviering is een weerspiegeling van het publiek van Op Adem Komen. Katholiek, Remonstrants, Ned. Hervormd, en niet kerkelijk. Er is een algeheel positief gevoel over de Derde zondagsviering. De vieringen worden goed bezocht. Gemiddeld zo’n 50 à 60 mensen, en een wisselend publiek.
 - Stiltemeditatie: eens per twee weken op woensdagavond onder leiding van Pieter Korbee. Een klein groepje stevig en trouw.
 - Najaarsserie: Dit jaar overgeslagen.
 - Voorjaarsserie: Is gisteren van start gegaan. Thema dit jaar: Lef om met lege handen te staan.
 - Gesprekskringen: Er waren er twee, maar er is er een bijgekomen: ‘de Bergrede en nu’ n.a.v. het boek ” Vrij als de vogels” van Karel Eijkman.
 - Vrijwilligers: Er is een grote groep vrijwilligers o.a. voor de kaasmarkt, de verhuur en Tuinkamerdiensten.
- De Buitendag werd ook dit jaar georganiseerd door Elisabeth Mors en Patrice Oussoren.
- Wat verder ter tafel komt t.a.v. de gemeente: er komen steeds weer nieuwe initiatieven zoals de “lentelunch”, de tentoonstelling van Frans van Hoeken, en de stadswandeling, die helaas niet door kon gaan vanwege de storm. In

november komt er een nieuwe tentoonstelling van Iconen geschilderd door Kees Wittebrood.

- Jebby Lawant heeft met een groepje nagedacht over de tuinkamer.

- Leontine Kaptein vindt de creativiteit enorm.

6 Jaarverslag kerkenraad en predikant (mondeling)

Jaarverslag over 2019 van de kerkenraad staat in de Flitsen van maart 2020 op blz. 11. Onder het kopje Diaconaat moet nog vermeld worden dat ook het ISBA financieel ondersteund wordt. Bij ter inleiding: Het gat dat gevallen is door het overlijden van Sia van Waveren rond de organisatie van de huwelijken wordt nu gevuld door Richard en Elisabeth Halewijn Hofje van Torenburg: Er is een nieuw bestuur: Dolph Boddaert, voorzitter, Frits van der Blij, penningmeester. Jebby Lawant, aanspreekpunt voor de bewoonsters. De toekomst van het Hofje is nog onzeker. Er wordt gewacht op een verslag van de aannemer. Het Hofje verkeert in slechte staat. Er wordt onderzocht of we het Hofje houden of evt. verkopen aan een woningbouwvereniging, mits het sociale woningbouw blijft.

Jaarverslag predikant: het volledige jaarverslag van de predikant wordt in de Flitsen van april/mei 2020 gepubliceerd.

7 Financiën:

A Jaarrekening en diaconie 2019.

Frits geeft toelichting op de balans, en verder een toelichting op de begroting.

Het hele financiële verslag staat in de Flitsen van maart 2020. Er is een positief saldo, dankzij de ruimhartige bijdragen van de gemeenteleden. De verhuur is ook hoger dan vorig jaar. Huurprijs is €130 per dagdeel. Jos Stroomer vindt dat te laag. We hebben concurrentie van de Lutherse Kerk, de Doopsgezinde Kerk en de Terp in Oudorp. De lasten zijn slechts met €500 toegenomen. Collecten zijn goed gegeven. Bank- en spaarrekeningen, sneugeld, levert niets op. De beleggingen waren goed, maar nu met het coronavirus... Energiebelasting: €1500 terug van de belastingdienst. We zijn €75 per lid of vriend kwijt aan de Broederschap, (quotum+ AdRem). In de kerkenraad wordt besproken om de huurprijs te verhogen. Frits wordt heel hartelijk bedankt. Hij heeft veel steun gehad aan Huub Onnouw.

B Vaststelling begroting en diaconie 2020. Voorstel begroting van Frits. Begroting is aangenomen.

C Verslag Kascommissie jaarrekening 2019. De Kascommissie bestond dit jaar uit Albert Andriess en Evert Schötter. Ze hebben op 28 februari de stukken doorgenomen. Het financieel beheer is heel nauwgezet gedaan. De penningmeester wordt met veel dank gedechargeerd.

D Verkiezing Kascommissie 2020: Evert Schötker en Jebby Lawant of Albert Andriesse.

8 Rondvraag: Pieter Korbee wil een opvolger voor de website en administratief werk, zoals het maken van liturgieën en posters. Liefst iemand in het bezit van een Apple. Maarten Dahmen heeft een Apple. Maar een tweede man/vrouw zou handig zijn.

9 Sluiting:

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 13.35 uur.

29 maart 2020, Paula Boddaert-de Bruijn

De Remonstranten en hun geschiedenis (9)

We nemen nu een grote stap in de tijd en belanden in de 20^e eeuw. Het conflict over de uitverkiezing van God en de vrije wil van de mens dat de aanleiding vormt voor de oprichting van de Remonstrantse Broederschap aan het begin van de 17^e eeuw lijkt ver weg. Discussies hierover in de kerken zijn er nauwelijks meer. De argumenten over dat God alles van te voren heeft bepaald of iemand bijvoorbeeld wel of niet ‘uitverkoren’ is of ‘verworpen’ lijken er niet meer toe doen. Wel is in al die voorbije jaren bij de Remonstranten de hoop gebleven dat er binnen de kerk die zij toen moesten verlaten meer ruimte zal komen voor hun ideeën en dat zij ooit zullen kunnen terugkeren naar de Hervormde Kerk. Toenadering is er zeker geweest – toen, halverwege de 20^e eeuw – maar van een terugkeer is het uiteindelijk niet gekomen.

Al lijkt het er in eerste instantie op dat het mogelijk is om weer deel uit te maken van de Hervormde Kerk. Immers, binnen die kerk is de invloed van het Modernisme met zijn vrijzinnige opvattingen steeds sterker geworden, zodat de theologische toenadering tussen hen en de Remonstranten als voluit vrijzinnige kerk steeds meer gestalte krijgt. Maar dan komt er een tegenbeweging: de Gereformeerde Bond (opgericht in 1909) binnen de Hervormde Kerk benadrukt in zijn theologie de onverkorte handhaving van de belijdenisgeschriften. Onderdeel van die geschriften zijn de Dordtse Leerregels (vastgesteld tijdens de synode van Dordrecht in 1619). Hierin werden de opvattingen van de Remonstranten omschreven als een dwaalleer en op grond hiervan zijn zij toen uit de kerk en de predikanten uit hun ambt

gezet. De Gereformeerde Bond weigert deze artikelen in die Dordtse Leerregels te herroepen.

Maar het blijft binnen de Hervormde Kerk gelukkig niet bij deze starre houding. Na de Tweede Wereldoorlog is er een heel ander klimaat waarbij gesprekken mogelijk zijn en men opnieuw de verhouding tussen de Hervormde Kerk en de Remonstranten wil herzien. De tegenstellingen van toen lijken ver weg en – zo is de mening – het gelijk ligt niet bij één van de partijen. En wat toen tot zoveel onenigheid en conflict leidde hoeft nu de eendracht die er is gegroeid tussen beide kerken niet meer in de weg te staan. Daarom wordt er – we zijn beland in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw - een commissie ingesteld die de Hervormde synode moet gaan adviseren over de vragen van voorbeschikking en uitverkiezing zoals die in de Dordtse Leerregels zijn geformuleerd. Deze commissie brengt een rapport uit met als titel *De uitverkiezing. Richtlijnen voor de behandeling van de leer der uitverkiezing*.

Freek van der Veen

Profielschets nieuwe predikant

In de Rondzendbrief van 5 mei jl. stond een stukje over de 'Voortgang vacature nieuwe predikant'. Naar aanleiding daarvan kwam van verschillende kanten het voorstel om de profielschets op te nemen in de Flitsen. Hieronder kunt u de tekst vinden zoals deze naar de Taakgroep Personeel & Gemeente in Utrecht is gestuurd. Zoals in de Rondzendbrief werd verteld is de vacature verspreid onder de leden van het Convent van Predikanten en onder die studenten van het Remonstrants Seminarium, die met de afsluitende fase van hun studie bezig zijn.

De Remonstrantse Gemeente Alkmaar zoekt een predikant m/v voor 0,4 fte

De Remonstrantse Gemeente Alkmaar is een levendige, nog steeds groeiende gemeente, waar mensen met verschillende kerkelijke achtergronden zich sinds jaar en dag thuis voelen. De gemeente telt ongeveer 100 leden, vrienden en belangstellenden.

Onze fraaie 17de eeuwse schuilkerk aan het Fnidsen in Alkmaar is de plaats waar we voor de kerkdiensten samenkomen. De eigen predikant gaat, naast

bijzondere diensten als Kerst en Pasen, eenmaal per maand voor. Gastpredikanten verzorgen de overige diensten.

Onze geloofsgemeenschap, met een groep enthousiaste, ondersteunende vrijwilligers, wil betrokken en gastvrij zijn. Vanuit deze betrokkenheid ontstaan er sinds een aantal jaren bijzondere initiatieven. Goed lattend op wat praktisch haalbaar is, worden deze initiatieven door de geloofsgemeenschap gesteund, waardoor zij verder kunnen groeien. Een voorbeeld hiervan is de ‘Op Adem Komen’ viering op de derde zondag van de maand. Het zijn diensten met wisselende voorgangers en een eigen meditatief karakter. Zij zoeken naar vormen en woorden die recht doen aan de bij velen veranderende geloofsbeleving. De vieringen worden goed bezocht, zowel door kerkgangers als ‘voorbijgangers’. Voor deze vieringen is een koor opgericht, dat met veel enthousiasme de gemeente ondersteunt.

De jaarlijkse Voorjaarsserie - drie lezingen met lunch op de zaterdagmorgen - is na 15 jaar inmiddels een traditie, en trekt 60-80 bezoekers, mensen uit eigen kring en ook veel ‘van buiten’.

Vanwege het emeritaat van onze huidige predikant, zoeken wij m.i.v. februari 2021 een remonstrantse predikant die

- theologisch en academisch gevormd is
- zondagse overwegingen biedt die het bestaan aangaan en dat weten te ‘doorlichten’
- geloofs- en zingevingsgesprekken stimuleert en een bijdrage levert aan de gesprekskringen, de werkgroep Voorjaarsserie en de liturgiecommissie
- gemakkelijk contact maakt, en zich inzet voor pastorale zorg
- samen met de gemeente zoekt naar nieuwe vormen van vieren en bezinning, en nieuwe wegen in durft te slaan, op weg naar een toekomstbestendige gemeente
- gemakkelijk overweg kan met digitale middelen

Wij bieden een aanstelling van 0,4 fte. De traktementen zijn conform de kerkorde en de traktementsregeling voor predikanten.

Om een indruk te krijgen van onze gemeente en de diverse activiteiten verwijzen wij u graag naar onze website alkmaar.remonstranten.nl.

Schriftelijke sollicitaties ontvangen wij graag voor 1 juni 2020. U wordt verzocht deze te zenden aan de secretaris van de kerkenraad mw. P. Boddaert-de Bruijn, Eeuwigelaan 37, 1861 CL Bergen (bodda41@hetnet.nl). Voor inlichtingen kunt u terecht bij Pauline van Veen, voorzitter van de kerkenraad tel. 072-5110868 of pauline.vanveen@xs4all.nl.

Berichten van: Alkmaarse Raad van Kerken (ARK)



Paaspakkettenactie 2020

Het was even omschakelen: van het inpakken van paaspakketten naar het verzorgen van enveloppen met bonnen voor supermarkten. Maar het is gelukt! We hebben op bijna 300 adressen enveloppen kunnen bezorgen. Daaronder waren veel adressen van gezinnen met kinderen. Onze oproep om extra financiële ondersteuning had een overweldigend resultaat. Er is op de bankrekening van de ARK ruim € 5.000 binnengekomen. Dat bedrag is geheel besteed aan de bonnen. Alle mensen die hieraan bijgedragen hebben, danken wij hartelijk. Wij bedanken ook de diaconieën die de actie financieel steunden. Wij hopen volgend jaar de actie opnieuw te kunnen houden.



Namens het paaspakketteam 2020
Ria de Rijke

Geen Feestweek van de Oecumene in 2020

De ARK heeft besloten de Feestweek van de Oecumene dit jaar niet door te laten gaan.

De nieuwe coronamaatregelen lopen nu tot 1 juni. Dat is ook het begin van de Feestweek.

Het lijkt ons niet verantwoord om in die week dan gelijk groepssamenkomsten te stimuleren.

Ook is het onzeker of de maatregelen inderdaad tot 1 juni gelden. Het zou zo maar langer kunnen duren.

Ook de Oecumenische viering op 7 juni 2020 gaat niet door.

Wanneer op deze zondag na Pinksteren weer kerkdiensten gehouden kunnen worden, dan is het goed denkbaar dat elke kerk zijn eigen geloofsgenoten weer in de vertrouwde eigen omgeving zal willen begroeten en ontvangen. Eerst met elkaar een nieuw begin vieren en mogelijk ook rouwen is dan belangrijk.

Daarna kunnen we als leden van de ARK weer verder. Want we verliezen elkaar niet uit het oog!

Wim van Houten, voorzitter ARK

Ria de Rijke, secretaris ARK

Redactie Flitsen uit het Fnidsen:

Kees van der Pijl, Simon Rep, Pauline van Veen en Freek van der Veen. Redactiesecretariaat: Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 072 5155699; e-mail: f.vanderveen@upcmail.nl. Inleveren kopij voor Flitsen uit het Fnidsen van augustus/september 2020 6 juli a.s. Uitgavedatum van Flitsen nr. 5: zondag 12 juli 2020.

Algemene informatie

Kerkgebouw: Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, tel. 072-5112307

Predikant:

dr Pieter Korbee, Klimroos 29, 2317 GC Leiden,
tel.: 06-301 936 26, e-mailadres: pkorbee@ziggo.nl

Kerkenraad:

Voorzitter:

mw P.L. van Veen, Romplaan 8, 1852 BR Heiloo,
tel.: 072-5110868, e-mail: pauline.vanveen@xs4all.nl

Secretaris:

mw P. Boddaert-de Bruijn, Eeuwigelaan 37, 1861 CL Bergen,
tel: 072-5813224, e-mail: bodda41@hetnet.nl

Penningmeester:

dhr P. Buren, Munnikenweg 1A 1829 BA Oudorp,
tel.: 072-5153978, e-mail: pieterburen@planet.nl

Ledenadministratie:

dhr J.F. van der Blij, Font. Verschuurlaan 14, 1852 CL Heiloo,
tel.: 072-5334330, e-mail: fritsvanderblij@planet.nl

Coördinatie verhuur kerkgebouw:

dhr P.J. Bas, Rijnstraat 60, 1823 EE Alkmaar,
tel.: 072-5202208, e-mail: paul.bas@kpnmail.nl

Lid:

mw M.E.M. Kloosterman, Visserslaan 26, 1815 VD Alkmaar,
tel.: 072-5641751, e-mail: marry.kloosterman@gmail.com

Organist: mw L. Kaptein, tel.: 072-5334118

Web-adres: alkmaar.remonstranten.nl.

Berichten voor de website toesturen aan :

dhr B.Luttmer, e-mail : bramluttmer@gmail.com

Bankrekeningen :

Bankrekening voor

verhuur kerkgebouw: ING: NL07 INGB 0000.28.74.02

Bankrekeningen:

ABN: NL40 ABNA 0589.22.57.58 en

ING: NL30 INGB 0000.23.36.38

beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Giften Toermalijn:

ING: NL83 INGB 0007.72.70.98

t.n.v. Fonds Heilpedagogie Moskou
onder vermelding van: Toermalijn

Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Indien onbestelbaar: terug aan Romplaan 8, 1852 BR Heiloo