

Alkmaar



Flitsen uit het Fnidsen

april/mei 2022

nr. 3



Remonstrantse Gemeente Alkmaar

kerkdiensten

14 april	19.30 u	ds.G. Ubels	Witte donderdag Maaltijdviering Orgel: Jan Zwart Collecte: UAF
17 april	11.00 u 10.45 u inzingen	ds. G. Ubels Op adem komen Thema: Aangezicht van God	Pasen Piano: Leontine Kaptein Koor: Connie Kriek Collecte: Toermalijn
24 april	10.15 u	ds. T. Geels	Muziek: David Kienzle Collecte: 't Praethuis
1 mei	11.00 u	pastor A. Vader	Laatdienst in de Lutherse kerk Thema: Waarom ben je hier Elia?
8 mei	10.15 u	Ds.P.Kattenberg	Orgel: Jan Visser Collecte: Alkmaar Taal Thuis
15 mei	11.00 u 10.45 u inzingen	dhr. N. de Wilde Thema: Een mens te zijn in deze wereldtijd	Op adem komen viering Piano: Leontine Kaptein Koor: Conny Kriek Collecte: LOS
22 mei	10.15 u	Ds. G. Ubels	Piano: Marion Kroon Collecte: Stichting Bootvluchteling

Herscheping

Hoe Pasen zich voegt in ons seizoen van voorjaar; net zoals Kerst zich geplaatst heeft in het hart van de winter – we weten het, en het is daarom dat de twee grootste feesten van het christendom zich afspelen in een tijdsbestek van ongeveer drie maanden. Niet mooi gelijkmatig door de tijd heen verdeeld; wel aangesloten bij de meest indrukwekkende momenten in de cyclus van de tijd, de seizoenen: van donker, aardedonker naar nieuw leven, groen, groei. Van doodse duisternis naar herschepping van het leven. Dat het mogelijk is – herschepping. Een wonder dat we elk jaar weer meemaken, hoe alles ontluikt, zich tevoorschijn prutst uit knoppen, bollen, zaadjes. Daar waar je niets meer zag, blijkt het leven het niet opgegeven te hebben, slechts teruggetrokken geweest, verval doorstaan, nieuwe voedingsstoffen opgenomen, weer tot wasdom aan het komen. Herschepping, opstanding, klinken ons misschien als onwaarschijnlijk in de oren – maar we maken het elk jaar opnieuw mee, rekenen erop. En wie weet zouden we dat zelf ook willen: herschapen worden, alle oude schillen laten vallen, ondergronds nieuwe levenskracht opdoen en dan opnieuw tevoorschijn komen, een hernieuwde versie van onszelf. ‘Herschep ons hart,’ zingt Huub Oosterhuis, ‘heradem ons verstand.’ *

Wat kunnen we daar naar verlangen.

Terwijl spectaculaire april-buien vol hagel en wind overtrekken, zie ik in de tuin de eerste appelbloesem ontluiken. Ik raapte een paar afgebroken takken van een prunus van de stoep en zette ze in het water – de roze bloemetjes kwamen schuchter uit. De tulpen in de voortuin van de overburen staan, ondanks windvlagen, nog fier rechtop.

Mooi allemaal, bemoedigend, bij vlagen ontroerend: als het zonlicht net mooi valt, als ik moe thuis kom en mijn oog wordt getroffen door die ene wilde hyacint. Mooi allemaal.

Maar wat kun je ermee, in deze wereld? Is het niet te gemakkelijk om me maar weer op te laten beuren door het seizoen dat me gunstig gezind is? Hoe is dat op de omgewoelde aarde in Oekraïne? Bloeien daar de bloesems, de tulpen, piept daar het jonge groen ook weer uit de grond? En moeten de mensen daar dan moed aan ontlennen?

Het lijkt goedkoop sentiment, om te spreken over groen dat ontspringt op het slagveld, natuur die doorleeft, overleeft, zich niets aantrekt van menselijke strijd. Het lijkt ongepast om je af te vragen of de mensen die uit de kelders

kruipen ook een bloeiende tulp te zien krijgen – alsof dat hun eerste zorg zou zijn.

Nee, hun eerste zorg is het niet. Maar een eerste teken van herschepping zou het wel zijn; een eerste, onpartijdig, onweerstaanbaar signaal van leefkracht, groeikracht, nieuw leven. En als het dat niet is, als het zo niet gezien kan worden, dan is het nog altijd precies wat het is: een bloeiende tulp die niet dood is.

Is dat van waarde? Is dat genoeg?

Pasen, het verhaal van de opstanding van Jezus, is het hoogfeest van de christelijke traditie – en het is een verhaal dat velen voor raadsels stelt. Kwetsbaar zijn we in onze zoektocht naar geloof, als we uit willen reiken boven ‘het gewone’. Wat voor de één veel te grote woorden zijn, is voor de ander vanzelfsprekend, onmisbaar. Het mysterie van de opstanding, het mysterie van Christus is een baken in ons leven, en een aanhoudende zoektocht tegelijk. Hoe bestaat het: opstanding uit de dood.

Van die ochtend, de derde dag na de dood van Jezus, is licht en vreugde aan ons overgedragen. Licht en vreugde die tevoorschijn kwamen uit verwarring en verdriet, en vooral: uit niet neerzitten maar op pad gaan, verbinding blijven zoeken met Jezus, zijn leven. Als de vrouwen niet op pad waren gegaan, vroeg in de ochtend, en als zij de andere leerlingen niet waren gaan vertellen wat ze gehoord en gezien hadden; als na hen niet telkens anderen het verhaal levend hadden gehouden, doorverteld, overgedragen; als mensen zich niet hadden overgegeven aan het getuigenis van licht en leven – waar zou het verhaal nu dan zijn?

Licht en vreugde is aan ons overgedragen. Én: de oproep om hieruit te leven, om dit te delen en te vieren, en te onderzoeken wat het van ons vraagt, wat herschepping hier en nu in deze wereld betekent. Ook als het leven af lijkt te breken, als de dood ons overvalt.

Wij leven in wrange, onzekere tijden. We maken ons zorgen, leren nieuwe angsten kennen – en we genieten van het voorjaar. We volgen met ontzetting het nieuws, en we wennen eraan. We zouden willen dat de wereld anders is, we vragen ons af hoe het komt dat het kwaad onuitroeibaar lijkt, zovelen verblind en misleid.

Pasen zegt ons niet neer te zitten in onze verwarring maar op pad te gaan, onze ogen en oren te openen voor de hoop, de ervaring, de zekerheid van

wat ons overgedragen is. Leven dat opstaat, kracht die verder draagt, sterker dan de dood. Dat is wat we vieren met Pasen, waar we ons, dwars door alle signalen van het tegendeel heen, voor openstellen, wat we al vierend levend houden. Herschepping. Leven dat opstaat.

Laat het zo Pasen zijn in deze wereld.

Gerdienke Ubels

(*Lied Huub Oosterhuis: 'Herschep ons hart' in: Zangen van Zoeken en Zien, lied 97)

Informatie over de gastpredikanten

24 april – Tina Geels, sinds kort met emeritaat, was onder meer Remonstrants predikant bij de Geertekerk in Utrecht van 1990- 2010. Daarna was zij predikant bij o.a. Vrijzinnig Delft. Tina gaat veel voor en ondersteunt een paar kleinere gemeenten.

1 mei – Aly Vader is geestelijk verzorger in de ouderenzorg bij Woonzorggroep Samen en bij het centrum voor levensvragen (CVL).

8 mei – Peter Kattenberg (1954) is na eerst dominee te zijn geweest in onder andere Amsterdam aan het IJ (1990-1995) sinds kort weer remonstrants predikant in Friedrichstadt (D).

15 mei – Niek de Wilde uit Bergen is protestants theoloog. Hij is beleidsmatig werkzaam in het middelbaar onderwijs en docent Bijbelwetenschappen bij Hogeschool Windesheim.

Toelichting op de collectes

Bijdragen voor de komende collectedoelen kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL30 INGB 0000 2336 38 t.n.v. de Penningmeester van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar. Met vermelding van het betreffende doel. Bestemmingen van de eerste collecte in de komende tijd:

14 april – Stichting voor Vluchteling-Studenten, voorheen Universitair Asiel Fonds (UAF) begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten.

17 april - Toermalijn/Tshistië Kloetshi is het diaconale project van onze gemeente. Het project steunt het dagcentrum Toermalijn voor jongeren met een verstandelijke beperking in Moskou en de Camphillgemeenschap 'Tshistië Kloetshi' voor mensen met een verstandelijke beperking in Smolensk (Rusland).

24 april – 't Praethuys in Alkmaar is een inloophuis voor mensen die met kanker te maken hebben. Deskundige vrijwilligers bieden aandacht, steun en informatie. Men kan er terecht voor een gesprek, voorlichting, contact met lotgenoten of om even te ontspannen.

8 mei – Alkmaar taal thuis is het Freedom House opgevolgd. Er bleef behoefte bestaan bij asielzoekers aan ondersteunende taallessen en ontmoetingen.

15 mei – LOS, het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt. Het LOS zet zich in voor mensen die zonder geldige verblijfspapieren in Nederland zijn.

22 mei – Stichting bootvluchteling biedt concrete hulp aan mensen op de vlucht. Duizenden mensen zitten vast in een overvol kamp op Lesbos.

Berichten uit de kerkenraad

Enkele punten uit de vergadering van 23 maart jl.

-De stadswandeling Mini Alkmaar ('Ik zie ik zie wat jij niet ziet'), waarbij ook onze kerk wordt aangedaan, is op 18 maart jl. officieel door de burgemeester van Alkmaar in gebruik genomen.

-De kerkenraad stelt voor een diaconale werkgroep in te stellen die onder meer collectedoelen, die door gemeenteleden worden aangereikt, op te nemen in het collecterooster.

-Op de Praatkoffie van 10 april a.s. zal de visie op de toekomst van onze gemeente aan ieder worden voorgelegd en gaan we daarover in gesprek met elkaar.

-Voor de Voorjaarslezing van Marjoleine de Vos zijn inmiddels ruim 70 aanmeldingen binnengekomen. De PR daarvoor heeft goed gewerkt.

-In 2022 start een nieuwe subsidieronde genaamd SIM (Subsidie Instandhouding Monumenten). Bouwadviesbureau Groot Holland te Wormer is gevraagd de aanvraag bij de overheid te verzorgen.

-Het vertrek van de Soefi's die jarenlang op de eerste zondag van de maand gebruik maakten van ons kerkgebouw is definitief.

-Op **zondag 22 mei** a.s. zetten we het gesprek over de toekomst van onze gemeente voort en presenteert de kerkenraad het beleidsplan voor de komende jaren. Na afloop van het gesprek sluiten we een en ander af met

een lunch. Vanwege het feit dat door corona er geen Adventslunch is gehouden gebruiken we deze gelegenheid voor een Lentelunch.

-Fam. Van der Plaat laat weten dat Jacques van der Plaat sinds 22 november van het vorig jaar is verhuisd naar Zorgcirkel Westerhout, Platanenhof, afd. Forsythia K. 1.26., Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar

-Het nieuwe adres van mw. Riet Kingma-Winder is: 'De Dijckhoeve', Kanaaldijk 264, 1831 BG Koedijk

Freek van der Veen

En dan nog:

Afscheid van Joke en Simon Rep

Onlangs kregen de kerkenraad en de redactie van de Flitsen een bericht van Simon en Joke Rep. Al enige jaren zijn zij vriend van onze gemeente. De gezondheid van hen beiden is in de afgelopen jaren slechter geworden, waardoor het bezoek aan onze gemeente steeds lastiger werd. Van ouds her zijn zij lid van de PKN, en al vele jaren lid van de gemeente in Heiloo. De band met deze gemeente is de laatste jaren sterker geworden. Het is dan ook heel begrijpelijk dat ze het besluit genomen hebben om geen vriend meer bij ons te zijn. Ze schreven daarover: "We nemen afscheid van een gemeente waar we ons thuis hebben gevoeld en waarvan we de warmte en vriendschap van velen zullen missen. Het ga een ieder van u goed!".

Op deze plaats willen we in het bijzonder Simon heel hartelijk bedanken voor zijn jarenlange bijdrage aan de redactie van de 'Flitsen uit het Fnidsen' door in elk nummer een gedicht met toelichting te verzorgen. Altijd weer een bijzondere keuze, vergezeld van een verrassende tekst. Je bereidde je daar grondig op voor. Maar ook dat werd steeds meer een belasting voor je. Je hebt heel wat gedichten voor ons in de schijnwerpers gezet. Veel dank daar voor! We wensen jullie alle goeds.

Een warme groet van de Alkmaarse remonstranten,
Pauline van Veen

Agenda

20 april: Gespreksgroep Van Luisteren naar Doen. Tuinkamer, 14.00 uur

20 april: Stiltemeditatie. Kerk, 19.30 uur

28 april: Gespreksgroep Onderweg: Parabels. Heiloo, 14.45 uur

4 mei: Kerkenraad. Tuinkamer, 14.00 uur

18 mei: Gespreksgroep Van Luisteren naar Doen. Tuinkamer, 14.00 uur
18 mei: Stiltemeditatie. Kerk, 19.30 uur
25 mei: Preekcafé. Tuinkamer, 10.30 uur
25 mei: Kerkenraad. Tuinkamer, 14.00 uur
26 mei: Gespreksgroep Onderweg: Parabels. Heiloo, 14.45 uur

Je ziet dat we van de dingen niet weten hoe ze zijn

Zaterdag 26 maart jl. hield Marjoleine de Vos een lezing in onze kerk die in 2020 niet door kon gaan vanwege de eerste corona-golf. Het was meer een poëtische lezing dan een strak filosofisch betoog. Als je het een tweede keer beluistert (via kerkomroep.nl) hoor je weer dingen die je de eerste keer had gemist. Zo gaat dat met poëzie. Een impressie:

Is het leven wel een reis zoals vaak wordt gezegd?

Odysseus was op reis naar waar hij vandaan kwam, het armelijke eiland Ithaka, dat niet veel te bieden heeft. Maar na die lange reis met veel tegenslagen is hij wijs geworden en ervaren.

Wat betekent aankomst? Dat je niet verder reist. Geldt dat ook voor oud worden? Heel ons leven wordt gedreven door verlangen en uiteindelijk staan we met lege handen op een armelijk eiland. Dan is er die oervraag: Heeft ons leven wel zin, en wat zou die zin dan kunnen zijn? En hoe gaan we om met al die verlieservaringen? Waarom? Zodra je begint met waarom-vragen kan je wel bezig blijven. Waarom we zo eindeloos afscheid moeten nemen van alles waarvan we houden. Landschappen, geuren, gebaren, spullen, geliefden, gezondheid, geheugen. So leben wir, schrijft Rilke, und nehmen immer Abschied. Abel Herzberg noemt het *amor fati*. Het is waar, maar het went niet. Het geeft ons die ellendigste aller vragen in: Waarom.

En de map met antwoorden is leeg. Dus leren we de vraag af. ‘Waarom?’ vragen mag, maar niet als het om de ware onbegrijpelijkheden gaat, de dingen waarover niets te zeggen valt. De Vos leest een gedicht van Ida Gerhardt:

Het doodsbericht

Langzaam zie ik hen gaan
die ik nog bij mij had,
de bocht om van het pad.

Wat gouddoorschenen stof, dan wordt het in de hof
nog stiller dan voorheen.

De liefsten. - Eén voor één.

Het is zo. Dit gedicht beschrijft wat een feit is, maar dan gevuld met het gevoel dat dat geeft. Geloof niet in de zín van het bestaan, maar in het bestaan zelf. Misschien is dat geen geloof, maar liefde, liefde voor het bestaan. Zien wat vreugde geeft. Dat kan soms heel eenvoudig zijn, de zon op je huid, de geur van licht bedauwd gras in de zomer, hooi en groen door elkaar, een kind totaal verzonken in een boek. Momenten waarop je even niet denkt, maar bestaat. ‘Aandacht,’ zegt Simone Weil, ‘is open en ontvankelijk zijn. Geen enkele poging tot aandacht is ooit vergeefs. Opgaan in iemand of iets buiten jezelf, dat is een vorm van de liefde die ik bedoel.’ Het is zaak om liefde voor het leven te behouden. Op haar werkkamer heeft De Vos een citaat van Jan Warndorff gehangen: *Probeer van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden.*

Hij bedoelt dat het leven geen abstract idee is, iets dat ergens anders is, maar altijd hier en nu. De vervulling van het leven is niet gelegen in de toekomst. Nee, de reis is het leven, en denk erom dat je het meemaakt. Marjoleine de Vos sloot af met een gedicht van haarzelf uit de bundel *Uitzicht genoeg* (2013)

Ineke de Jonge en Bram Luttmer

Visie op de toekomst

Een terugblik op de ‘Praatkoffie’.

Wat voor gemeente willen we zijn was de vraag en hoe willen we als gemeente de toekomst tegemoet gaan? De kerkenraad is daarover met elkaar in gesprek gegaan en formuleerde de volgende visie:

(1) *De Remonstrantse gemeente van Alkmaar wil een ontmoetingsplek zijn voor bezinning op eigentijdse geloofs- en levensvragen, met aandacht voor kunst, wetenschap en cultuur.* (2) *Een gemeenschap die openstaat voor de samenleving, met hart en oog voor de wereld en haar noden.*

(3) *Een gemeenschap waar mensen zich welkom weten en veilig voelen; een plek van mensen die elkaar steunen en stimuleren in de zoektocht die ‘geloven’ heet.*

Op zondag 10 april jl. vond hierover het gesprek in de gemeente plaats na de dienst tijdens een Praatkoffie.

Annego Hogebrink maakte de volgende impressie:

“En daar zaten we dan op die stralende zondagmorgen, om na de dienst door te praten over visie en vorm van de remonstranten in Alkmaar en omgeving in de komende jaren. Omdat we met redelijk veel belangstellenden waren, toch maar in de kerk. In een kring, zodat je elkaar niet alleen kunt horen maar ook zien. Voor mijn gevoel had deze dienst al inhoudelijk een voorzet gegeven voor dit gesprek. In de preek en de liederen waren zowel hooggespannen verwachtingen als politieke context en de bijbehorende emoties in het verhaal tot een herkenbaar geheel samengevoegd. Herkenbaar voor nu, in onze situatie van oorlog in Europa en onze eigen angsten, onze behoefte aan leiderschap, onze hoopvolle verwachtingen.

De voorbereiders van de Praatkoffie hadden de Remonstrantse visie in afzonderlijke stellingen op flappen gezet. Iedereen kreeg een envelop met nogmaals de visie plus zes rode stickers om je instemming te betuigen door die bij de betreffende stelling te plakken. En uiteraard was er een lege flap om wat je eventueel miste, op te schrijven. Pauline en Gerdienke hadden het voortouw en de microfoon. Na even met elkaar uitgewisseld te hebben mochten we plakken en schrijven.

Ikzelf heb dankbaar gebruik gemaakt van de lege flap: naast het 'ontmoetingsplek zijn voor bezinnings-en levensvragen, met aandacht voor kunst, wetenschap en cultuur' heb ik opgeschreven dat ik het ook over samenlevingsvragen zou willen hebben. Geloof en politiek, hoe ingewikkeld dat ook is: hoe om te gaan met 'heb uw vijanden lief' in deze situatie?

Ook de behoefte aan meer stilte- en meditatiemomenten werd genoteerd. De meeste rode stickers werden geplakt bij de afzonderlijke stellingen.

Napratend in de kring werd een en ander toegelicht, aangevuld, werden suggesties gedaan. In een opgeruimde sfeer: geanimeerd, betrokken, elkaar aanvullend, met humor en diepe ernst. Al met al een heel inspirerend voorbeeld van hoe de vorm de inhoud bepaalt: de kring zorgt dat je elkaar ziet en gezien wordt. Dat is kerk en gemeenschap-zijn. De leiding schept de voorwaarden daartoe.”

Redactie Flitsen uit het Fnidsen:

Kees van der Pijl, Pauline van Veen en Freek van der Veen.

Redactiesecretariaat: Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 072 5155699; e-mail: f.vanderveen@upcmail.nl. Inleveren kopij voor Flitsen uit het Fnidsen mei/juni 2022 16 mei a.s. Uitgavedatum van Flitsen nr. 4 zondag 22 mei 2022.

Berichten van:

Alkmaarse Raad van Kerken (ARK)
De Zwaan



Feestweek van de Oecumene 5 -12 juni 2022

In 2020 en 2021 kon in verband met corona de jaarlijkse feestweek van de oecumene niet georganiseerd worden.

Het ziet er naar uit dat dit in 2022 weer mogelijk zal zijn. Een commissie van de ARK is gestart met het voorbereiden van diverse activiteiten in de week.

De Oecumenische viering als afsluiting van deze week zal plaatsvinden op 12 juni om 10.00 uur in de Blijde Mare, Kajakstraat 6 te Alkmaar.

Voorganger is Wim van Houten, envoy van het Leger des Heils

Het programmaboekje is half mei in alle kerken en geloofsgemeenschappen, die aan de ARK verbonden zijn, beschikbaar en is dan ook te vinden op

www.alkmaarseraadvankerken.nl.

Hij is niet hier ...

In Jeruzalem zijn meerdere plekken die worden aangewezen als zijnde de plaats waar Jezus na zijn terechtstelling is begraven. Veel kerken claimen dat zij de juiste plaats weten: de Ethiopische kerk, de Jakobieten, de Franciscanen. Allemaal beheren ze een plek in het meest bijzondere kerkgebouw van Jeruzalem, de Heilig Grafkerk. Voor de meeste bezoekers is die van de Grieks-Orthodoxe kerk de belangrijkste: het graf (van Jezus) is hier een tombe waarover in de kerk een kapelletje is gebouwd.



Meestal vormt zich een lange rij mensen voor deze kapel. Omdat er maar beperkte ruimte is, kan er steeds maar een handjevol bezoekers tegelijk naar binnen; geduld is dus geboden. De priester bij de ingang houdt het allemaal goed in de gaten en let op de tijd dat de laatste groep naar binnen is gegaan. Alle plekken in de Heilig Grafkerk en ook elders in het oude Jeruzalem hebben een ding gemeen: ze zijn leeg, want hij (Jezus) is, zo schrijft Lukas in zijn evangelie, uit de dood opgewekt. Hij is niet hier ...

Freek van der Veen

Gedachtenis

Alweer een onvoorstelbaar voorjaar.
Kastanje zet zich kleine kronen op, gras
wil gemaaid en tulpen zoeken kleur. Een geur
van wederkeer en levenslust waait aan.

En elke dag met elke wijzertik, ook nu
gaat iemand heen. We weten dat sereen,
als theorie. Totdat wie naast je staat plotseling
zijn plaats verlaat, zich opkrult en verdwijnt.

Is doodgaan wreder nu de madelieven splinternieuw
of geeft houvast juist dat de koolmees op de nestkast tikt
de merel zingende beschikt hoe vroeg de ochtend komt?
De paasmorgen breekt aan. Hij is voor altijd weggegaan.

Voor altijd opgestaan in nieuwe staat, als een verhaal.
Verloren is zijn blauwe blik, de zachtheid
van zijn stem, zijn haar. We praten met elkaar
we noemen steeds opnieuw zijn naam

en schoffelen ons leven bij, beplanten leegte
niet te dicht want willen zicht op wat we kwijt.
De hand die de citroenboom bloeien deed, het oog
dat vrij het landschap las, ze zijn in ons nu, voor altijd.

Marjoleine de Vos

Uit: Het Waait, 2008

Algemene informatie

Kerkgebouw: Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, tel. 072-5112307

Predikant: ds. Gerdienke Ubels, Petrarcalaan 18, 3533 CS Utrecht
tel.: 06-19050046, e-mailadres: ubelsg@xs4all.nl

Kerkenraad:

Voorzitter: mw P.L. van Veen, Romplaan 8, 1852 BR Heiloo,
tel.: 072-5110868, e-mail: pauline.vanveen@xs4all.nl

Secretaris: dhr. F.K. van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar,
Tel. 072-5155699, e-mail: f.vanderveen@upcmail.nl

Penningmeester: dhr P. Buren, Munnikenweg 1A 1829 BA Oudorp,
tel.: 072-5153978, e-mail: pieterburen@planet.nl

Coördinatie verhuur kerkgebouw:

dhr P.J. Bas, Rijnstraat 60, 1823 EE Alkmaar,
tel.: 072-5202208, e-mail: paul.bas@kpnmail.nl

Lid en contactledenwerk: mw M.E.M. Kloosterman, Visserslaan 26, 1815
VD Alkmaar, tel.: 072-5641751, e-mail: marry.kloosterman@gmail.com

Contact met gastpredikanten en predikantenrooster :

mw A.H. de Jonge, Kalmanstraat 16, 1817 HX Alkmaar
tel.: 06 - 20073435, e-mail: inekedejonge47@gmail.com

Ledenadministratie:

dhr J.F. van der Blij, Font. Verschuirlaan 14, 1852 CL Heiloo,
tel.: 072-5334330, e-mail: fritsvanderblij@planet.nl

Organist: dhr. J. Zwart, Pampagras 163, 3902 SV Veenendaal
tel: 06 41794057 e-mail: janzwartalkmaar@gmail.com

Pianist: Leontine Kaptein, Keldercroftlaan 29, 1851 VG Heiloo,
tel.: 072-5334118, e-mail : leontinekaptein@yahoo.com

Web-adres: alkmaar.remonstranten.nl.

Berichten voor de website toesturen aan :

dhr B.Luttmer, e-mail: bramluttmer@gmail.com

Bankrekeningen :

Bankrekening giften: ING: NL30 INGB 0000.23.36.38
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar

**Bankrekening voor
verhuur kerkgebouw:** ING: NL07 INGB 0000.28.74.02

Giften Toermalijn: Project Tshistië Kloetshië
via de Iona Stichting o.v.v. 'gift T.K': NL90 INGB 0001.42.74.04

Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Indien onbestelbaar: terug aan Romplaan 8, 1852 BR Heiloo