

Alkmaar



Flitsen uit het Fnidsen

februari/maart 2022

nr.1



Remonstrantse Gemeente Alkmaar

kerkdiensten

Datum	Tijd	Voorganger	Overige
30 jan	10.15	J. de Vries	Muziek: J. Visser Collecte: Geloof en Samenleving
6 feb	Geen dienst		
13 feb	10.15	G. Ubels	Muziek: D. Kienzle Collecte: Hivos Zaaigoed
20 feb	11.00	G. Loman	Op Adem komen-dienst Koor olv Conny Kriek Muziek: L. Kaptein Collecte: Stichting Vluchteling
27 feb	10.15	F. Boogerd	Muziek: K. Jonkers Collecte: Orgelfonds
6 mrt	Geen dienst		

Niet-weten / Tussentijd

Kerst geweest, nog lang geen Pasen (hoewel ik bij de grootgrutter vandaag al tegen een muur van paaseitjes opliep...). Het is een tussentijd: winter toch nog, of al voorjaarsbegin? In mijn tuin begint allerlei hoopvol uit te lopen – maar dat is wel allerlei dat hoort in de winter. Winterakoniet, sneeuwkllokjes, helleborus.

Tussentijd: tussen gierende pandemie en versoepeling maatregelen; tussen dreigende oorlog rond Oekraïne en vredesondersteuning; tussen hoop en vrees, tussen moed en verveling.

Tussentijd: een tijd van niet-weten, van zoeken, van wachten. We willen weten waar het heen gaat, we willen weten waar we aan toe zijn. ‘Niet-weten’ is misschien wel de lastigste geestesgesteldheid om in te verkeren. Je wordt er onzeker van, onrustig. Op zoek naar houvast klampen we ons vast aan denkbeelden, verlangens. Toegeven dat je het niet weet, is een heel ding. Het uithouden met onwetendheid kan slopend zijn.

Kortgeleden het bericht van het overlijden van Thich Nath Hanh, de Vietnamese boeddhistische leraar van vrede en zachtmoedigheid. Het trof me, en ik dacht: Hij ook al. Vorige maand bisschop Tutu, nu Thich Nath Hanh – ze verlaten ons, de grote geesten. Een droevig gevoel, eenzaam: wat moeten we zonder hen, wie wijst ons verder de weg in deze wereld, deze wirwar van chaotische krachten en ontwikkelingen?

Ik herinner me een moment van ruim 30 jaar geleden. Het was mijn eerste baan, als directeur van een stichting bij de IKON in huis. Ik droeg verantwoordelijkheden die ik nog niet eerder gedragen had, en vervulde een rol in een bestuurlijk netwerk van organisaties, kerken, personen. Op een dag, onderweg van de bushalte naar de Hilversumse kantoorvilla, drong opeens, *out of the blue*, tot me door: Ik heb altijd gedacht dat er in de wereld een laag van mensen is, mensen die weten hoe het moet – maar die laag van mensen is er helemaal niet. Niemand ‘weet’ hoe het moet. We doen allemaal (hopelijk) ons best, maar er is niemand die ‘weet hoe het moet’.

We leven met z’n allen in niet-weten, maar we doen het liefst alsof dat niet zo is. En sommige dingen wéten we inderdaad ook, we zijn best goed geworden in de pragmatiek van het leven, deze wereld. Dit werkt zus, dat

werkt zo. Zwaartekracht gaat naar beneden, warmte stijgt op; uit onderzoek blijkt wat de meest effectieve benutting is van grondstaf a, b of c.

En het is lekker om dingen te ‘weten’: ze geven ons grip, een gevoel van controle. We zijn niet overgeleverd aan de ongrijpbare stroom der gebeurtenissen. Met de beste bedoelingen grijpen we dus de problemen bij de kop, nemen we ons voor ze eens en voorgoed uit de wereld te werken, proberen we met onze denkbeelden anderen te overtuigen: het moet deze kant op, en ik weet hoe we daar komen!

De afgelopen twee corona-jaren hebben ons wat dat betreft stevig uitgedaagd en de verleiding is om te denken dat dat ligt aan de uitzonderlijke omstandigheden van een pandemie. Maar de onzekerheid en het ‘niet-weten’ waar we tegenaan liepen, horen niet bij de pandemie, ze horen bij het leven.

Ik denk dat religie een belangrijke rol vervult in het hiermee (leren) leven. In alle grote religieuze tradities wordt een besef gedragen van het mysterie waar we als levende wezens deel van uitmaken. Niet alles wat we tegenkomen in het leven is te vatten in (oplosbare) problemen. Veel van waar we mee worstelen dient zich aan als mysterie: trage vragen over liefde, leven, lijden, zin. En tegelijkertijd: ultieme vreugde over schoonheid, het wonder van leven. Op dat vlak ‘weten’ we niets met zekerheid, maar ervaren we des te meer.

Maakten Tutu en Thich Nath Hanh dan toch geen deel uit van de kring van grote geesten die dit wisten; die wisten hoe het moest? Wat zij wisten was niet: hoe krijg je het mysterie onder de knie. Wat ze leerden is: het respecteren van het mysterie, het opgeven van je drang het te beheersen, het uithouden met het niet-weten.

Grote woorden, ja dat vind ik ook. Kijkend naar de winterakoniet verbaas ik me over dat intense geel uit de harde, koude grond. Ik weet van aarde, knolletjes, vruchtbaarheid. Ik weet dat ze elk jaar weer terugkomen. En toch weet ik niets. Elk jaar weer een wonder, een mysterie. Wij leven in een tussentijd, wij leven in niet-weten. Laten we elkaar daarin zien, dragen, voorgaan.

Gerdienke Ubels

Informatie over de gastpredikanten

30 januari – ds. Jantien de Vries werkt als geestelijk verzorger in verpleeghuis/revalidatie-kliniek Zuiderhout te Haarlem. Al jaren werkt zij met mensen op het snijvlak van lijden en dood. Als ethicus is zij zeer geïnteresseerd in het proces van sterven en het omgaan met moeilijke kwesties rond het levenseinde. Als theoloog kijkt zij naar de betekenis van religie en geloven in de dagelijkse praktijk van het leven. Ds. De Vries woont met haar gezin in Amsterdam.

20 februari – Pastor Gonny Loman gaat regelmatig voor in de Op adem komen diensten. Ze is katholiek theoloog en lange tijd werkzaam geweest als geestelijk verzorger in het Medisch Centrum Alkmaar. Momenteel is ze verbonden aan de Lastdiensten in Alkmaar en als geestelijk begeleider aan het Centrum voor Levensvragen in Noord Holland.

27 februari – ds. Friso Boogerd is parttime predikant bij de Remonstranten Naarden-Bussum en heeft een coaching praktijk. Zijn achtergrond is jurist en theoloog. Als theoloog heeft hij gekozen voor een psychologische specialisatie, in het bijzonder gericht op de psychologie van zingevingsprocessen.

Toelichting op de collectes

Bijdragen voor de komende collectedoelen kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL30 INGB 0000 2336 38 t.n.v. de Penningmeester van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar. Met vermelding van het betreffende doel. Bestemmingen van de eerste collecte in de komende tijd:

30 januari – Geloof en Samenleving is de naam van de diaconale tak van de Remonstrantse Broederschap. We collecteren regelmatig voor één van de projecten die door G&S worden aangedragen. Dit kan zijn voor de Taakgroep Binnenlands pastoraat. Denk aan: contact onderhouden met jonge uitgeprocedeerde asielzoekers, mee op bezoek gaan met kinderen waarvan vader of moeder gevangen zit, hulp bij de voedselbank of hospice. Er worden ook projecten in het buitenland gesteund, aangedragen door de Taakgroep Duurzame Ontwikkeling. Het accent ligt dan op projecten die bijdragen aan een beter klimaat of gericht zijn op vrede.

13 februari – Hivos Zaaigoed is een internationale organisatie die zoekt naar nieuwe oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen. Op dit moment wordt de aandacht gericht op een programma om kleine boeren in Oost-Afrika zeggenschap te geven over de zaden die zij zelf willen gebruiken, zonder tussenkomst van de grote internationale zaaigoedbedrijven.

20 februari – Stichting Vluchteling zet zich in voor opvang en begeleiding van vluchtelingen en voor ontheemden. In meer dan 20 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa zorgt Stichting Vluchteling voor hulp bij acute nood: onderdak, voedsel, sanitaire voorzieningen en medische zorg. In langdurende situaties richt zij schooltjes op, geeft steun bij wederopbouw, klinieken, etc. Ook zetten zij zich in voor terugkeer naar veilige gebieden.

27 februari – Orgelfonds, voor onderhoud en onvoorziene kosten aan ons eigen mooie orgel.

Berichten uit de kerkenraad

Nieuwe vrienden en belangstellenden

Het doet goed als zich nieuwe vrienden en belangstellenden melden. Dat is in de afgelopen periode gebeurd – welkom dus!

Mijnie en Frans van Eunen kennen we al als ‘belangstellenden’. Onlangs hebben zij laten weten dat zij vriend willen worden. Fijn! Binnenkort hopen we in een dienst, waarin Gerdienke Ubels voorgaat, daar aandacht aan te geven.

Nadere gegevens van hen kunt u vinden ons adresboekje (zie bij belangstellenden).

Ook een hartelijk welkom voor Femke Wijdekop. Voor ons nog een onbekend gezicht, maar hopelijk kunnen we ook jou binnenkort begroeten.

Mw. Joke den Hengst uit Alkmaar heeft aangegeven dat ze belangstellende wil worden van onze gemeente. Ook haar hebben we al eerder kunnen ontmoeten.

En tot slot: Henk Schoonheim heeft ons laten weten dat hij belangstellende wil worden. Hij komt regelmatig naar het Fnidsen met Annelies, zijn vrouw. De Flitsen wordt voortaan naar jullie beiden gestuurd!

Voor u allen geldt: hopelijk voelt u zich hartelijk welkom in onze gemeente!

Afgelopen woensdag 26 januari heeft de kerkenraad vergaderd.

Gelukkig was de strenge lockdown net voorbij, zodat we niet hoefden te ‘zoomen’ maar op ruime afstand van elkaar in de Tuinkamer konden vergaderen.

Graag geef ik u een paar berichten door:

- Zoals u in de Rondzendbrief heeft kunnen lezen kunnen we gelukkig weer samenkomen tijdens kerkdiensten. En nu maar hopen dat Omikron ons steeds meer met rust zal laten...
- Nog meer goed nieuws. Afgelopen december is aan Freek van der Veen gevraagd of hij lid van de kerkenraad zou willen worden. Hij heeft toen als toehoorder een vergadering bijgewoond. En afgelopen woensdag heeft hij gezegd dat hij deze stap wil zetten. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee! Zoals eerder is afgesproken zal Paula Boddaert afscheid nemen als lid van de kerkenraad. Zij doet dat tijdens de Ledenvergadering van 9 maart a.s.
Freek zal als kerkenraadslid bevestigd worden in de dienst van 9 februari of van 9 maart. Dat wordt nog overlegd met Gerdienke Ubels.
- Op verzoek van de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken) wordt er op de zondagen, voorafgaand aan Pasen weer gecollecteerd voor de Paasactie van de ARK. In de begeleidende brief staat o.m. het volgende: “Wij organiseren deze actie om mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren een extraatje te kunnen bezorgen.” Zie ook verder in deze Flitsen.
In de afgelopen jaren was de ARK collecte bij ons een ‘extra’ collecte. We hebben besloten op zondag 20 maart, 27 maart en 10 april **alleen** voor de Paasactie van de ARK te collecteren, zodat de bijdrage vanuit onze gemeente hoger kan worden.
- Ineke en Bram hebben ervoor gezorgd dat de nieuwste versie van het ‘Onze Vader’ (NBV21) vóór in de Liedbundels is geplakt. Bram heeft er een stukje over geschreven in de Flitsen van vorig jaar, nr. 6 (indien gewenst op te vragen via de redactie van de Flitsen).
- Binnenkort zal er een bericht verstuurd worden naar alle mensen die op de verzendlijst van de Voorjaarsserie staan om vast door te geven dat de lezing van Marjoleine de Vos op 26 maart en die van Pieter Korbee op 9 april zullen doorgaan (helaas met de woorden ‘onder voorbehoud’ erbij gevoegd).

- Er zijn nogal wat punten waar we als kerkenraad wat meer inhoudelijk op in willen gaan. In de gewone vergaderingen is daar te weinig tijd voor. Op 17 februari a.s. zullen we onze gedachten en ideeën aan elkaar voorleggen. U hoort hier t.z.t. meer over.

Namens de kerkenraad,
Pauline van Veen

Agenda

Bijeenkomsten in de komende periode:

2 februari: Preekcafé. Tuinkamer, 10.30 uur

10 februari: Gespreksgroep Onderweg: Parabels. Heiloo, 14.45 uur

16 februari: Gespreksgroep Van Luisteren naar Doen. Tuinkamer, 14.00 uur

16 februari: Stiltemeditatie. Kerk, 19.30 uur

23 februari: Preekcafé. Tuinkamer, 10.30 uur

23 februari: Kerkenraad. Tuinkamer, 14.00 uur

10 maart: Gespreksgroep Onderweg: parabels. Heiloo, 14.45 uur

13 maart: Jaarvergadering na de dienst. Kerk, 11.30 uur

16 maart: Gespreksgroep Van Luisteren naar Doen. Tuinkamer, 14.00 uur

16 maart: Stiltemeditatie. Kerk, 19.30 uur

23 maart: Preekcafé. Tuinkamer, 10.30 uur

23 maart: Kerkenraad. Tuinkamer, 14.00 uur

Orgelportretten

De Vrienden van het Orgel zijn bezig om orgelportretten op te nemen van diverse historische orgels in Alkmaar. Vanzelfsprekend komt ook het mooie Strumphler-orgel van de Remonstrantse kerk in beeld. Het orgel wordt daarin bespeeld door een orgelstudent van Pieter van Dijk, namelijk Daniel Post.

Ook is er een portret van mij gemaakt als orgelfotograaf. Vlak voor Kerst is dit filmpje op internet geplaatst. Het is opgenomen op 6 juli, één dag voordat

Ims en ik hoorden dat we naar Veenendaal zouden gaan verhuizen. Ik was het eigenlijk alweer vergeten, maar hierbij dus alsnog deze kijk tip!

<https://www.youtube.com/watch?v=MLsUYNI4xOE&t=8s>

Zodra het Orgelportret van de Remonstrantse Kerk online gaat zal ik dit doorgeven.

Jan Zwart

Waarover spraken zij? (2)

Johannes Wtenbogaert

Wtenbogaert (hechte vriend van Arminius) is door Rembrandt meerdere keren vereeuwigd, op een ets en ook heeft hij Wtenbogaert geschilderd. Op het (hiernaast getoonde) schilderij dat te zien is in het Rijksmuseum in Amsterdam staat hij afgebeeld als oudere man – hij is dan 76 jaar – met zijn linkerhand op de borst. Kenners hebben dit gebaar geïnterpreteerd dat hij daarmee de nadruk wil leggen op waar het hem



vooral om te doen is: namelijk om het hart, de liefde. Een preek van hem die bewaard is gebleven bevestigt deze aandacht op de liefde (tussen mensen) nog eens. Naast de nadruk op de liefde als weg naar het verkrijgen van heil is dat voor Wtenbogaert het begrip ‘vrede’. Zoals dat klinkt in Mattheüs 5, 9: ‘Zalig de vredestichters...’ Vrede dus: God wil dat je die zoveel als het kan moet bevorderen en bewaren, aldus Wtenbogaert. En om die vrede te

bereiken moeten er regels zijn waaraan ieder zich moet schikken zonder onrust te stoken. Kennelijk was dit – ook toen – nodig in die onrustige tijden. Ook in de Remonstrantse Broederschap, de kerk die men en zeker Wtenbogaert niet bij voorbaat wilde stichten moesten er, nu het er wel van moest komen, regels en afspraken zijn. Hij is het die voor de nieuwe kerk een kerkorde opstelt. Het is dan 1612, Arminius is dan al lang overleden. De predikanten die wegens hun vrije geloofsopvattingen waren veroordeeld op de Synode van Dordrecht in 1619 zijn weggejaagd uit ons land en zijn in Antwerpen in ballingschap gegaan. Zij overleggen en bespreken wat te doen. Er moeten regels komen en afspraken, wil je dat het in de kerk ordelijk toegaat. Alles wat er gebeurt, wordt gedaan en geregeld, legt Wtenbogaert vast in artikelen die uiteindelijk samen de Kerkorde vormen.

De kracht van Wtenbogaert ligt vooral in het aanbrengen van structuur waarbinnen de theologische vrijheid gestalte kan krijgen. Vandaar zijn inzet en betrokkenheid bij de opstelling van een kerkorde. Daarnaast gaat het hem om het inbedden van de (remonstrantse) kerk in de maatschappij, de verhouding tussen kerk en staat, als hoeder van de tolerantie.

In de Algemene Vergadering van 1633 van de remonstranten wordt de nieuwe kerkorde aangenomen. Wat ook aan de orde komt en wordt besproken is de vraag of er een belijdenis moet komen. Het antwoord is ja, de opsteller van deze belijdenis is Simon Episcopius.

Tenslotte zorgt Wtenbogaert voor een nieuwe catechese. Want niet alleen wát je gelooft is belangrijk, maar ook over hoe je dat geloof vorm geeft en onderwijst aan de komende generatie.

Wtenbogaert is het bekendst geworden in zijn rol als de verdediger van de remonstranten. Van hem zijn diverse verdedigingsgeschriften tegen de remonstrantse veroordeling door de Synode van Dordrecht bekend. De bekendste is uiteraard de Remonstrantie (verzoekschrift) uit 1610.

Er wordt door Wtenbogaert in ballingschap, in Antwerpen, over van alles gesproken en met velen, ook met bijvoorbeeld de katholieken. Met hen zijn er waardevolle contacten. Hierbij vraagt hij zich vooral af hoe die goede relatie de zaak van de verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid bestuurlijk voor de remonstranten ten goede kunnen komen.

Freek van der Veen

De presentiebenadering in Alkmaar

Helpen zoals iedere hulpverlener zou willen helpen, dat is de presentiebenadering. In Alkmaar wordt de presentiebenadering beoefend door twee presentiewerkers en door de vrijwilligers die werken in de inloophuizen De Zwaan en De Steiger.

De presentiewerkers stonden afgelopen vrijdag 21 januari in de schijnwerpers in een artikel in het Noordhollands Dagblad. Ze heten Clarine Jansen en Marleen Kramer en zijn in dienst van React. Clarine is ervaringsdeskundige en Marleen is als pastoraal werker ook coördinator van De Zwaan.

De inloophuizen De Zwaan en De Steiger zijn gebaseerd op de presentiebenadering. Ze worden bekostigd uit onder andere collectes van de kerken. Sinds enkele jaren ook door het fonds Franciscus. Het fonds biedt ook deskundigheidsbevordering in de presentiebenadering aan. Wat is zo bijzonder aan de presentiebenadering?

Het is Andries Baart die de presentiebenadering goed op de kaart heeft gezet. Hij heeft in de loop van meer dan tien jaar onderzoek deze benadering ontwikkeld. Dat onderzoek vond plaats onder andere in oude wijken in Utrecht en in de havens van Rotterdam. Tijdens dat onderzoek werden pastores gevolgd in hun werk. Dat werk week sterk af van wat in de professionele zorg gewoon is. Anders dan andere professionals werkten zij niet vanuit een bureau waar mensen naartoe kwamen als ze een probleem hadden. Deze pastores hadden ook geen prestatie indicatoren van het aantal mensen dat zij geholpen moesten hebben volgens een 'evidence based' behandeling of een diagnose behandel combinatie. Ze gingen zelf de straat op, dag in dag uit, om de mensen in hun eigen leefwereld op te zoeken. Daarbij gingen ze niet op zoek naar problemen en bedenken welke hulp er moest komen (of andersom welke behandeling paste bij een probleem), maar ze namen de tijd om een persoonlijke relatie met mensen op te bouwen, een trouwe en betrouwbare betrekking met hen aan te gaan vanuit aandacht en toewijding. Pas daarna begonnen ze te zien wat er speelde en of en hoe er iets (door hen) gedaan kon worden aan de eventuele oplossing van een bepaald probleem. Maar ook als er geen oplossing voor problemen bleek te zijn, bleven zij de relatie onderhouden, omdat dat volgens hen goed was voor de ander die vaak weinig sociale contacten van betekenis had. Het doet ieder mens goed om iemand te hebben, waar je je gehoord, geborgen en erkend voelt, juist ook als je het niet redt, of als je ziek bent of in de war.

Alleen al het feit dat er geluisterd werd, dat er aandacht was, maakte dat het leven voor mensen draaglijker werd. Andries Baart beschrijft in zijn onderzoek op een bijna poëtische manier wat deze goede zorgverleners doen: aandachtig en toegewijd bij kwetsbare mensen blijven en met steun, hulp en zorg bijdragen aan een goed leven waarin zij gezien, gehoord en in tel zijn. Deze manier van zorg geven ging 'de presentiebenadering' heten. Kerken adopteerden deze benadering, omdat op die manier naastenliefde kon worden vorm gegeven. Het inspireerde verschillende kerken van Alkmaar tot het stichten van De Zwaan en De Steiger. Het was ook een vorm van maatschappijkritiek van de kerken; een protest tegen de toenemende buitensluiting en marginalisering van mensen.

Aan de basis van de presentiebenadering ligt een onderscheid dat Jurgen Habermas maakt tussen systeemwereld en leefwereld. Harry Kunneman heeft zich verdiept in de filosoof Jurgen Habermas en diens begrip machtsvrije dialoog. Het begrip leefwereld staat voor de alledaagse wereld waarin mensen gelijkwaardig met elkaar verkeren, waarin ze

vertrouwensrelaties onderhouden en samen strubbelingen opvangen. Als de communicatie verstoord wordt kunnen mensen dat oplossen door samen te onderzoeken waar de schoen wringt. Dat gebeurt idealiter in een machtsvrije dialoog, waarbij we al argumenterend en elkaar bevragend tot overeenstemming proberen te komen. In de systeemwereld gaat het er anders aan toe. Daarin is afstemming tussen mensen gericht op efficiëntie. Een voorbeeld is als je naar een bakker gaat en je legt een paar euro neer en wijst op een brood, dan zal je waarschijnlijk een brood krijgen. De communicatie wordt als het ware versmald. De systeemwereld is ingericht op het inperken van communicatie via de media, geld en macht en kan daarom efficiënt werken.

Habermas stelt dat de systeemwereld in toenemende mate de leefwereld koloniseert. De systeemwereld dringt de leefwereld binnen en legt haar eigen maatstaven op. Bijvoorbeeld een sociaal werker die een keukentafelgesprek voert met een cliënt. Of een psycholoog die mensen helpt om beter te functioneren. Die professionals vermommen zich daarbij als leefwereldgenoot. Maar het doel van zo'n keukentafelgesprek of therapie ligt ook buiten het gesprek zelf. De professionals hebben ook als taak om systemische processen goed te laten verlopen. Ze moeten bijvoorbeeld beleid uitvoeren van de gemeente of de zorgverzekeraar. De kritiek is dat systemen een onpersoonlijke vorm van bureaucratie zijn, waarin de menselijke maat ontbreekt en waarin de burger niet gezien of gehoord wordt. In de

systeemwereld kunnen professionals moreel ontsporen, denk aan de toeslagenaffaire. Ook in het dagelijkse leven gaan mensen steeds meer efficiënt met elkaar om, waardoor echt contact en ontmoeting verschaalt, bijvoorbeeld door de ander te behandelen als een klant van je.

Het gevolg van systemen is dat de samenleving veelal niet functioneert voor veel mensen in een zeer kwetsbare positie. Zij vallen vaak buiten de boot en staan te boek als onbehandelbaar en zorgmijder. Mensen die dakloos zijn, verslaafd, psychiatrische problemen of een chronische ziekte hebben. Mensen in armoede. (De weduwen en wezen in de bijbel.) In dat gat springen de vrijwilligers van De Zwaan en De Steiger en de presentiewerkers. Zij willen mensen tegen de verdrukking in echt menselijk contact bieden, zonder bijbedoeling. Liefde dus.

Kees van der Pijl

Redactie Flitsen uit het Fnidsen:

Kees van der Pijl, Simon Rep, Pauline van Veen en Freek van der Veen.
Redactiesecretariaat: Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar,
tel. 072 5155699; e-mail: f.vanderveen@upcmail.nl. Inleveren kopij voor Flitsen
uit het Fnidsen maart/april 2022 vóór 21 februari a.s. Uitgavedatum van Flitsen
nr. 2 zondag 27 februari 2022.

**Berichten van: Alkmaarse Raad van Kerken (ARK)
De Zwaan**



Na maanden elkaar niet echt ontmoet te hebben vergaderde de ARK op 18 januari 2022 weer op de gebruikelijke manier. Een groot deel van de vergadering was gewijd aan het ‘Rondje kerken’. We vertelden elkaar hoe het de afgelopen periode is gegaan in onze kerken en geloofsgemeenschappen. Vrijwel alle kerken sloten vlak voor of vlak na de kerstdagen de deuren en overal overheerste de grote teleurstelling dat deze dagen opnieuw niet voluit gevierd konden worden. Wel gingen bijna alle kerken op de een of andere manier online. Aan deze uitzendingen is veel tijd en energie besteed. Er wordt uitgekeken naar het moment waarop de kerkdeuren weer wijd opengezet kunnen worden. De kerken die hun diensten streamen, zetten dit na het opheffen van de lockdown voort. Online kunnen volgen geeft meer mensen de mogelijkheid de diensten en vieringen mee te maken.

De Volkskerstzang 2021 heeft ook geen doorgang kunnen vinden. Inmiddels is de betreffende commissie alweer begonnen met de organisatie van de Volkskerstzang 2022. In de hoop dat het dit jaar wel zal lukken.

De gemeenteraadsfracties van het CDA en van de CU vroegen de ARK in de nieuwjaarsnacht de kerkklokken te luiden als teken van hoop en bemoediging in deze moeilijke tijd. Alle ARK-leden van wie de gebouwen in het bezit zijn van klokken, hebben aan deze oproep gehoor gegeven. Daarnaast heeft Christiaan Winter, stadsbeiaardier, ervoor gezorgd dat de klokken van de Grote Kerk en van de Waag werden geluid.

Sommige zaken gaan wel gewoon door. De Paasactie 2022 is van start gegaan. Met donaties van kerken en particulieren zullen voor mensen met een krappe beurs bonnen voor levensmiddelen worden gekocht en in de week voor Pasen bij hen worden bezorgd. Organisaties als bijvoorbeeld de

Zwaan, de Steiger en DNO (dag- en nachtopvang) leveren hiervoor de adressen aan. Vorige jaren verliep de actie zeer succesvol. We hopen voor dit jaar op eenzelfde resultaat.

En de Feestweek van de Oecumene? Wat de ARK betreft gaat die dit jaar ook door. Met de voorbereidingen is in elk geval een begin gemaakt. U hoort daar later meer over.

Ria de Rijke
Secretaris ARK

De paasactie van de ARK: doet u weer mee?

De paasactie 2021, georganiseerd door de Alkmaarse Raad van Kerken, was ook voor de organisatoren een onverwacht groot succes. In samenwerking met u hebben we een groot bedrag ingezameld. Daarmee hebben we op bijna 400 adressen (omgerekend rond 420 volwassenen en 220 kinderen) supermarktbonnen kunnen bezorgen. De reacties hierop waren blij en vaak ontroerend. De ARK organiseert de actie nu al een aantal jaren en het aantal adressen dat wordt opgegeven groeit elk jaar. Wij organiseren deze actie om mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren een extraatje te kunnen bezorgen. Het blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die steun goed kunnen gebruiken. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij.

Wilt u helpen de paasactie in 2022 weer mogelijk te maken? Dat kan door gift overmaken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dat kan via het rekeningnummer van de Alkmaarse Raad van Kerken, bankrekeningnummer NL77INBG0002685243, o.v.v. 'Paasactie 2022'. De ARK is ANBI erkend en dus zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie!

Namens de ARK,

Wim van Houten (06-18261595) en Ria de Rijke (06-49896107)

e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl



Winter

Het lijkt of alles buiten in de natuur zich heeft teruggetrokken, zich stil houdt, onbeweeglijk, grijs, donker, wacht. Winter. Ze hoort bij de vier seizoenen die met een ijzeren regelmaat komen en gaan en ieder voor zich nodig zijn. Alleen het verlangen naar andere tijden, naar lichter, warmer, zon, is het grootst in de winter. In de aanloop naar dit seizoen zien we het duister naderen, voelen we de kou naderbij komen. Krampachtig proberen we nog te redden wat er te redden valt: we warmen en lichten ons bij, bang voor de koude en het donker. En we maken het met kunst en vliegwerk lichter in ons leven. We verjagen vol vuur en vlam en veel lawaai onze angsten voor het duister. Weg ermee.. en we kijken zodra het kan alvast vooruit naar wat komt. De dagen lengen al weer zeggen we na eind december, ook al zien we daar vooralsnog niets van. Maar heel in de verte... zag je dat? Het wordt vroeger licht en later donker. De lente lonkt. Natuurlijk, er zullen vast nog koude dagen komen en is de natuur allesbehalve nu al tot leven gekomen, maar we blijven onophoudelijk verlangen naar het moment dat we dit seizoen kunnen vergeten. We gedragen ons soms zelfs al alsof de winter zich aan het terugtrekken is, dat we het allemaal achter ons kunnen laten. Maar toch. Voorlopig zitten we er nog midden in. Niets aan te doen, maar er volgt na deze tijd altijd een nieuw seizoen, voorjaar, lente, licht. De dichter Adriaan Morriën staat in het gedicht 'Sneeuw' stil bij wat wij winter noemen en schetst in de laatste strofe al iets van een vergezicht: '...in de lucht zweeft al wat zonlicht...'

Freek van der Veen



Sneeuw

Het sneeuwt, niet jachtig, eerder tastend
Alsof het wit naar zwarte plekken zoekt.
Maar heel het landschap ligt al volgeboekt.
De dag staat zwaarbepakt om te vertrekken.

De bomen dromen recht op in de sneeuw,
Verwonderd en in hun verwondering verrast.
De vorst heeft ieder takje afgetast.
Het is windstil, er valt niets te vertellen.

De laatste vlokken vallen, in de lucht
Zweeft al wat zonlicht, geel en droog.
En vogels, eerstgeborenen van het oog,
Haasten zich om de schade te herstellen.

Adraan Morriën

(uit *Kijken naar de wolken*)

Algemene informatie

Kerkgebouw: Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, tel. 072-5112307

Predikant: ds. Gerdienke Ubels, Petrarcalaan 18, 3533 CS Utrecht

tel.: 06-19050046, e-mailadres: ubelsg@xs4all.nl

Kerkenraad:

Voorzitter: mw P.L. van Veen, Romplaan 8, 1852 BR Heiloo,

tel.: 072-5110868, e-mail: pauline.vanveen@xs4all.nl

Secretaris: mw P. Boddaert-de Bruijn, Eeuwigelaan 37, 1861 CL Bergen,

tel: 072-5813224, e-mail: bodda41@hetnet.nl

Penningmeester: dhr P. Buren, Munnikenweg 1A 1829 BA Oudorp,

tel.: 072-5153978, e-mail: pieterburen@planet.nl

Coördinatie verhuur kerkgebouw:

dhr P.J. Bas, Rijnstraat 60, 1823 EE Alkmaar,

tel.: 072-5202208, e-mail: paul.bas@kpnmail.nl

Lid en contactledenwerk: mw M.E.M. Kloosterman, Visserslaan 26, 1815

VD Alkmaar, tel.: 072-5641751, e-mail: marry.kloosterman@gmail.com

Contact met gastpredikanten en predikantenrooster :

mw A.H. de Jonge, Kalmanstraat 16, 1817 HX Alkmaar

tel.: 06 - 20073435, e-mail: inekedejonge47@gmail.com

Ledenadministratie:

dhr J.F. van der Blij, Font. Verschuirlaan 14, 1852 CL Heiloo,

tel.: 072-5334330, e-mail: fritsvanderblij@planet.nl

Organist: dhr. J. Zwart, Pampagras 163, 3902 SV Veenendaal

tel: 06 41794057 e-mail: janzwartalkmaar@gmail.com

Pianist: Leontine Kaptein, Keldercroftlaan 29, 1851 VG Heiloo,

tel.: 072-5334118, e-mail : leontinekaptein@yahoo.com

Web-adres: alkmaar.remonstranten.nl.

Berichten voor de website toesturen aan :

dhr B.Luttmer, e-mail: bramluttmer@gmail.com

Bankrekeningen :

Bankrekening giften:

ING: NL30 INGB 0000.23.36.38
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Bankrekening voor

verhuur kerkgebouw:

ING: NL07 INGB 0000.28.74.02

Giften Toermalijn:

Project Tshistië Kloetshië

via de Iona Stichting o.v.v. 'gift T.K': NL90 INGB 0001.42.74.04



Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Indien onbestelbaar: terug aan Romplaan 8, 1852 BR Heiloo