

Alkmaar



Flitsen uit het Fnidsen
december 2021/januari 2022

nr. 7



Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Kerkdiensten

| Datum | Tijd | Voorganger | Overige |
|--------------|-------------|-------------------|--|
| 19 dec | 11.00 | G. Loman | Vierde advent Op adem komen dienst Muziek: Leontine Kaptein Koor olv Conny Kriek Collecte: Kinderen in de knel |
| 25 dec | 10.15 | G. Ubels | Kerst Muziek: Kees Jonkers en Jan Visser Collecte: Toermalijn |
| 26 dec | | | Geen dienst |
| 2 jan | | | Geen dienst |
| 9 jan | 10.15 | G. Ubels | Muziek: Jan Zwart Collecte: Hospice Alkmaar |
| 16 jan | 11.00 | J. Goud | Op adem komen dienst Koor olv Conny Kriek Muziek: Leontine Kaptein Collecte: Stichting Exodus |
| 23 jan | 10.15 | M. de Vries | Muziek: David Kienzle Collecte: Diaconaal Fonds Militairen |
| 30 jan | 10.15 | J. de Vries | Muziek: Jan Visser Collecte: Geloof en Samenleving |

Tijd voor het Licht

Het zijn de donkere dagen voor kerstmis. Het einde van een jaar, weer een jaar, zomaar een jaar uit alle miljarden jaren dat deze wereld, deze tijd al bestaat. Niet zomaar een jaar voor wie het meemaakten – zoals alle jaren altijd memorabel zijn geweest voor degenen die het meemaakten. Niets van leven gaat zonder indrukken, verliezen, geschenken, dingen die verloren gaan, dingen die ontvangen worden. Alles komt en gaat, verschijnt en verdwijnt en met ons menselijke hart dwalen we daardoor heen: dan zijn we hoopvol en krachtig, dan vermoeid en onmachtig. Angst en vreugde beroeren ons – of we zeulen juist rond met dat wat lam maakt, dof, contact verloren.

En zo ook dit jaar: een jaar vol gebeurtenissen die ons allemaal op eigen wijze zullen heugen – en wat ligt er nog voor ons, deze laatste weken? Hoe zullen we het nieuwe jaar bereiken, wat gaat de winter ons verder vragen, brengen? Nog steeds donkerder wordt het, de dagen nog niet aan het lengen. En zelfs na 21 december, de kortste dag, spant het er nog om: meteorologisch is het pas rond 6 januari zo dat er aan beide kanten van de dag weer licht erbij komt. Tot die tijd duurt het 's ochtends nog telkens langer voor het daglicht aanbreekt. Alleen het feit dat de zon 's middags ook telkens iets later ondergaat, maakt dat we dan toch aan daglengte winnen.

Tijd en licht – ze zijn met elkaar verbonden, en ze bepalen hoe wij ons in de werkelijkheid oriënteren. Het licht is de uiteindelijke maat; als het over het universum gaat, rekenen we in lichtjaren: de afstand die het licht aflegt in een jaar tijd. Sneller dan het licht kunnen we niet denken, niet reizen. Licht bepaalt onze grenzen, onze tijd, onze ruimte.

Het is niet gek dat ons mensenhart zich, als het steeds donkerder wordt, zorgen maakt over of het licht nog wel terug zal keren. En dat het verhalen, rituelen ontwerpt om zichzelf gerust te stellen. Maar niet alleen dat: het verzamelt ook kennis en vaardigheden om de gang van het licht nauwlettend te volgen – en zo te weten waar het zich bevindt, dat licht. En te weten waar wij ons bevinden, ten opzichte van dat licht.

Advent en kerst maken deel uit van die verhalen, hier worden kennis en hoop gebundeld en overgedragen. Kijk, zeggen ons de verhalen en liederen: Kijk, dit is de gang van het licht, dit is de gang van het leven. We weten dat het zo gaat, en we hebben vernomen dat het zal keren, dat er een keer is. In de seizoenen, in de gang van de aarde om de zon, in de gang van een mens door het leven, in de gang van deze wereld door de tijd. Er is licht, er is

donker. En als er donker is, zal er weer licht komen. Er is een kracht van licht die deze wereld draagt.

Dat is een hoop, een rotsvast vertrouwen dat er mag zijn in je hart – dat aan je wordt overgedragen door degenen die voor ons gingen, door degenen die met ons gaan. Ook als het donker is, zal er licht komen, zijn er mensen die licht ervaren, ervaren hebben. Zijn er mensen die licht uitstralen, ervan weten, erop vertrouwen, het aanwijzen. Kijk, daar – het gloort.

Licht is iets dat er is, permanent vernieuwend, elk moment opnieuw. Het heeft tijd nodig om ons te bereiken, wij hebben tijd nodig om ons ernaar te wenden. Licht heeft tijd nodig, wij moeten tijd maken voor het licht.

Het is tijd voor licht. Hoe ook en wat er ook komt, wat er ook zichtbaar zal worden in het nieuwe licht. Wij weten dat het komt, we stemmen ons erop af, we dragen de hoop en de kennis in ons hart.

Kerst is het feest van het licht. Zalig kerstmis, gezegend kerstfeest. Dat wij elkaar zien en dragen en ontmoeten in het licht.

Gerdienke Ubels



Informatie over gastpredikanten

19 december – Pastor G. (Gonny) Loman gaat regelmatig voor in de Op Adem Komen-diensten. Ze is katholiek theoloog en lange tijd werkzaam geweest als geestelijk verzorger in het Medisch Centrum Alkmaar.

Momenteel is ze verbonden aan de Laatdiensten in Alkmaar.

16 januari – Prof. dr. J. (Johan) Goud, emeritus, was remonstrants predikant in Eindhoven, Zuid- Limburg, Den Haag en tijdelijk in Twente. In 2015 heeft hij afscheid genomen als hoogleraar religie en zingeving in literatuur en kunst.

23 januari – Ds. M. (Marthe) de Vries was een tijdlang lid van onze gemeente. Sinds 2019 is zij predikant in de Geertekerk in Utrecht. Daarvoor werkte ze in Wassenaar bij de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB.

30 januari – Ds J. (Jantien) de Vries werkt als geestelijk verzorger in verpleeghuis/revalidatie-kliniek Zuiderhout te Haarlem. Jantien woont met haar gezin in Amsterdam.

Toelichting op de collectes

Bijdragen voor de komende collectedoelen kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL30 INGB 0000 2336 38 t.n.v. de Penningmeester van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar. Met vermelding van het betreffende doel. Bestemmingen van de eerste collecte in de komende tijd:

19 december – Kinderen in de knel is het kinderprogramma van Kerken in Actie. Ondersteund worden kleinschalige projecten voor kinderen die arbeid moeten verrichten, straatkinderen, kinderen in oorlogssituaties, kinderen in prostitutie.

25 december – Toermalijn is ons diaconaal project. Remco van der Plaats heeft in Moskou het dagcentrum Toermalijn voor kinderen met een verstandelijke beperking opgezet. Ook ‘Tshistië Kloetshi’ bij Smolensk voor volwassenen met een verstandelijke beperking wordt ondersteund.

9 januari – Hospice Alkmaar biedt een alternatief aan mensen, die hun laatste levensfase – om welke reden ook – niet in huiselijke kring kunnen doorbrengen. Naast 20 verpleegkundigen en verzorgenden zijn ongeveer 100

vrijwilligers actief. De kosten worden echter lang niet allemaal door de verzekering gedekt.

16 januari – Exodus Nederland stelt zich ten doel de kansen van (ex-) gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. Zij biedt met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding aan (ex-) gedetineerden en hun familieleden. Sleutelbegrippen hierbij zijn wonen, werken, relaties en zingeving.

23 januari – Diaconaal Fonds Militairen draagt bij aan projecten die het geestelijk en sociaal welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront bevorderen. Ook andere diaconale doelen komen in aanmerking voor steun. Eén van de projecten is de soldatenkerk. Ook is er specifieke aandacht voor het verlichten van acute nood van individuele mensen of gezinnen.

29 januari – Geloof en Samenleving is de naam van de diaconale tak van de Remonstrantse Broederschap. We collecteren regelmatig voor één van de projecten die door G&S worden aangedragen. Dit kan zijn voor de Taakgroep Binnenlands pastoraat. Denk aan: contact onderhouden met jonge uitgeprocedeerde asielzoekers, mee op bezoek gaan met kinderen waarvan vader of moeder gevangen zit, hulp bij de voedselbank of hospice.

Berichten uit de kerkenraad

Het belangrijkste punt van de afgelopen kerkenraadsvergadering was: hoe gaan we dit jaar het kerstfeest vieren? Wat is er wel en wat juist niet mogelijk? We hebben twee besluiten genomen. Het positieve besluit is, dat de kerstviering door zal gaan. Daar zijn we heel blij mee! Het lastige besluit is dat er **maximaal 40 mensen** aanwezig kunnen zijn i.v.m. de 1.5 meter regel. Dat is voor een dienst met Kerstmis weinig, maar het is helaas niet anders. Ook zullen we ons aan de andere - inmiddels bekende - maatregelen moeten houden: mondkapje op totdat men zit, eenrichtingsverkeer en goed ventileren.

Bovenstaande betekent ook dat men zich van te voren moet aanmelden, net zoals we dat gewend waren in de lock-down periode in de eerste maanden van dit corona-jaar.

Begin komende week wordt er nog een bericht met nadere gegevens rondgestuurd.

Jebby Lawant die onlangs verhuisde naar Biesboschstraat 15, 1823 WJ Alkmaar, heeft sinds kort een ander e-mailadres: jebbylawant@gmail.com

Pauline van Veen

Agenda

Een nieuwe rubriek in Flitsen. In Agenda noemen we alle relevante activiteiten met de data waarop deze plaatsvinden nog eens overzichtelijk en chronologisch onder elkaar. Voor de periode januari- februari in 2022:

- 13 januari: Gespreksgroep Onderweg: Parabels. Heiloo, 14.45 uur
- 19 januari: Gespreksgroep Van Luisteren naar Doen. Tuinkamer, 14.00 uur
- 19 januari: Stiltemeditatie. Kerk, 19.30 uur
- 26 januari: Kerkenraad. Tuinkamer, 14.00 uur
- 2 februari: Preekcafé. Tuinkamer, 10.30 uur
- 10 februari: Gespreksgroep Onderweg: Parabels. Heiloo, 14.45 uur
- 16 februari: Gespreksgroep Van Luisteren naar Doen. Tuinkamer, 14.00 uur
- 16 februari: Stiltemeditatie. Kerk, 19.30 uur
- 23 februari: Preekcafé. Tuinkamer, 10.30 uur
- 23 februari: Kerkenraad. Tuinkamer, 14.00 uur

In Memoriam Thea Cleton

Het bericht van het overlijden van Thea Cleton heeft velen als een schok getroffen. Zij overleed op de avond van zondag 7 november 2021. In een (live en digitaal) bijeenzijn werd Thea op 16 november herdacht in een besloten afscheidsbijeenkomst.

Op de rouwkaart stonden woorden die Thea zelf daarvoor aangegeven had:

*Ik kwam uit een zee van liefde in dit leven –
ik leefde in een zee van liefde –
en ik ga naar een zee van Liefde*

Dit tekent haar geloof, en de centrale waarde in haar leven. Liefde was bij alles wat ze deed en zocht het uitgangspunt. Liefde voor de wereld, voor schoonheid, voor het genieten van het goede van het leven. En vooral: liefde voor allen om haar heen!

In de ontmoeting met Eddi Suman bloeide tussen hen een grote wederzijdse liefde op. Dat zij hun levensweg verder samen vervolgden, is voor Thea een centraal anker in haar leven geweest.

Een ander anker was de kerk. Thea groeide op in een Remonstrants gezin. Ze studeerde een paar jaar theologie, maar besloot dat de Sociale Academie toch meer bij haar paste.

Thea was begaafd met veel talenten. Voor en achter de schermen zette zij zich met aandacht en grote zorgvuldigheid in voor het reilen en zeilen van onze gemeente. Zo regelde ze het preekrooster van de gastpredikanten en onderhield het contact met hen. Met groot enthousiasme deed ze mee in de werkgroep Voorjaarsserie en leverde haar bijdrage met onder meer suggesties voor thema's, sprekers en teksten. Ze had een mooi poëtisch taalgebruik, waar we graag gebruik van maakten. Ook het praktische regelwerk was bij haar in goede handen. Vanaf het begin vormde Thea het hart van de Op adem Komen vieringen, en droeg zowel bij aan de voorbereiding als aan de voortgang van deze diensten. Tot dit voorjaar was ze coördinator van het koor. Ook was ze actief in de Liturgiecommissie. Zij vervulde al deze taken met stijl, aandacht en precisie. Zo was zij dat gewend, dat hoorde bij haar. Ze begon zich echter steeds meer te realiseren dat het wel erg veel was wat ze allemaal deed. Langzaam begon ze wat taken over te dragen, maar eigenlijk te laat.

Het is heel verdrietig dat we Thea moeten missen. Gelukkig heeft ze veel van haar 'kerkenwerk' vastgelegd. Daar deelde ze graag van uit. Een mooie digitale 'erfenis'.

Het gemis van haar Eddi sinds zijn overlijden in 2013 viel haar zwaar. In de laatste maanden van haar leven kreeg ze te kampen met alles-ontregelende kwalen. Thea Cleton zou deze maand 77 jaar oud zijn geworden.

Wij gedenken haar in dankbaarheid.

Gerdienke Ubels en Pauline van Veen

In Memoriam Henny Eikelenboom-Veldman

Vrij plotseling is op 28 november j.l. Henny Eikelenboom overleden, wonende aan Prinses Mariannestraat 49 te Alkmaar. Henny was sinds de sluiting van de Trefpuntkerk een trouw bezoeker van de Remonstrantse kerk waar zij zich erg thuis voelde. Veel heeft zij betekend voor de

Trefpuntkerk, van jeugdouderling, ouderling tot pastoraal medewerkster. Zij had de gave goed te kunnen luisteren, ze was een blij mens en nam het leven zoals het op haar afkwam. Haar geloof was voor haar belangrijk, een innerlijke bron waaruit zij putte. Ze hield van boeken en gedichten – ze was een trouw bezoeker van de poëzie cursussen van Anne Nijssen. Ze kon goed haar gedachten verwoorden en dingen samenvatten. Nog maar een half jaar geleden is haar man Wim overleden en nu zijzelf, een zware slag voor haar twee zonen. Wij wensen hen dan ook veel sterkte en kracht toe. Henny mocht op 1 dag na 81 jaar worden.

Marja Lit

(Organist Jan Zwart stuurde ons onlangs het volgende toe:)

Organisten

Beste allemaal,

Ja het was voor mijzelf zeer onverwacht dat wij zo plotseling uit Alkmaar gingen vertrekken. Maar misschien is het wel goed om ineens heel veel zaken die je van tevoren nooit had bedacht te moeten regelen. Al kan ik me de uitroep van een collega-organist nu goed begrijpen: “Jan, verhuizen is een ramp!” Zeker als je uit de woonplaats waar je 42 jaar hebt gewoond vertrekt naar het midden van het land. Van het begin af aan heb ik gezegd dat ik niet in één klap al mijn schepen achter mij wil verbranden en daarom voorlopig organist blijf in Alkmaar, de Kapelkerk en de Remonstrantse Kerk. Voor mij zijn orgelspelen en kerkmuziek hobby’s waar ik alleen maar energie van krijg. Dus één of twee keer per maand van Veenendaal naar Alkmaar reizen is voor mij geen enkel probleem. Voorlopig blijf ik ook het organistenrooster regelen. Dat gaat allemaal per mail of telefonisch en daarbij is fysieke afstand geen probleem. Het was voor mij een aangename verrassing dat Leontine op zondag 12 september in het zonnetje werd gezet en dat ik daarvan mee mocht profiteren door de ontvangst van een mooi boeket. Ims en ik verbleven nog de hele maand september in Alkmaar om zaken over te dragen, dus we hebben er nog heel veel plezier van gehad. Hartelijk dank! Inmiddels hebben jullie ook kennis kunnen maken met organist David Kienzle uit de VS. Hij is getrouwd met de Nederlandse Alice en zij wonen sinds afgelopen jaar in Alkmaar. Tevens een goede kennis van Leontine. Hierbij wat meer over David Kienzle:

David J. Kienzle verhuisde in oktober 2020 van de VS naar Alkmaar, samen met zijn partner Alice Kranenburg, fulltime verpleegster. Hij woont graag in Nederland en is erg blij met de vele mooie kanten van Alkmaar. Zijn meest intensieve project tot nu toe was de uitgebreide renovatie van hun huis. David heeft in de VS 40 jaar verschillende fulltime functies vervuld als muziekdirecteur en organist tot aan zijn pensionering in september 2019. Zijn universitaire diploma's omvatten bachelor-, master- en doctoraatsdiploma's in orgeluitvoering, koor- en orkestdirectie. Hij heeft gewerkt in kerken in Salem, Oregon; Cincinnati, Ohio; Memphis, Tennessee; en meest recentelijk in Canton, Ohio gedurende 21 jaar. Naast zijn werk als kerkmusicus en concerterend organist, dirigeerde hij verschillende professionele en amateurkoren. Van zijn orgelspel zijn opnamen verschenen op het label ProOrgano. Hij heeft vele concerten gegeven in de Verenigde Staten en maakte verschillende tournees naar Duitsland. Naast zijn werk als kerkmusicus heeft hij altijd genoten van wandelen, fietsen, kamperen en reizen.

Vriendelijke groet, Jan Zwart

Ik ben er voor je

Onze kerk heeft een bezinningsbrief uitgebracht over de oplopende tegenstellingen in de huidige samenleving, genaamd: 'Ik laat je niet alleen, over polarisatie en het vergeten wij'. Een van de auteurs van deze brief is Antje van der Hoek, predikant in Den Haag. Zij heeft op zaterdag 30 oktober een inleiding verzorgd. We zijn onderling over de bezinningsbrief in gesprek gegaan.

De bezinningsbrief plaatst zich in een maatschappijkritische traditie van de Remonstranten, die 100 jaar geleden begon bij Gerrit Jan Heering, hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium. Hij stelde dat als je het evangelie van Jezus Christus serieus neemt, je als kerk een standpunt moet innemen over maatschappelijke thema's. Dat heeft de Remonstrantse kerk met een regelmaat gedaan. De laatste keer sprak de kerk zich duidelijk uit voor het zegenen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Wat nu speelt is dat er in onze samenleving een polarisatie gaande is die mensen van elkaar vervreemdt en mensen uitsluit. Vanuit ons geloof roepen

wij de samenleving en vooral onszelf op om de ander niet in de steek te laten. Zoals de bezinningsbrief zegt:

Wij horen de Bijbelse boodschap als een oproep om de ander niet in de steek te laten. 'Wees niet bang, want ik ben bij je' is wat God de mensen steeds weer op het hart drukt. Tegen iedereen die roept 'Laat me niet alleen!' zegt Jezus Christus: 'Ik ben er voor je'. Wij mensen zijn uitgenodigd om hetzelfde te zeggen tegen iedereen om ons heen: 'Ik laat je niet alleen.'

Polarisatie is een complex maatschappelijk verschijnsel. De bezinningsbrief is een reflectie over oorzaken en achtergronden, om als kerk een zienswijze te kunnen ontwikkelen en een verandering in de samenleving teweeg te brengen.

In haar inleiding noemde Antje van der Hoek een aantal ontwikkelingen:

- De overgang van een verzuilde samenleving naar een pluriforme multireligieuze en multi-etnische samenleving;
- Het ontstaan van een meritocratische (d.w.z. op verdienste) gerichte samenleving, waarin een bepaalde elite succes heeft, een 'winner' is, die maar weinig oog heeft voor de belevingswereld van de gewone man (m/v), de 'losers'. Het is een geloof dat je je welvaart en gezondheid geheel aan eigen inspanningen te danken hebt;
- Voorheen bindende verbanden zoals vakbonden, verenigingen, politieke partijen en kerken die mensen niet langer (of in sterk verminderde mate) samenbrengen. Met de globalisering maakt dat dat de verhouding tussen individu en gemeenschap voortdurend in beweging is. Het is een 'vloeiende wereld' geworden.
- De technologische communicatierevolutie zorgt voor een afbrokkeling van een gezamenlijk gedeelde nationale nieuwsvoorziening. De waarheid wordt als relatief en subjectief ervaren, wat betekent dat we nu zelfs niet meer dezelfde feiten delen. Dit heeft een identitaire strijd ontketent, die zich kenmerkt door een grote hang naar erkenning.

De schrijvers bedoelen dit met 'het vergeten wij' in de ondertitel van de bezinningsbrief. Deze ingrijpende ontwikkelingen hebben de grote betekenis van de behoefte van mensen om ergens bij te horen onder druk gezet. In het Westen zijn we onszelf voornamelijk als individuen gaan zien, los van onze sociale inbedding.

Het zou aanmatigend en gelijk hebbend zijn om te zeggen dat we als Remonstranten een oplossing hebben voor deze complexe vraagstukken, in de trant van: kom bij ons, dan heb je weer een bezielend sociaal verband. Daarentegen ziet de kerk het op haar weg liggen om hierop te reflecteren en te zoeken naar nieuwe vormen van verbinding. Als kerk hebben we misschien extra oog voor:

- De achterliggende zingevingscrisis en vertrouwenscrisis;
- Nieuwe vormen van verbinding en verbeelding, puttend uit Bijbelse beelden en Jezus bij uitstek verbinder is, leidend tot ‘wederkerige praktijken als basis voor solidariteit’;
- Herstel van het verbondsaspect van de politiek. Het is een misvatting dat de samenleving kan functioneren zonder morele verbanden en besef van collectieve identiteit;
- De erkenning dat we in een transitie leven en dat we vanuit onze vrijzinnige mentaliteit weten dat tolerantie een onmisbare voorwaarde is om deze moeilijke periode te overleven.

De Remonstranten pleiten in de bezinningsbrief voor nieuwe aanzetten tot verbinding, verbeelding en verdraagzaamheid (tolerantie). Grotere aandacht voor ‘wat ons maatschappelijk bindt’, voor een intense uitwisseling over de overstijgende (transcendente) waarden, die ons als samenleving bijeen houden, waarbij aandacht is voor waarin we van elkaar verschillen door, bijvoorbeeld, fysieke ontmoetingen.

De kerken hebben een traditie en infrastructuur om de sociale samenhang waar mogelijk, te bevorderen en nieuwe openingen bieden; om het vertrouwen in elkaar te versterken, puttend uit een overstijgende Vertrouwensbron. We laten elkaar niet alleen!

Na afloop van de lezing kwam het onderlinge gesprek op gang. Zonder alle vragen en antwoorden tekort te willen doen waren dit de belangrijkste vragen:

- Hoe kunnen onze kinderen goed leven in deze individualistische en kapitalistische wereld?
- Wat kan de kerk betekenen in de toenemende ongelijkheid en armoede van mensen?
- Hoe kunnen we reflecteren over een ‘nieuw wij’, in plaats van een ‘vergeten wij’?

Kees van der Pijl

Waarover spraken zij? (1)

De vrije wil

Met de bijdrage van Pieter Korbee (zie Flitsen nr. 6) zijn we wat de Remonstranten en hun geschiedenis aanbeland bij het heden. De vraag is of daarmee nu alles is verteld over de Remonstranten en de Remonstrantie? Over het remonstrants gedachtegoed is in die verhalen wel iets gezegd, maar niet zo uitvoerig. Er is veel meer over te vertellen. In het komende jaar gaan we op zoek naar de pijlers en bouwstenen waarop het remonstrants gebouw rust, zoals keuzevrijheid, verantwoordelijkheid, tolerantie en verdraagzaamheid. We laten daarbij mensen aan het woord die krachtig hebben bijgedragen aan de verwezenlijking hiervan. Denk hierbij aan Arminius, Wtenbogaert, Heering en Tidema om maar enkelen te noemen. In de komende serie verhalen ‘Waarover spraken zij’ heb ik gebruik gemaakt van twee boeken, nl. *De Remonstrantie 400 jaar*, onder redactie van Koen Holtzapffel en Marius van Leeuwen, en *Tolerantie in turbulente tijden- Johannes Wtenbogaert en denkers van nu over verdraagzaamheid*, onder redactie van Eric Cossee, Joost Röselaers en Marthe de Vries. Bij Arminius, om met hem te beginnen, is de vrije wil om te kiezen een centraal thema. Je zou hem zelfs dé voorvechter kunnen noemen van de vrije

wil. In het verzoekschrift ‘de Remonstrantie’, uit 1610 is een en ander uitgewerkt. Remonstranten geloofden toen en ook nu nog dat voor een mens in het leven niet alles van te voren is bepaald, maar dat hij/zij in vrijheid tot keuzes kan komen. Daar valt soms wat op af te dingen, maar de overtuiging blijft overeind dat ieder mens beschikt over een vrije wil en daarmee in vrijheid kan kiezen. Dit laatste geldt dan ook voor het verkrijgen van het heil. De vraag is of je als mens er zelf aan kan en moet bijdragen of je ‘zalig’ wordt, of je het eeuwig heil zult ontvangen. De Remonstrantie is hierover duidelijk,

namelijk dat het verkrijgen van het eeuwig heil niet alleen afhangt van wat God hierover besluit, maar ook van beslissingen van de mens. Je kunt als mens het heilsaanbod van God aanvaarden, maar je kunt het ook afslaan en



verwerpen. De Remonstrantie beweert echter niet dat je het heil helemaal op eigen kracht deelachtig wordt. God heeft de mens geschapen met een vrije wil en vertrouwt er op dat wij in staat zijn om het goede te kiezen en niet het kwade, of te wel het kwade uit de weg te gaan. Toch zal Gods Geest – zo is de overtuiging – ons helpen bij het maken van die (goede) keuze. Koen Holzapffel formuleert het zo:

“Wij kunnen fundamentele keuzes in het leven pas maken, omdat God voor ons gekozen heeft”.

Dit laatste impliceert dat naast de vrije wil om (zelf) keuzes te maken er ook sprake is van een keuze voor ons. Je kiest bijvoorbeeld iemand, een partner. Maar die partner kiest ook (voor) jou. In het geloof geldt dit ook. God roept ons op, zo schreven we, om goede keuzes te maken, maar zelf kiest Hij ook. En Hij kiest niet alleen (voor) een volk, maar ook voor de enkele mens. God roept en de mens ervaart een geroepene te zijn, geroepen te worden. In de remonstrantse belijdenis (uit 2006) klinkt het zo:

*Wij geloven dat wij zelf,
zo zwak en feilbaar als wij zijn,
geroepen worden om
met Christus en allen die geloven verbonden,
kerk te zijn in het teken van de hoop.*

Freek van der Veen

| | |
|-----------------------|---|
| Berichten van: | Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) De Zwaan |
|-----------------------|---|



De ARK zou op 16 november 2021 ‘gewoon’ vergaderen, maar helaas werden we opnieuw ingehaald door corona. Online liepen we de agenda door alsof er niets aan de hand was. We maakten kennis met ds. Karen Wilson. Zij is sinds september 2021 predikante van de Evangelische

Broedergemeente. De EBG heeft in Noord-Holland een nieuwe regionale structuur gekregen die nu vorm moet krijgen. Karen kijkt uit naar een goede samenwerking met de ARK.

Sybren Rozendal, voorzitter van het bestuur van de Zwaan, vertelde wat er allemaal onder de paraplu van de Zwaan valt: het inloophuis, het Steunpunt Verlies en Rouw, Chaja en Alkmaar Taal Thuis, het taalcafé voor stathouders. Op www.dezwaan-alkmaar.nl is informatie over de Zwaan te vinden. Er werden ervaringen uitgewisseld over de manier waarop in de periode van Allerheiligen en Allerzielen aandacht wordt geschonken aan overledenen en aan mensen in rouw. Een aantal kerken stelde hun gebouwen open voor het aansteken van een kaars, het laten noemen van namen van overleden dierbaren en het luisteren naar teksten en muziek. Al deze bijeenkomsten waren toegankelijk voor mensen van binnen én van buiten de kerk. Op deze manier wordt zichtbaar dat de kerken er voor iedereen zijn. De ARK maakte met het instellen van een voorbereidingscommissie voor de Week van de Oecumene een start met het organiseren daarvan. We hopen dat het in 2022 wel door kan gaan!

Ria de Rijke
secretaris ARK

Tenslotte...

Deze Flitsen is de laatste van het jaar 2021. Menigeen verzucht zo aan het eind van een jaar: al weer een jaar voorbij, waar blijft toch de tijd? En ook: het lijkt wel of de tijd sneller gaat, dat de tijd ons inhaalt, of dat we voorbij de tijd leven, dat alles zomaar voorbijgaat en voor je het weet ...

We kijken in deze tijd van het jaar terug naar het afgelopen jaar en we kijken vooruit. Maar wat is eigenlijk tijd? We kunnen alleen spreken en iets zeggen over de tijd die voorbij is, de verleden tijd. De tijd stoppen lukt niet. Ook kun je de tijd niet vastpakken, opsluiten, tegenhouden. Als je denkt dat je de tijd in handen hebt en houdt, dan glipt het weg als zand door je vingers. Tijd is ongrijpbaar, maar ook wel paradoxaal tijdloos. We kennen eigenlijk alleen tegenwoordige tijd en nadat we dit hebben uitgesproken is die tijd bij wijze van speken al weer verleden tijd.

Van wat de toekomst, het komende jaar 2022, brengt weten we niet. Die toekomstige tijd kunnen we niet weten of invullen. We kunnen wel dromen van een tijd die komt. We kunnen ons van die tijd een voorstelling maken

met wat we nu al weten met onze verbeeldingskracht. We kunnen hier en nu alleen vaststellen dat wat die toekomst betreft we ons mogen toevertrouwen aan de Eeuwige.

Dit alles bedacht ik toen ik stuitte op het gedicht 'Tijd' van de dichteres M. Vasalis.

Freek van der Veen

TIJD

Ik droomde, dat ik langzaam leefde...
langzamer dan de oudste steen.
Het was verschrikkelijk: om mij heen
schoot alles op, schokte of beefde,
wat stil lijkt. 'k Zag de drang waarmee
de bomen zich uit de aarde wrongen
terwijl ze hees en hortend zongen;
terwijl de jaargetijden vlogen
verkleurende als regenbogen...
Ik zag de tremor van de zee,
zijn zwellen en weer haastig slinken,
zoals een grote keel kan drinken.
En dag en nacht van korte duur
vlammen en doven: flakkrend vuur.
-De wanhoop en welsprekendheid
in de gebaren van de dingen,
die anders star zijn, en hun dringen,
hun ademloze, wrede strijd...
Hoe kón ik dat niet eerder weten,
niet beter weten in vroeger tijd?
Hoe moet ik het weer ooit vergeten?

M. Vasalis

(uit *Parken en woestijnen*, 1965)



Redactie Flitsen uit het Fnidsen:

Kees van der Pijl, Simon Rep, Pauline van Veen en Freek van der Veen.

Redactiesecretariaat: Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 072 5155699; e-mail: f.vanderveen@upcmail.nl. Inleveren kopij voor Flitsen uit het Fnidsen februari '2022 vóór 24 januari a.s. Uitgavedatum van Flitsen nr. 1 zondag 30 januari 2021.

Algemene informatie

Kerkgebouw: Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, tel. 072-5112307

Predikant: ds. Gerdienke Ubels, Petrarcalaan 18, 3533 CS Utrecht
tel.: 06-19050046, e-mailadres: ubelsg@xs4all.nl

Kerkenraad:

Voorzitter: mw P.L. van Veen, Romplaan 8, 1852 BR Heiloo,
tel.: 072-5110868, e-mail: pauline.vanveen@xs4all.nl

Secretaris: mw P. Boddaert-de Bruijn, Eeuwigelaan 37, 1861 CL Bergen,
tel: 072-5813224, e-mail: bodda41@hetnet.nl

Penningmeester: dhr P. Buren, Munnikenweg 1A 1829 BA Oudorp,
tel.: 072-5153978, e-mail: pieterburen@planet.nl

Coördinatie verhuur kerkgebouw:

dhr P.J. Bas, Rijnstraat 60, 1823 EE Alkmaar,
tel.: 072-5202208, e-mail: paul.bas@kpnmail.nl

Lid en contactledenwerk: mw M.E.M. Kloosterman, Visserslaan 26, 1815
VD Alkmaar, tel.: 072-5641751, e-mail: marry.kloosterman@gmail.com

Contact met gastpredikanten en predikantenrooster :

mw A.H. de Jonge, Kalmanstraat 16, 1817 HX Alkmaar
tel.: 06 - 20073435, e-mail: inekedejonge47@gmail.com

Ledenadministratie:

dhr J.F. van der Blij, Font. Verschuurlaan 14, 1852 CL Heiloo,
tel.: 072-5334330, e-mail: fritsvanderblij@planet.nl

Organist: dhr. J. Zwart, Pampagras 163, 3902 SV Veenendaal
tel: 06 41794057 e-mail: janzwartalkmaar@gmail.com

Pianist: Leontine Kaptein, Keldercroftlaan 29, 1851 VG Heiloo,
tel.: 072-5334118, e-mail : leontinekaptein@yahoo.com

Web-adres: alkmaar.remonstranten.nl.

Berichten voor de website toesturen aan :

dhr B.Luttmer, e-mail: bramluttmer@gmail.com

Bankrekeningen :

Bankrekening giften: ING: NL30 INGB 0000.23.36.38
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar

**Bankrekening voor
verhuur kerkgebouw:** ING: NL07 INGB 0000.28.74.02

Giften Toermalijn: Project Tshistië Kloetshië
via de Iona Stichting o.v.v. 'gift T.K': NL90 INGB 0001.42.74.04

Indien onbestelbaar: terug aan Romplaan 8, 1852 BR Heiloo