

Alkmaar



Flitsen uit het Fnidsen
november/december 2021

nr. 6



Remonstrantse Gemeente Alkmaar

kerkdiensten

Datum	Tijd	Voorganger	Overige
31 okt	10.15	Ds. J. Klijnsma	Muziek: David Kienzle Collecte: Kerkrestauratie
7 nov	Geen dienst Laatdienst om 11.00 uur in de Lutherse kerk		
14 nov	10.15	Ds. G. Ubels	Muziek: Jan Zwart Collecte: ISBA
21 nov	11.00 10.45 In- zingen	Ds. G. Ubels	Herinneringszondag Op adem komen dienst, thema 'Oorsprong en doel' Muziek: Leontine Kaptein Koor olv Conny Kriek Collecte: Solidaridad
28 nov	10.15	Ds. E. van Melle	Eerste advent; Muziek: Marion Kroon; Collecte: Amnest.Intern.
5 dec	10.15	Ds. I.L. Tan	Tweede advent Muziek: Atze Veldhuis Collecte: Aidsfonds
12 dec	10.15	Ds. G. Ubels	Derde advent Dienst met adventsmaaltijd Muziek: Jan Visser Collecte: Inloophuis De Zwaan
19 dec	11.00	Pastor G. Loman	Vierde advent Op adem komen dienst, thema 'De dag die komt...verwachten als levenshouding' Muziek: Leontine Kaptein Koor olv Conny Kriek Collecte: Kinderen in de knel

Geven of nemen

Deze tijden – ze vallen niet mee. Uit de wereld komt deprimerend nieuws; persoonlijk verdriet kan je overvallen, in de politiek lijkt de richting zoek. Daar leven we mee, we zoeken naar hoop en inspiratie, proberen we ons niet te laten bedrukken door neerslachtigheid. We zoeken naar dat wat ons steunt en overeind houdt.

Ook mij kan het benauwen. En toen ik onlangs in de loop van een dag ontmoetingen merkte dat ik ervan opknapte, vroeg ik me af waar dat door kwam. Was het domweg de gezelligheid? Het weerzien met mensen die ik lang niet gezien had? De andere omgeving, de afleiding? Ik kon me niet voorstellen dat het dat alleen was, dat dat ‘genoeg’ zou zijn. Want als ik permanent ‘afleiding’ zou hebben zou ik toch zeker niet steeds opgewekt zijn en blijven – zoveel was me wel duidelijk. Terugdenkend aan de gesprekken van die middag realiseerde ik me dat het ontmoetingen waren geweest met kunstenaars: creatieve, scheppende mensen. Geen van hen alleen maar stralend geïnspireerd, op vleugels door het leven – zeker niet. Maar wel: mensen die niet alles voor zich houden, maar juist met hun werk steeds naar buiten treden: zoekend, delend. Stuk voor stuk waren het mensen die geven, die uit zichzelf treden en bereid zijn zichzelf in de strijd te werpen. De één maakt fragiele scheepjes waarmee ze de namen van omgekomen vluchtelingen gedenkt. De ander maakt sieraden waarin ze de levensmomenten van mensen weergeeft; en de derde houdt een oude molen in stand, hij draagt en deelt het ambacht en vormt al doende een ontmoetingsplaats voor velen.

Al deze mensen: niet primair bezig met te halen/vinden/zoeken wat ze zelf nodig zouden hebben; maar bezig aan hun omgeving te geven wat ze hebben om te geven: hun begaanheid met de wereld, hun creatieve kracht, hun kennis en aandacht. En het schoot me te binnen hoe onlangs, in een gesprekskring, iemand een citaat van Herman Finkers aanhaalde:

Niet halen uit het leven wat erin zit, maar geven aan het leven wat er in jou zit.

Dat is wat deze mensen stuk voor stuk deden, ieder op eigen wijze, allemaal even vrijgevig. En dat is waar ik zo van opgeknapte was: hun energie, hun inspiratie, hun openheid naar de wereld – en dat ze dat alles zomaar met me gedeeld hadden.

En zoals dat gaat: als je een thema in je hoofd hebt, kom je het opeens overal tegen. In het nummer van VolZin deze maand trof ik een mooi interview met Dirk de Wachter, Vlaams psychiater met een scherp oog voor hoe het de mensen vergaat in deze tijd. Hij geeft als boodschap: zoek de zin van het leven niet in het streven naar geluk, maar word gelukkig door een ander te helpen bij zijn ongeluk. “Dat is,” zo zegt hij, “de essentie van het christendom: barmhartigheid.” Scherp en mild tegelijk wijst hij erop dat dat geen oproep is tot wegcijferen of jezelf leeggeven, tot de burn-out aan toe. Je mag, nee móet het ook doen met het oog op jezelf: “Het is baatzuchtig. En dat mag. Dat moet zelfs. Een gevaar in de zorg is dat men totaal opofferend ten onder gaat. Goede zorg geeft ook genoeg, vervulling en betekenis. Iets voor iemand kunnen betekenen is het goede leven. Het schenkt een fundamenteeler gevoel van zijn dan een goede fles wijn. En ik ben een wijnliefhebber.”- zo voegt hij daaraan toe.

Het is dus: je focus verleggen en weten dat het helpt om je te verbinden met anderen, ook (of juist!) in ongeluk en zorgen. Oefenen in jezelf openen als de zorgen van de wereld je te veel worden, kijken wat je te geven hebt ook als je denkt dat je niets te geven hebt.

Het leven is groter. Het bevrijdt en bemoedigt om onze persoonlijke horizon te overstijgen. Verbind je met het leven, kijk wat je te geven hebt – het maakt niet uit wàt! Groot, klein, steeds of eenmalig. Geef, verbind je, geef wat je te geven hebt – en gek genoeg ontvang je daar vreugde uit, verbinding, betekenis, kracht. Je knapt ervan op. Als je geeft, hoef je niet meer te nemen. Je krijgt.

Gerdienke Ubels

Informatie over de gastpredikanten

31 oktober– Ds. Jan Klijsma komt uit Brouwershaven. Hij is sinds een jaar met emeritaat. Tot die tijd was hij remonstrants predikant in Dordrecht en Sommelsdijk.

28 november – Ds. Evelien van Melle is emeritus predikant en was jarenlang werkzaam als geestelijk verzorger in de psychiatrie en verslavingszorg in Amsterdam. Ook was zij als freelancer betrokken bij scholing/training in verschillende zorginstellingen. Ze woont in Oudorp en gaat regelmatig voor in diensten in de omgeving..

5 december - Ds. I L. Tan is remonstrants predikant en woont in Haarlem. Ze is niet werkzaam als predikant, maar vervult graag gastpreekbeurten. Ook werkt ze mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep “De Grote Kerk door de week” in Haarlem.

19 december – Pastor Gonny Loman gaat regelmatig voor in de Op adem komen diensten. Ze is katholiek theoloog en lange tijd werkzaam geweest als geestelijk verzorger in het Medisch Centrum Alkmaar. Momenteel is ze verbonden aan de Laaddiensten in Alkmaar en als geestelijk begeleider aan het Centrum voor Levensvragen in Noord Holland.

Toelichting bij de collectes

Bijdragen voor de komende collectedoelen kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL30 INGB 0000 2336 38 t.n.v. de Penningmeester van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar. Met vermelding van het betreffende doel. Bestemmingen van de eerste collecte in de komende tijd:

31 oktober – Kerkrestauratie, het fonds om onze schuilkerk mooi te kunnen houden.

14 november – ISBA, het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar waarin kerken en belangenorganisaties samenwerken om de materiële positie van mensen die niets meer hebben te ondersteunen.

21 november – Solidaridat wil met eerlijke en duurzame handel de levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden structureel verbeteren.

28 november – Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

5 december - Aidsfonds is een Nederlandse niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor iedereen die met hiv en/of aids of de gevolgen daarvan te maken heeft of kan krijgen.

12 december - -Inloophuis De Zwaan is een plek waar je zomaar even kan binnenwandelen en welkom bent. . Je wordt welkom geheten en mag er zijn wie je bent. De gasten leven mee met elkaars wel en wee.

19 december – Kinderen in de knel is het kinderprogramma van Kerken in Actie. Ondersteund worden kleinschalige projecten voor

kinderen die arbeid moeten verrichten, straatkinderen, kinderen in oorlogssituaties, kinderen in prostitutie.

25 december – Toermalijn is ons diaconaal project. Remco van der Plaat heeft in Moskou het dagcentrum Toermalijn voor kinderen met een verstandelijke beperking opgezet. Ook ‘Tshistië Kloetshi’ bij Smolensk voor volwassenen met een verstandelijke beperking wordt ondersteund.

Berichten uit de kerkenraad

Sinds we elkaar weer wat makkelijker kunnen ontmoeten zijn er diverse activiteiten in onze gemeente gestart. Zo kijkt de kerkenraad met plezier terug op de jaarlijkse Buitendag, was er een goed bezochte Jaarvergadering (het verslag volgt in de volgende Flitsen), was er een inspirerende vrijwilligersbijeenkomst, zijn de twee gesprekskringen weer begonnen, is de Stiltemeditatie weer gestart en hadden we een mooie DoReLu Oogstdienst.

Kortom: er is veel te doen in en rond ons kerkje!

De agenda van de afgelopen twee vergaderingen van de kerkenraad was weer aardig vol. Hieronder een toelichting op een aantal punten:

- Zoals op de Jaarvergadering is aangekondigd is onze penningmeester Pieter Buren, samen met Paula Boddaert en ondergetekende in gesprek met het landelijke Mennofonds (van de landelijke Doopsgezinde Broederschap) over de vraag op welke manier de gelden uit de verkoop van het Hofje van Torenburgh op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze belegd kunnen worden.
- Ook is gesproken over de manier waarop de collectes worden ontvangen. Tijdens de periode van de lock-down werd gevraagd het collectegeld te storten op de ING rekening van de kerk. We hopen binnenkort weer op de gebruikelijke manier te kunnen collecteren. Na deze berichten volgt hierover een mededeling van onze penningmeester.
- Gelukkig begint de verhuur voorzichtig weer aan te trekken. Dankzij de steun van vrijwilligers kunnen we onze kerk blijven verhuren – een welkome bron van inkomsten!
- We kunnen terugkijken op een mooie Oogstviering. Verderop vindt u een korte impressie.

- Op donderdagochtend **18 november** is er weer **Koperpoetsen!** Vorig jaar hebben we dit moeten overslaan, hopelijk kan het nu wél doorgaan: het koper van de kandelaars en de kroonluchters wil graag weer glanzen in de komende Advent- en Kerstperiode. Om 10.00 uur staan de tafels klaar en liggen er genoeg doeken om alles op te poetsen. We houden om 13.00 uur op. Ook als u eerder weg moet bent u van harte welkom. Voor de 'koek en zopie' wordt gezorgd. Vele handen maken licht werk!
- Nog een datum om vast in uw agenda te noteren: de jaarlijkse **Adventsmaaltijd** is op **12 december**, na afloop van de dienst met Gerdienke Ubels. Traditiegetrouw zal Paula Boddaert courgettesoep maken en zal Petra Oord, met hulp van echtgenoot Nico Oord, weer voor al het andere lekkers zorgen. Tegen die tijd zal er een intekenlijst op het prikbord komen te hangen. Petra heeft aangegeven dat ze op zoek is naar mensen die volgend jaar het stokje van haar over willen nemen. Iets om vast over na te denken!
- En tenslotte nog een bericht over de Tuinkamer: zoals u misschien al heeft gezien, hangen daar sinds kort vier prachtige lampen. De eerder gekozen lampen bleken helaas te weinig licht te verspreiden om erbij te kunnen lezen. Opnieuw veel dank aan de tuinkamercommissie, die hiervoor heeft gezorgd: Jebby Lawant, Jos Stroomer, Leontine Kaptein en Nina van der Veen. De commissie heeft nog meer wensen, maar de kerkenraad heeft besloten eerst na te willen denken over waar we de Tuinkamer in de toekomst nog meer voor zouden kunnen of willen gebruiken. Daarover hoort u t.z.t. meer van ons.

Pauline van Veen

Collectes

Als gevolg van de coronapandemie ontvangen wij uw collectebijdragen nu anderhalf jaar op onze ING bankrekening. Per kwartaal bereken ik de bijdrage voor de goede doelen rekening houdend met de opbrengstverdeling: 1/3 voor de 'eigen gemeente' en 2/3 voor de 'goede doelen'. Dankzij uw bijdragen heeft onze gemeente de beoogde doelen ook in corona-tijd kunnen blijven steunen, waarvoor onze dank.

De kerkenraad hoopt binnenkort weer op de gebruikelijke manier te kunnen collecteren: tijdens de dienst voor het gekozen 'goede doel' en bij het uitgaan voor 'de eigen gemeente'. Mocht u liever

het collectegeld blijven overmaken per bank op onze rekening **NL30 INGB 0000 2336 38** dan kunt u dit natuurlijk blijven doen. Daarbij wordt de hierboven genoemde verdeling gehandhaafd (2/3 goede doel, 1/3 eigen gemeente), tenzij u duidelijk aangeeft hoe uw bijdrage verdeeld moet worden.

Pieter Buren

Oogstdienst Do-Re-Lu van 10 oktober 2021

Thema: Oogst – waar kijk je naar?

Het is heel jammer dat u onderstaande foto niet in kleur kunt zien (geldt natuurlijk niet voor hen die de Flitsen digitaal ontvangen): onze kerk zag er op deze zondagochtend zó mooi en kleurrijk uit en het rook zó lekker allemaal: bloemen, takken met besjes, appels, peren, druiven, noten, pompoenen, wat niet al! Dit jaar waren wij de ontvangende gemeente voor de jaarlijkse oogstdienst, samen met de Doopsgezinden en Lutheranen. Het was een mooie en bijzondere dienst, waarin de drie predikanten samen voorgingen, en ieder een ander aspect van de lezingen naar voren haalde. Ds. Gerdienke Ubels nam de tekst uit Jesaja als uitgangspunt. Ze liet ons horen dat onkruid en distels er mogen zijn, niet hoeven te verdwijnen, tenzij ... er vrede wordt gesloten. God die vrede sluit met planten en distels, dán zal er een rijke oogst zijn.



Ds. Louise Pondman ging uit van de tekst in Mattheüs waarin de gelijkenis wordt verteld over het goede en het slechte zaad. Pas als het graan geoogst kan worden is het tijd om het onkruid er tussenuit te halen – het is beter te wachten op wat er tevoorschijn komt. Het Koninkrijk heeft geen haast. Ds. Yvonne Bos liet weer een ander aspect zien: waar kijk je naar als de oogst op het land staat, en hoé kijk je ernaar? Wat je ziet hangt af van de functie die je hebt. Kijk je als boer (zal er genoeg voedsel zijn?), als werknemer (hoe zwaar zal de arbeid zijn?), als mens die betrokken is op de samenleving (is er ook genoeg voor vluchtelingen?), als kunstenaar (het vermogen je te verwonderen). Na afloop gingen we met een in alle opzichten rijke oogst naar huis, voor een ander en/of voor onszelf.

Pauline van Veen

Een steentje verleggen is je verzetten

Op zondag 17 oktober jl. (In de serie ‘Op adem komen’) hield ds. Ferdinand van Melle een preek over ‘Een steentje om bij stil te staan’. We kregen aan het eind van de dienst een steentje uitgereikt, zo’n klein venijnig steentje dat, als je het in je schoen krijgt, blijft zeuren en pijn doen tijdens het wandelen. De preek was naar aanleiding van Daniël die het visioen van koning Nebukadnezar vertelt en verklaart. Deze Babylonische koning zag een groot beeld van goud, zilver, brons, ijzer en een mengsel van leem en ijzer dat geveld wordt door een steentje dat van een berg afrolt. Het gaat om machten en krachten die bevroegd worden door mensen die echt trouw aan zichzelf blijven, mensen die geloven dus. Verwezen werd naar de profetische woorden over Jezus: “De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was weggegooid, is door de hand van de Eeuwige tot hoeksteen geworden”. Ik hoor in deze woorden dat als jij zo’n steentje bent, de Eeuwige je zegent en dat het voorbeeld van Jezus navolging verdient. Een mooi gedicht van Bram Vermeulen werd erbij gelezen.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde/ Het water gaat er anders dan voorheen/ De stroom van een rivier hou je niet tegen/ Het water vindt er altijd een weg omheen/ Misschien eens gevuld van sneeuw en regen/ Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee/ Om hem dan glad en rond gesleten/ Te laten rusten in de luwte van de zee/ Ik

heb een steen verlegd in een rivier op aarde/ Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten/ Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan/ Omdat, door het verleggen van die ene steen/ De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan/ Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde/ Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten/ Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan/ Omdat, door het verleggen van die ene steen/Het water nooit dezelfde weg zal gaan.



Lang heb ik gewerkt voor belangenorganisaties. Veel van het werk bestond uit lobbyen voor de verbetering van de positie van mensen met een beperking. Lobbyen is vooral zaken bevragen bij machthebbers, die bij het lobbyen tegenspelers worden genoemd. Daarmee verzetten mensen (met een beperking) zich tegen de vernederingen die zij ervaren bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Afgelopen zondag maakte ik de koppeling dat je verzetten (door lobbyen) is als een steentje dat je verlegt in een rivier van machten en krachten. Verzet is een breed begrip en kan een negatieve connotatie hebben, van de hakken in het zand zetten. Mijn inspiratie voor een positieve betekenis van verzet kwam van een gedicht van Remco Campert dat ik op een poster in een boekwinkel zag staan. De poster mocht ik meenemen en heeft nog jaren bij mij aan de muur gehangen. Het is de tekst van het middelste gedeelte van het gedicht 'Iemand stelt een vraag' uit de bundel 'Betere tijden' uit 1970 van Remco Campert.

*Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt*

*zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud*

*zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt*

*zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem*

*jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet*

en dan die vraag aan een ander stellen

Kees van der Pijl

Het 'nieuwe' Onze Vader

Op 15 oktober jl. werd de nieuwste bijbelvertaling gepresenteerd, de NBV21, met daarin ook een vernieuwde versie van het Onze Vader (in Mattheüs 6:9b-13). We hebben deze nieuwe versie al gebruikt in de Oogstviering op 10 oktober jl. Bij het werken aan de lay-out van de liturgie voor deze viering had ik het nieuwe Onze Vader op internet gevonden in een voorpublicatie.

Bij die zoektocht stuitte ik ook op een interessante uitleg over het Onze Vader in een artikel van twee vertalers van de NBV21. Dit artikel van Dr. M.J. de Jong en Drs. I. Visser is gepubliceerd in: *Met Andere Woorden* 37/1 (mei 2018), pp. 6-23. Nieuw voor mij was, dat dit gebed

een kunstige opbouw heeft. Citaat uit het artikel: “Het bestaat uit twee delen die elkaar spiegelen. Na de aanhef volgen drie beden gericht op God: ‘uw naam’, ‘uw koninkrijk’, ‘uw wil’. Daarop volgen drie beden gericht op ons: ‘ons brood’, ‘onze schulden’, ‘breng ons niet in beproeving’. Beide delen bevatten een vergelijking.

In de derde bede wordt de situatie op aarde vergeleken met die in de hemel: in de hemel wordt Gods wil gedaan, en dat moet op aarde net zo gebeuren. En in de vijfde bede wordt de situatie op aarde met die in de hemel vergeleken: wij, die bidden, spreken uit dat we anderen vergeven wat zij ons schuldig zijn, en vragen God of hij evenzo onze schulden wil vergeven. Afstemming tussen hemel en aarde lijkt daarmee de kern van het Onze Vader.

Wie dit gebed uitspreekt, richt zich op Gods koninkrijk. Nu al zijn de waarden van Gods wereld bepalend voor ons gedrag. En straks, als Gods koninkrijk definitief is doorgebroken, zal de hemelse werkelijkheid overal op aarde bepalend zijn.”

In de NBV21 beginnen de eerste drie beden nu allemaal met ‘laat’. Daardoor wordt de structuur van het gebed beter zichtbaar. Ook in de tweede serie van drie beden zit een terugkerend woord dat de structuur zichtbaar maakt, namelijk het woordje ‘ons’.

Het grootste verschil met de vorige vertaling (de NBV uit 2004) is te vinden in de vijfde bede *Vergeef ons onze schulden*. Die woorden werden gevolgd door *...zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was*. In de NBV21 is dat veranderd in *... zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is*. De Griekse werkwoordsvorm in de originele tekst kan inderdaad met een verleden tijd worden vertaald, maar ook om terugkerend gedrag aan te geven: “zoals wij (plegen) anderen (te) vergeven”. Mij spreekt deze nieuwe vertaling aan. Ik vond het merkwaardig dat wij onze eigen vergevingsgezindheid aan God als voorbeeld wilden stellen. In de nog oudere vertaling de NBG 51 - waarmee ik opgroeide - stond ook geen verleden tijd maar *...gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren*. Dus soms blijkt een oude gedachte nog niet zo gek te zijn - maar dan wel in meer hedendaags Nederlands verwoord.

Binnenkort gaan we de nieuwe versie van het Onze Vader vóór in onze liedbundels in de kerk plakken. Dat ziet er dan zó uit, met witregels om de structuur van tweemaal drie beden uit te laten komen.

Onze Vader (NBV21)

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij
vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit, in eeuwigheid.

Amen

Het interessante artikel van de bijbelvertalers waaruit ik heb geciteerd beslaat 11 pagina's. Wie daarvoor belangstelling heeft, stuur ik het graag per e-mail toe.

Bram Luttmer
bramluttmer@gmail.com

Remonstranten en hun geschiedenis (18)

Intussen in Alkmaar ...

In de periode dat ds. Poppinga predikant was in Alkmaar markeerde het 350 jarig bestaan van onze kerk de tijd dat zij bij ons is geweest. Voor ds. Korbee, die haar in 2012 opvolgde, waren het verbouwingen aan het begin en bij zijn afscheid: respectievelijk van de kerk en de tuinkamer. Belangrijke zaken, omdat de sfeer van een ruimte zo bepalend is voor wat een gemeenschap wil uitdragen. Graag laten we Pieter zelf aan het woord als hij vertelt over ‘zijn’ tijd in Alkmaar:



“Tijdspannen kennen een begin en een eindpunt. Vaak zijn de grenzen ervan niet scherp te bepalen. Maar de periode dat een predikant aan een kerkelijke gemeente verbonden is kan heel precies worden aangegeven. In mijn geval is dit van 1 oktober 2012 tot 31 januari 2021. Iets minder precies is dit ook de tijd

tussen twee verbouwingen van de remonstrantse kerk aan het Fnidsen, een grote en een kleine. Ik trad in dienst na een grondige renovatie van de kerkruimte. Bij mijn vertrek werd de tuinkamer onder handen genomen. Aan beide verbouwingen heb ik part noch deel gehad. En toch zijn ze belangrijk voor het werk, ook voor mijn werk. Bij de opknopbeurt van de tuinkamer werd dikwijls gewezen op de sfeer van deze ruimte. Deze paste niet bij die van de kerk. Ze werd als koud en te zakelijk ervaren. De kerk daarentegen wordt als een intieme, warme gebedsruimte gezien. Ze is ook een ruimte die je verrast als je er voor het eerst binnenkomt. Beide moesten meer in overeenstemming met elkaar worden gebracht. En vanzelfsprekend moeten ze goed onderhouden worden. Vandaar de ingrijpende renovatie van 2012. Is de sfeer van een ruimte dan zo belangrijk? Ja, zou ik zeggen. De sfeer van een kerk ondersteunt waarom het een kerkelijke gemeenschap te doen is: de inkeer, het uiten van het geloof dat in het innerlijk leeft, het vieren ervan en het zoeken van Gods geest die dit

alles inspireert. De kerkruimte draagt daaraan bij. Er wordt een taal gesproken die daarbuiten niet wordt gebruikt.

In veel groter geheel maken de jaren 2012 - 2021 deel uit van de ontkerkelijkheid die de westerse wereld treft. Begin- en eindpunt zijn daarvan moeilijk aan te geven. Het eerste ligt verscholen in het verleden; en het tweede..., tja, zou deze secularisering ooit ophouden? Kerkelijke gemeenschappen worden eilandjes in een niet-christelijke wereld. Daardoor laat ik me niet uit het veld slaan. Wel kan ik somber worden van de taal die in de samenleving wordt gebruikt, buiten de kerk en soms ook daarbinnen. De taal van prestatie, van geldelijk gewin en daarnaast is er ook de taal van de beschuldiging, van het maken van onderscheid tussen wij en zij.

Is er dan een taal eigen aan kerkelijke gemeenschappen? Ja, die is er. Aan het begin en aan het eind van iedere kerkelijke viering wordt een zegen uitgesproken, week in, week uit. Hoe je ook bent, er wordt je goeds toegewenst. De hemel staat je bij. Dit is niet alleen kerkelijke taal. Het is de taal van elk mensenhart. Dit wordt hier tot klinken gebracht.

Het inspirerende van deze jaren in Alkmaar was dat ik daarop mijn aandacht kon richten. De sfeer was ernaar. Natuurlijk niet altijd, we zijn mensen, maar toch stond voorop de openheid en hartelijkheid om anderen te ontvangen en een plaats te gunnen. Ik ben nooit lastig gevallen met uitspraken als: we moeten toch dit of dat doen, want anders... Die kramp ontbrak. Dan kan er spontaan veel tot stand komen. Eenvoudig tegen de tijdgeest ingaan en warmte creëren en gemeenschapszin.

Natuurlijk weten we niet hoe we er over 15 jaar voorstaan. Maar dat is nu ook niet aan de orde. Onverwachte mogelijkheden zullen zich best voordoen. En zo niet, dan kunnen we toch nu het geloof vieren in welke samenstelling we ook zijn.

Landelijk hebben de remonstranten zich gerealiseerd dat het afkalven van het ledenbestand niet lang kan doorgaan. In 2014 is de 'Mijn god'-campagne geïnitieerd. De gemeente in Alkmaar heeft van de financiële ruimte die de campagne bood - want er hoefde enkele jaren geen financiële afdracht aan het land plaats te vinden - dankbaar gebruik gemaakt om een zanggroep in het leven te roepen. Daardoor ontstaat nieuw leven.

Je kunt je afvragen wat de plaats en de taak is van een afzonderlijke remonstrantse gemeente in een stad als Alkmaar. In ieder geval is dit een positie die het mogelijk maakt om dienstbaar te zijn aan de

omgeving. Er zijn twee initiatieven die dit illustreren. Al heel lang, van ver vóór 2012 - daarover heeft mijn voor-voorgangster geschreven - organiseert de gemeente in het voorjaar een lezingencyclus. Deze trekt veel meer mensen aan dan alleen de eigen gemeenteleden. Het is de sfeer en de inhoud van deze lezingen die mensen aanspreekt. Deze lezingen zijn steeds meer tot bloei gekomen.

Het tweede initiatief betreft de instelling van de 'Op-adem-komen'-vieringen op de derde zondag van de maand. Gesprekken daarover waren al gevoerd voor 2012 - zo schreef mijn voorgangster. Maar pas daarna kwam het initiatief van de grond. Een aantal vrijzinnig-georiënteerde voorgangers uit Alkmaar kwam met elkaar in gesprek. Zij wilden vieringen voorbereiden met aandacht voor stilte, literaire fragmenten en met een goede zanggroep. Meditatieve diensten. En ook in deze vieringen staat de gemeente open voor haar omgeving in Alkmaar.

En natuurlijk werd de gemeente geholpen door kerksluitingen in de omgeving. Maar je kunt alleen iets voor anderen betekenen als je zelf een levende gemeenschap bent. Zo heb ik de gemeente Alkmaar ervaren. En ik ben haar daarvoor heel dankbaar.”

Pieter Korbee

En dan nog...

Een nagekomen bericht van de kerkenraad betreft enkele adreswijzigingen en een welkom aan nieuwe belangstellenden.

Jebby Lawant heeft na intensief zoeken tot haar grote vreugde een huis met een tuin gevonden! Haar nieuwe adres is: Biesboschstraat 15, 1823 WJ Alkmaar. Haar tel.nr. en haar mailadres blijven hetzelfde. Heel veel plezier in je nieuwe woonplek!

Ook twee kleine foutjes die in de Adreslijst (graag zelf even veranderen) zijn gesloten:

Het 06 nr. van Marieke de Bruin is: 06 - 237 239 06.

Het mailadres van Frans van Hoeken blijkt al lange tijd foutief gespeld te zijn. Het moet zijn: hoeken01@xs4all.nl (i.p.v. bl).

Sinds een paar maanden hebben we ‘nieuwe’ mensen kunnen ontmoeten: Marieke van der Linden, Hilde Bakhuijsen-van den Brande, Erna Boek en Arianne van Hengel, allen al jaren betrokken bij het Leger des Heils. Door omstandigheden worden daar geen diensten gehouden. Jebby Lawant kende een van hen vanuit de ARK vergaderingen, en stelde voor: kom eens kijken bij de remonstranten. En dat bevalt hen gelukkig goed!

Onlangs ontmoette ik Tea den Exter – Bosma na afloop van een dienst. Zij voelde zich aangesproken door de open sfeer bij ons en gaf zich op als belangstellende.

Voor jullie allen geldt: fijn dat jullie komen en voel je welkom!

Uit de Alkmaarse Raad van Kerken

Na lange tijd, de laatste vergadering vond plaats op 20 januari 2020, heeft de ARK de draad op 14 september 2021 weer opgepakt. In de tussentijd kwam het dagelijks bestuur wel regelmatig bij elkaar en bracht daarvan verslag uit aan de leden van de ARK. Maar bij elkaar kunnen komen is toch echt anders! De activiteiten van de ARK hebben ook stilgelegen met uitzondering van de paasacties in 2020 en 2021.

Het was gelukkig mogelijk deze acties door te laten gaan. Tijdens de vergadering op 14 september werden ervaringen uitgewisseld over de afgelopen periode waarin men niet op de gebruikelijke manier naar de kerk kon gaan. Voor alle (aanwezige) ARK-leden geldt dat men het op de één of

gemaakt de
Daarbij
niet naar de
was dit aantal
van de fysieke
worden ook na
Het gemis aan



ook breed gedeeld. Aandacht werd gevraagd voor Alkmaarse synagoge. De Stichting Alkmaarse Synagoge (SAS) is eigenaar van de synagoge en beheert en exploiteert het gebouw. Een nieuwe ontwikkeling is dat er in Alkmaar een Liberaal Joodse Gemeente is opgericht, een nieuw Joods kerkgenootschap. De Stichting Vrienden Alkmaarse Synagoge (SVAS) ondersteunt de SAS financieel. De SVAS werft voor dit doel vrienden en het zou mooi zijn wanneer alle

Alkmaarse kerken en geloofsgemeenschappen vriend van de synagoge zouden worden (€ 25 per jaar). Daarmee kan de betrokkenheid bij de synagoge zichtbaar worden gemaakt. Informatie is te vinden op de website www.alkmaarsesynagoge.nl en aanmelden kan via info@alkmaarsesynagoge.nl.

Indrukwekkend was het verhaal van Marleen Kramer, werkzaam bij De Zwaan en bij Reakt. Zij vertelde over de manier waarop het inloophuis in de coronatijd toch contact kon houden met de bezoekers. Samen met de Steiger organiseerde de Zwaan het bakfietsproject. Daarmee ging men met een “bakkie koffie op de stoep” bij de mensen langs.

Naast haar werkzaamheden voor de Zwaan werkt Marleen ook bij Reakt, een onderdeel van de Parnassiagoep. Reakt staat o.a. mensen met psychische problemen of een verslavingsachtergrond bij. Marleen richt zich in het Bolwerkproject samen met een collega op daklozen in het centrum van Alkmaar. Zij doen dit vanuit de presentiebenadering (“er zijn voor de mensen”). Vanuit aanwezigheid en vertrouwen proberen zij contact met de daklozen op te bouwen. Het begint met een luisterend oor waarna gezocht wordt naar manieren om mensen naar hulpverlening te leiden. Op die manier kunnen zij iets bereiken wat de hulpverlening en de zorg niet lukt. Helaas moest de ARK afscheid nemen van Yvonne de Weerdt, Henk Pielage en Nico Pekel. Zij vertegenwoordigden (soms lange tijd) de verschillende Rooms-Katholieke parochies in Alkmaar in de ARK. Na de fusie van deze parochies tot de Sint Dominicusparochie heeft het betreffende bestuur besloten deze parochie zich door één persoon (Jan Konijn) te laten vertegenwoordigen in de ARK.

Ria de Rijke
secretaris

Redactie Flitsen uit het Fnidsen:

Kees van der Pijl, Simon Rep, Pauline van Veen en Freek van der Veen.
Redactiesecretariaat: Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG
Alkmaar, tel. 072 5155699; e-mail: f.vanderveen@upcmail.nl. Inleveren kopij
voor Flitsen uit het Fnidsen december/januari ‘21/’22 vóór 13 december a.s.
Uitgavedatum van Flitsen nr. 7 zondag 19 december 2021.

Algemene informatie

Kerkgebouw: Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, tel. 072-5112307

Predikant: ds. Gerdienke Ubels, Petrarcalaan 18, 3533 CS Utrecht
tel.: 06-19050046, e-mailadres: ubelsg@xs4all.nl

Kerkenraad:

Voorzitter: mw P.L. van Veen, Romplaan 8, 1852 BR Heiloo,
tel.: 072-5110868, e-mail: pauline.vanveen@xs4all.nl

Secretaris: mw P. Boddaert-de Bruijn, Eeuwigelaan 37, 1861 CL
Bergen, tel: 072-5813224, e-mail: bodda41@hetnet.nl

Penningmeester: dhr P. Buren, Munnikenweg 1A 1829 BA Oudorp,
tel.: 072-5153978, e-mail: pieterburen@planet.nl

Coördinatie verhuur kerkgebouw:

dhr P.J. Bas, Rijnstraat 60, 1823 EE Alkmaar,
tel.: 072-5202208, e-mail: paul.bas@kpnmail.nl

Lid en contactledenwerk: mw M.E.M. Kloosterman, Visserslaan 26,
1815 VD Alkmaar, tel.: 072-5641751, e-mail:

marry.kloosterman@gmail.com

Contact met gastpredikanten en predikantenrooster :

mw A.H. de Jonge, Kalmanstraat 16, 1817 HX Alkmaar
tel.: 06 - 20073435, e-mail: inekedejonge47@gmail.com

Ledenadministratie:

dhr J.F. van der Blij, Font. Verschuirlaan 14, 1852 CL Heiloo,
tel.: 072-5334330, e-mail: fritsvanderblij@planet.nl

Organist: dhr. J. Zwart, Oudegracht 87, 1811 CB Alkmaar
tel: 072-5112995, e-mail: janzwartalkmaar@gmail.com

Pianist: Leontine Kaptein, Keldercroftlaan 29, 1851 VG Heiloo,
tel.: 072-5334118, e-mail : leontinekaptein@yahoo.com

Web-adres: alkmaar.remonstranten.nl.

Berichten voor de website toesturen aan :

dhr B.Luttmer, e-mail: bramluttmer@gmail.com

Bankrekeningen :

Bankrekening giften: ING: NL30 INGB 0000.23.36.38
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar

*Bankrekening voor
verhuur kerkgebouw:* ING: NL07 INGB 0000.28.74.02

Giften Toermalijn: Project Tshistië Kloetshie
via de Iona Stichting o.v.v. 'gift T.K': NL90 INGB 0001.42.74.04

Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Indien onbestelbaar: terug aan Romplaan 8, 1852 BR Heiloo