

Op Adem Komen

REMONSTRANTSE SCHUILKERK ALKMAAR

18 april 2021

*De mensen gaan,
De mensen komen*

Voorganger: ds. Johan Goud – godsdienstfilosoof bij de remonstranten in
Den Haag, em. hoogleraar en em. predikant.

Zang: Connie Kriek en Rudo Oussoren

Piano: Leontine Kaptein

Kerkenraad: Pauline van Veen

Openen

Pianospel

Aansteken van de kaars

Votum

Openingslied 657

Zolang wij adem halen. Vers 1,2,3,4.

*tekst Sytze de vries
melodie Wales 1865*

1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Gebed

Inleidend woord en lezing van gedicht

Johan Andreas Dèr Mouw

Kent iemand dat gevoel: 't is geen verdriet,
't Is geen geluk, geen menging van die beide;
't Hangt over je, om je, als wolken over heiden,
Stil, hoog, licht, ernstig; ze bewegen niet.

Je voelt je kind en oud; je denken ziet
Door alles, wat scheen je van God te scheiden.
't Is of een punt tot cirkel gaat verwijden;
't Is, of een cirkel punt wordt en verschiet.

Je denkt: Nooit was het anders: tot mijn Wezen
Ben 'k al zo lang van sterfelijkheid genezen.
Je weet: Niets kan mij deren; ik ben Hij.

Tot zekerheid je twijfel opgeheven,
Zo hang je als eeuwig boven je eigen leven:
Je bent de wolken en je bent de hei.

Stilte

Lied 677 *Geest uit de hemel neergedaald*

vers 1,2,3

tekst Inge Lievaart
melodie Bernard Smilde

1. Geest, uit de hemel neergedaald,
storm van gedrevenheid,
breek niet de mens die ademhaalt,
Gij die ook stilte zijt.

2. Geest van de Vader en de Zoon,
vuur van hun heiligheid,
verzeg ons niet, maar brand ons schoon
van ongerechtigheid.
3. Adem van leven in het woord,
wek hen die niet verstaan:
de stomme spreekt, de dove hoort,
Gij doet het lied ontstaan.

Bijbel - Verhalen

Lezing Prediker 1:4-9 (vertaling Drijvers -Hawinkels)

Lied 823 *'Gij hebt o Vader van het leven'* vers 1,2,4

tekst Jan de wit
melodie Duitsland/evangelische gezangen1806

1. Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
2. Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.
4. Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

Overdenking

Johannes Brahms, Volksliedje: *Da unten im Tale*

Da unten im Tale läuft's Wasser so trüb,
Und i kann dir's nit sagen, i hab di so lieb.

Sprichst allweil von Lieb', sprichst allweil von Treu',
Und a bissele Falschheit is au wohl dabei!

Und wenn i dir's zehnmal sag', dass i di lieb,
Und du willst nit verstehen, muss weiter i gehn.

Für die Zeit, wo du g'liebt mi hast, dank i dir schön,
Und i wünc'h', dass dir's anderswo besser mag gehn.

Stilte

Voorbeden

Onze Vader

*tekst H. Oosterhuis
melodie A. Oomen*

Onze Vader in de hemel,
uw naam geheiligd
uw koninkrijk komend,
uw wil geschiedend
zo moge het zijn,
op aarde en in de hemel.
Geef ons brood van genade,
morgen, vandaag nog.
Kwijt onze schulden.
Leer ons vergeven.
Moedig ons aan dat wij voortgaan
op de weg van het leven.

Mededelingen

Lied 807 'Een mens te zijn op aarde' vers 1,5,6

*tekst Huub Oosterhuis
melodie Tera de Marz Oyens*

1. Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.

5. Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

6. Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Uitzending en Zegen

Pianospel: J.S. Bach, Goldbergvariaties, BWV 988: Variatio 18

Collectedoel: *Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt – LOS. Het LOS zet zich in voor mensen die zonder geldige verblijfspapieren in Nederland zijn. Dan gaat het erom dat zij noodzakelijke medische verzorging kunnen krijgen, een dak boven het hoofd hebben, dat kinderen niet worden opgenomen in detentiecentra.*

Uw bijdrage voor het LOS en voor de eigen gemeente kunt u overmaken op het rekeningnummer van de Remonstrantse gemeente Alkmaar, NL30 INGB 0000.23.36.38