



REMONSTRANTSE GEMEENTE ALKMAAR

Zondag 25 april 2021

Voorganger: Ds. Edith Plantier
Orgel: Jan Visser
Voorzang: Willie van der Pijl
Freek van der Veen
Kerkenraad: Paul Bas

Meditatief orgelspel

Welkom

Ontsteken van het licht

Aanvangslied lied 601: 1,2 en

tekst Huub Oosterhuis
melodie Antoine Oomen

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Bemoediging en groet

Antwoordlied: Tot U, Heer, is ons hart gericht
Hier zijn wij, open voor Uw licht
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd
Kom tot ons, Eeuw'ge in de tijd. Amen

Inkeergebed

Lied 811: 1,2 en 3

tekst Huub Oosterhuis
melodie Antoine Oomen

1. Zoals een moeder zorgt
voor kinderen, haar toevertrouwd,
en waarborgt dat zij leven:
zo werkt een god van liefde, en geen uur
verflauwt zijn vuur.
Niet meer verstomt het woord
dat Gij ons hebt gegeven.

2. Het neemt ons bij de hand,
dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog,
zo heet en droog –
laat mij niet moeten gaan
als Gij niet zelf nabij zijt.

3. Een waterval van licht,
van vreugde en gereede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen, ik besta
uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U,
ooit zal ik U aanschouwen.

Lezing: 1 Samuel 24: 1 – 23

Lied: 598 *Als alles duister is*

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
dat nooit meer dooft (3x)

Lezing: Johannes 10: 11 – 16

Lied: 598 *Als alles duister is (3x)*

Overdenking

Stilte

Orgelspel

Voorbeden

Stilgebed

Onze Vader

Slotlied 544: 1,2 en 5

*tekst Willem Barnard
melodie Jaap Geraeds*

1. Christus naar wie wij heten
heeft met zijn groot geduld
de wet en de profeten
ten einde toe vervuld.
Maar ons is aangezegd,
tot aan het eind der dingen
de uitgang te volbrengen,
de lange lijdensweg.

2. Geen licht is ons gebleven,
er is geen God te zien,
de dagen alle zeven
en de geboden tien,
dan deze ene naam;
die naam is alle nachten
ons heimelijk verwachten,
ons innerlijk geheim.

5. Het licht van alle stralen
komt uit zijn aangezicht,
zijn ster zal nooit meer dalen
en met Hem opgericht
verhogen zij de dag,
verhogen zij het leven
en roepen heil en zegen
over de aarde af.

Uitzending en Zegen

Staande

Allen zeggen: Amen

Collecte:

De collecte is bestemd voor de Stichting VPSG. Dit staat voor: Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld. Deze oecumenische stichting biedt advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Daarnaast wil men een luisterend oor bieden, zodat getroffenen (en mensen in hun omgeving) niet langer alleen staan.

Uw bijdrage voor de VPSG en voor de eigen gemeente kunt u overmaken op rekeningnummer NL30 INGB 0000 2336 38 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar.