

Op Adem Komen

REMONSTRANTSE SCHUIJKERK ALKMAAR

21 maart 2021 11.00 uur



Twifelen mag.

over de spiritualiteit van de twijfel

Voorganger: Pastor Aly Vader

Met medewerking van:

Connie Kriek en Ineke Kriek, zang

Leontine Kaptein: piano

Pauline van Veen, namens de kerkenraad

OPENEN

Pianospel

Aansteken van de kaars

Stilte

Aanhef

Lied 601: *Licht dat ons aanstoot in de morgen*

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Gebed

Gedicht: Voorloper van vrede. Tekst: Typhoon

Hey, Hoe gaat het met je?
Kom even op adem
We hoeven niets om thuis te zijn.
Geen plus of min, geen stellingname.
Weet je nog? Tijd.
Momenten van open handen in elkaar gegrepen
Die zich alleen ballen tot een vuist
om sleutels door te geven.

Hier, van mij,
voor jou.

Wees voorzichtig, maar kom binnen.
Laat dezelfde voet, waarop je door wilt gaan, rusten.
Kom kijken zonder te willen.

Hier zijn we dan.
Alleen nog een restje deurklink in de hand.
In een open veld.
Geen muren, scharnieren of barrières,
alleen de wind die ons zijn geheim vertelt:

“Langer kijken doet ontmoeten,
ontvankelijkheid boven rede.
Het voordeel van de twijfel
is de voorloper van vrede”.

Stilte

Lied 166: Hoe is uw naam waar zijt Gij te vinden

(uit “Zangen van zoeken en zien”)

Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Eeuwige God wij willen U zien,

geef ons vandaag een teken van liefde.

Want wat de hemel is voor de aarde,
dat is uw liefde voor hen die geloven.

Geef ons vandaag een teken van liefde.
Gij de vergeving van alle zonden,
recht en gerechtigheid voor deze wereld.

Gij de vergeving van alle zonden,
geef ons vandaag een teken van.

Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
dat wij uw mensen zijn, Gij onze God.

Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.

Geef ons vandaag een teken van liefde.

BIJBEL-VERHALEN

Waar het over gaat.

Lezing 1^e Testament: Genesis 22: 1-10

Lied: 809 *Blijf niet staren op wat vroeger was*

Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: Bernard Huijbers

Blijf niet staren op wat vroeger was.

Sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen het

Is al begonnen, merk je het niet?

Lezing 2^e Testament: Johannes 20: 24-31

Overweging,

Stilte, muziek

Lied: Ken je mij, wie ken je dan, ken jij mij beter dan ik.

tekst: Huub Oosterhuis

Een geloofsbelijdenis *auteur onbekend.*

God in alles zocht ik je,

maar heb je niet gevonden.

In de drukte heb ik je gezocht,

maar daar was je niet.

In de leegte was je ook niet.

Toen keek ik in mijzelf

en vroeg me af.

Ben je het licht in onze ogen,

de tranen die er zo vaak achter branden?

Ben je het licht in ons hart,

het onstuimige leven in onze aderen,

de kracht in onze ledematen?

En ben je ook onze zwakheid,

ons verslijten aan dit leven,

onze kwetsbaarheid en onmacht?

Ben je onze hoop en wanhoop,

ons geloven en ons twijfelen?
 Ben jij die ziel in ons lijf?
 Die stem, die drang tot goedheid,
 liefde, vechtlust, hoop en volhouden
 die wij levenslang in ons horen, voelen?

Je bent er!

Dat geloof ik.

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden met acclamatie lied 16b:

Behoed mij o God, ik vertrouw op U.
 U wijst mij de weg ten leven. Bij U is
 vreugde, blijvende vreugde.

Stil gebed

Aramees Onze Vader

Bron van Zijn, die ik ontmoet in mijn ontroering over wat is,
 ik geef je een naam opdat ik je een plaats kan geven in mijn leven.
 Bundel jouw licht in mij – maak het nuttig.
 Vestig jouw rijk van eenheid nu,
 dan valt jouw en ons verlangen samen in ons handelen.
 Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
 Maak de koorden van fouten los die ons ketenen aan het verleden,
 opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
 Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
 Uit jou wordt de alwerkzame wil geboren,
 de levende kracht om te handelen,
 en het lied dat alles verfraait en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Mededelingen

UITGAAN

Slotlied 982: *In de bloembol is de krokus*

Tekst en melodie: Natalie Allyn Wakeley Sleeth Vertaling : Andries Govaart

1. In de bloembol is de krokus,
 in de pit de appelboom,
 in de pop huist een belofte:
 vlinders fladderen straks rond.
 In de koude van de winter
 groeit de lente ondergrond,
 nog verborgen tot het uitkomt.
 God ziet naar de schepping om.

2. Elke stilte kent zijn zingen,
 zoekt een woord en melodie,
 ieder duister wacht een morgen
 in dat licht is alles nieuw.
 Het verleden bergt de toekomst,
 wat die brengt, je weet het niet,
 nog verborgen tot het uitkomt,
 God allen herschept en ziet.

3. In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuw leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

UITZENDING EN ZEGEN

Pianospel

Collecte:

De eerste collecte is bestemd voor 't Praethuys. Dit is een inloophuis in Alkmaar voor mensen die met kanker te maken hebben. Deskundige vrijwilligers bieden aandacht, steun en informatie. Men kan er terecht voor een gesprek, voorlichting, contact met lotgenoten of om even te ontspannen.

Daarnaast is er een extra collecte voor de Paasactie van de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken).

U kunt uw gave overmaken naar bankrek.nr: NL30 INGB 0000 2336 38 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar.

'Op adem komen' in de komende maanden: elke derde zondag.

Vorbereiding 10.45 uur, aanvang 11.00 uur (als we weer mogen samenkomen)

18 april, ds. Johan Goud, protestants theoloog, thema: De mensen komen en de mensen gaan.

16 mei, ds. Jan den Hertog, protestants theoloog, thema: Royaal, over goeddoen en zelfkennis.