



Remonstrantse kerk Alkmaar

14 maart 2021 10.15 uur

Voorganger: ds. Gerdienke Ubels

Organist: Jan Zwart

Zang: Willie van der Pijl en Freek van der Veen

Namens de kerkenraad: Paul Bas en Pauline van Veen

Orgelspel

Welkom, mededelingen en ontsteken van het licht

Lied 280: De vreugde voert ons naar dit huis

Tekst: Sytze de Vries
Melodie Willem Vogel

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Bemoediging en groet

Antwoordlied:

Tot U, Heer, is ons hart gericht
Hier zijn wij, open voor Uw licht
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd
Kom tot ons, Eeuw'ge in de tijd. Amen

Stilte

Openingsgebed

Introductie bij de lezingen

Lezing: Psalm 122

Lied 773: Van grond en vuur zult gij ons maken

Tekst: Huub Oosterhuis

Melodie: Antoine Oomen

Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.

Volk dat in duisternis gaat,
mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij,
dat zij weer glanzen als nieuw.

Van licht en stem zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.

Niet meer beklemd en verdeeld
niet meer in woorden gevangen
één en gekend en bevrijd
eindelijk mens zal ik zijn.

Van licht en stem zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.

Daar staat de stoel van het recht,
daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het Lam,
zie, Ik kom haastig, zegt Hij.

Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.

Lezing: Johannes 6: 1-15

Lied 392: Wie kent de eenvoud van het breken

Tekst: Jaap Zijlstra

Melodie: Wim Ruessink

1. Wie kent de eenvoud van het breken
de stille omgang van het brood?
Wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood?

2. Er is een kind bereid tot delen,
het komt met brood, het komt met vis,
het geeft zijn voedsel aan de velen,
een weldaad in de wildernis.

3. Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.

4. Er is een mens ons bijgebleven,
bij brood en wijn hoor ik zijn stem,
als water vloeit zijn kostbaar leven,
een vis is tekenend voor hem.

Overweging

Stilte

Muziek

Gebeden en stil gebed

Acclamatie: Lied 368 d : Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Onze Vader

Welkom nieuwe predikant

Slotlied: 416

Tekst: Jeremiah Renkin, melodie: R. Vaughan Williams

1. Ga met God en hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en hij zal met je zijn.
2. Ga met God en hij zal met je zijn,
Bij gevaar in bange tijden
Over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en hij zal met je zijn.
3. Ga met God en hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en hij zal met je zijn.
4. Ga met God en hij zal met je zijn,
tot wij elkaar ontmoeten.
in zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en hij zal met je zijn.

Uitzending en zegen

Muziek

Collectiedoel: Hivos – zaaigoed. *Hivos is een internationale organisatie die zoekt naar nieuwe oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen. Op dit moment wordt de aandacht gericht op een programma om kleine boeren in Oost-Afrika zeggenschap te geven over de zaden die zij zelf willen gebruiken, zonder tussenkomst van de grote internationale zaaigoedbedrijven.*

Uw bijdrage voor Hivos en voor de eigen gemeente kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de Remonstrantse gemeente Alkmaar, NL30 INGB 0000.23.36.38